

## Carl F (även känd som Glas-Calle)

Att Carl föddes till kunglig salut den 17/9 1897 sammanhängde med att Kung Oscar samma dag hade regerat i 25 år. Föräldrar var Adolf, kapten i Flottan, och Ingeborg, f. Strömberg, biskopsdotter från Strängnäs. Med två äldre bröder, Stellan och Ivar, var Carl den yngste i familjen. Ivar avled tragiskt hösten 1903, vilket mamma Ingeborg aldrig kom över. Hon drabbades också av diabetes och avled vintern 1912. Adolf stationerades samtidigt i Karlskrona dit Carl följde med och där han tog studenten 1917.

Efter militärtjänst och reservofficersutbildning vid Ingenjörtrupperna 1917–1919 läste han ett par år vid Stockholms Högskola med sikte mot en bergsingenjörsexamen. Hans morbror Edward Strömberg, som då var VD på Orrefors Glasbruk, inspirerade honom dock att byta inriktning och ägna sig åt glasindustrin i stället.

Kemistudierna i Stockholm avslutades och så vidtog en utbildning vid Staatsfachschule für Glasindustrie in Haida i Böhmen/Tjeckoslovakien.

Hemkommen därifrån anställdes han som biträdande hyttmästare på Orrefors i augusti 1922, men fick redan efter några månader erbjudande att som teknisk konsult åka till Italien och ett glasbruk i trakten av Florens under våren och sommaren 1923.

Åter hemkommen till Sverige befann han sig mitt i en lågkonjunktur och fick gå utan jobb ett halvår, som tillbringades på Torsvi.

Den 1 april 1924 kunde han dock börja sin 40-åriga bana i svensk glasindustri vid fem olika företag.

1. 1924 - 1926 hyttmästare och platschef vid Flerohopps Glasbruk någon mil norr om Nybro.
2. 1926 - 1930 platschef vid Sandviks Glasbruk i Hovmantorp, ett dotterbolag till Orrefors.
3. 1930 - 1940 platschef vid Pukebergs Glasbruk i Nybro
4. 1941 - 1944 disponent vid Alsterfors Glasbruk, mitt i skogen ett par mil NO om Orrefors,
5. 1944 - 1960 disponent vid Hovmantorps Glasbruk.

Under tiden vid Flerohopp sökte han kontakt med disponenten vid Pukeberg, Eric Löthner, som var kusin med maken till Carls bror Stellan, Dagmar f. Löthner. Den unge Carl blev hjärtligt mottagen i det gästfria hemmet, där det också fanns tre söta döttrar. Den yngsta av dem, Ingrid, blev i sinom tid hans maka. Kontakterna upprätthölls naturligtvis även sedan Carl flyttat till Sandvik. De gifte sig 1930 och fick tre barn, Erik (f. 1932), Magdalena (f. 1935) och Christina (f. 1939).

Att Ingrids far, Eric Löthner tyvärr hade avlidit strax före bröllopet bidrog nog till att Carl fick erbjudande att bli platschef vid Pukeberg.

Under kriget var han inkallad som chef för ett ingenjörkompani i olika omgångar under sammanlagt 28 månader. Namnet Hermelin hade han nytta av när han i mitten av april 1940 med sin trupp kom till den lilla byn Töftedal i västra Dalsland och sökte inkvartering och förnödenheter för 220 man och 48 hästar. Kontakt söktes med den lokale äldre handelsmannen, som efter att Carl presenterat sig och sitt ärende stod alldeles tyst. Längre. Därpå: "Hur var det löjtnanten hette?" - "Hermelin" - "Kanske släkt med den STORE Hermelin". Vem kunde nu det vara? Carl satsade på nykterhetsmannen m.m. Josef Hermelin på Gripenberg. Ett lyckokast då strax hela kompaniet med personal, hästar och all utrustning kunde inkvarteras i byns skola och missionshus respektive kyrkstallar, där de kunde stanna kvar i sex veckor.

Efter pensionering från Hovmantorps Glasbruk flyttade Carl och Ingrid till Växjö, där Carl under nästan 10 år var verksam inom Svenska Glasbruksföreningen och vid Glasmuseet med att katalogisera museets stora samlingar. Han verkade också tidvis som lärarvikarie vid olika skolor och som föredragshållare om glastillverkning och glasets historia. Han utnämndes 1956 till Riddare av Vasaorden.

Hans författargärning omfattar bl.a.

- Fakta om Glas, Växjö 1966. 80 sid.
- Glasboken, Stockholm 1980. 370 sid. (tillsammans med Elsebeth Welander)
- Glaset frestade mig. Utgivna minnesbilder c:a 170 maskinskrivna sidor. Finns i Släktföreningens arkiv i Eskilstuna

Efter åren i Växjö flyttade de 1969 till Björnbo på Lidingö. Han hade under de följande tio åren en hel del uppdrag åt bl.a. Tekniska Museet, Nationalmuseum och Auktionsverket med ursprungsbestämning av både svenskt och utländskt glas. Carl avled hastigt den 7 december 1979.