

Hermelinska

Nätverket

Præusquam saliri mori

Hellre döden än fläckas



*Nummer 11
Februari 2003*

Bäste George W Bush

Nu när dina tankar kretsar kring Irak, Saddam Hussein, FN och vapeninspektörer vill jag sända några ord som min frände Olof skrev för en tid sedan. Han hade inte tillgång till de precisionsvapen som du föfogar över, men han kom kriget nära inpå livet ändå.

Olof skrev på latin vilket kan vara svårt för dig att förstå, så min släkting Ingeborg har tillsammans med Hans Helander (professorn i Uppsala, du vet) översatt dikten till svenska. Om du saknar svensk/engelsk översättare i Vita huset kan du be någon av våra 48 USA-släktingar om hjälp. Deras adresser finns på vår hemsida www.hermelin.net.

Jag skickar inte hela dikten - bara ett utdrag - eftersom du säkert har annat att göra. Jag har sett TV-programmet Vita huset så jag är ganska väl insatt i alla dina problem.

Olof varnar särskilt för gerillaförband som aldrig ger upp, fast han kallar dom stråtrövare (han har så roligt språk, den gode Olof). Men det är väl inget problem för er, USA har ju så riklig erfarenhet av sådan krigföring.

Du får gärna använda slutet av dikten som marknadsföring i kongressen för ditt nya vapensystem "Stjärnornas krig". Men jag vill att du anger källan.

Vet du förresten att sarmater betyder ryssar. Din pappa kan förklara, fråga om kalla kriget.

Jag vet inte om du kommer ihåg Perillus, som nämns i slutet av dikten. Det var han som konstruerade den ihåliga tjuren, tortyrinstrumentet där offren stektes levande. Perillus blev det första

offret för sin egen uppfinning. Men det var så länge sedan att inte ens din pappa kommer ihåg det.

Hälsa Laura och barnen

Din kollega

Johan@Hermelin.com

(President i Hermelinska släktföreningen)

Fältlivets vedermödor

av Olof Hermelin år 1703

Jag som nu följer vår nordiska här i fält, klagar över att mina dagar ofta förflyta till intet gagn. Vad glädje skänker det att på de hemska fälten skåda vilda strider och de fallnas halvt begravda ben?

Jag har ju städse undflytt krigarlivets bistra värv och fördömer vapnen, som färgas röda av varmt blod.

Det är någonting, jag tillstår det, att skåda vår konungs herrliga triumfer och de segermonument han rest med sin obetvingade hand. Men hellre hade jag till eftervärldens bestående hävder anförtrott vår nordiske furstes oförlikneliga krig.

Så hade jag kunnat försvara min herres rättfärdiga sak. Någon tvist har dock icke nått sitt slut tack vare mitt skarpsinne.

Till lugnet drages jag och skapad för fredlig ro kan jag icke fördraga det liv jag lever här.

Under tiden braka dock runt mig arme de aldrig tystnande vapnen, där den strida Weichsel välver sitt slammiga vatten.

Sachsaren, redan slagen tillbaka i trenne nederlag, flyr undan för den gotiska sonen av Mars, varhelst han kommer till synes.

Men sarmaterna översvämmar nejden med vidsträckta plundringståg och förhärjar tillsammans med skyten sin egen jord.

Det halvvida släktet dakern och hunnen följer i hans spår, hela den skräckinjagande hopen av kogerförsedda män.

Drivna tillbaka återkomma de ständigt och ehuru besegrade angripa de segraren, men blygas ej att vända ryggen till i vild flykt. Mer lämpad för strid enligt stråtrövares sed är den fiende som slugt håller sin bana dold.

Om under detta larm, detta hot om en för tidig död någon lust till lärda mödor fyller mitt bröst,

strax avbryter den gälla trumpeteten den versrad jag börjat, och tvingar mig att lämna mitt verk ofullbordat.

Genast stormar an, mer förödande än Boreas själv, hunnen störtande genom lägret på flämtande häst, hunnen, den hästbetvingande, den fruktansvärde lanskämpen och bågskytten, kunnig att även snett från sidan slunga sitt spjut.

Då nu plötsligt trumpeteten låter signalen ljuda, rusar soldaten på detta tecken upp och griper sina vapen.

Jag omgjordar mig med mitt svärd. Käckt springer jag upp på min stridshäst och följer min anförare.

Fienden drager bort. Vi följa efter. Dock, fruktan är snabbare än vreden. Han uppsöker i flykt, såsom förut, sina gömställen.

Man gäcker oss. Så ha vi blivit vana att förspilla



Stadens Thorns nycklar som det tog fyra månaders belägring att erövra.

sommarens timmar. Dessa offer nödgas vi bringa den odrysiske guden.

Om vi nalkas det belägrade Thorns slutna murar, vilka sachsaren försvarar i förlitan på sin styrka,

strax dånar den håliga maskinen och utstöter under dovt muller ur sin eldspsyende strupe kulor,

som slungade vida av svavelelden, med våldsamma träffar tillintetgöra allt i sin väg.

Såsom då Jupiter låter etern rämna, slungar sin eld och med sin vredes blixst skakar jorden,

så dånar den nu och järnkulan, flygande i glödande bana, sätter rymdens boningar vida kring i skräck.

Den som uppfunnit denna dödsbringande konst, vem han än är, vore förtjänt av att själv få pröva Perillus' lön.

Olof Hermelin tavla

funnen hos Lilla Bukowskis



”TIDIG VÅRMORGON”.

Signerad O Hermelin Duk 33 x 56.

Utropspris: 10.000 - 12.000

Klubbat pris: 8.200

Visste du att....

En läseupplevelse

Detta år 2002, hade SvD som sommarläsning valt Ernst Brunners bok om C. M. Bellman: ”Fukta din aska”. Jag hann med att läsa de flesta avsnitten. Någonstans, troligen i mitten av levnadsbeskrivningen, rör det sig om när C. M. med sin nyfödde son i famnen går att få honom döpt i Adolf Fredriks Kyrka, som måste varit aldeles ny då, Det var brått att döpa, på den tiden lurade döden tätt intill vaggorna. Döelseakten var snart över och enligt boken avslutades den med doppsalmen ”Fader, du som livet tänder”.

Men stopp! tänkte jag. Det kan inte stämma. Den psalmen nr: 380 (nr:185 i 1937 års psalmbok) skrevs av Natanael Beskow till min bror Måns Adolfsons dop i Torsvi kyrka 1919. Melodin i nuvarande psalmbok är så skön och satt av Henry Weman domkyrkoorganist i Uppsala. Psalmerna har sjungits vid de flesta av dopen i familjekyrkan på Thorsvi sedan dess. I mitt tycke är Beskows psalmer bland de vackraste i vår psalmbok och dessutom i regel med vackra tonsättningar.

Elise Adolfsdotter Arve

Nedanstående hyllningstext till Andrea fanns att läsa i DN den 29/8 2002

DN gratulerar:

Namn: Märta Andrea Hermelin.

Fyller: 85 år på lördag 31/8.

Yrke: Frilansande pedagog och folkbildare.

Familj: Dottern Carola och sonen Yngve.

Intressen: Bebyggelsehistoria och pedagogik.

Motto: Man ser vad man vet.

Hon är folkbildare av den gamla stammen. De ville väcka en längtan efter kunskap. I så fall går resten av sig själv. En bildning kan inte tvingas fram, den ska växa inifrån.

Andrea Hermelin är själv från en folkbildarfamilj. Hennes far, Carl Cederblad, var adjunkt i Katedralskolan i Uppsala. Hans ämnen var geografi, biologi, fysik och kemi. Men undervisade gjorde han för jämnan. Tillsammans med sin far åkte Andrea som liten runt på många föreläsningsturnéer. Hon satt bredvid honom, såg på åhörarna, lyssnade och lärde. Tusentals kan vittna om att hon gjort sitt bästa för att höja bildningsnivån i Sverige. Som föreläsare ger hon sig inte förrän alla har förstått - och helst brinner för ämnet.

Som idealist får hon räkna med ekonomiska smällar. En frilansare måste göra det. Ibland kostar bilderna lika mycket som mitt arvode. Men jag gör inte det här för att tjäna pengar. Pappa brukade säga: "Gud föder sparven..." Just nu förbereder hon sig inför höstens föreläsningar. Hon skall leda två kurser på Folkuniversitet, "Stockholms bebyggelsehistoria" och "Vilken glädjeric dag...".

Den första handlar om Stockholms framväxt på Norr, Söder, Kungsholmen och Ladugårdslandet. Den andra om vad som hände när Karl XI blev kung i slutet av december 1672. Då anordnades en karusell på Beridarebanan vid Hötorget. David Klöcker Ehrenstrahl förevigade den med flera kopparstick, berättar Andrea. Att hon skall fylla 85 märks inte. Ögonen lyser när hon kommer in på sina favoritämnen. För några år sen dog hennes make, en statistiker som lärde henne allt om meto-

dik i forskningen. Det hade hon nytta av när hon själv började forska i 50-årsåldern.

Sin stora insats gjorde hon i samband med Vädersoltavlans omdatering på 1990-talet. Den hänger i Storkyrkan och alla trodde att den målats på 1530-talet. I själva verket visade det sig vara en kopia från 1636. Tavlan demonstrerar ett väderfenomen över Stockholm på Gustav Vasas tid.

Efter makens död flyttade Andrea till Hedvig Eleonoragården på Östermalm. Där har hon en etta med kök och trivs utmärkt. Att barnen håller nära kontakt är ännu ett glädjeämne. De ska fira henne på 85-årsdagen tillsammans med övrig släkt och vänner.

Andrea föddes i Umeå. När hon var tre år gammal flyttade familjen till Uppsala. En bättre uppväxtmiljö kan hon inte tänka sig: Uppsala på 1920-talet var ett andligt centrum och en grogrund för nya idéer. Jag sög i mig det jag kunde.

Efter realexamen på flickskolan Magdeburg (med litet a i historia) flyttade hon till Stockholm, utbildade sig i sömnad och hade en egen syateljé. 1941 gifte hon sig med sitt livs kärlek, Carl Y:son Hermelin. Han var friluftsperson, betänksam och klok. Jag saknar honom oändligt mycket. 1968 började hon arbeta som ungdomsledare i Enskede, en erfarenhet hon haft stor nytta av. Framför allt hur viktigt det är i samspelet med unga att hävda sin vuxna identitet.



*Andrea Juni 2001
på Marieberg*

När en läraruppgift behövdes på Birkagårdens hemgård 1970 frågade rektorn, Lennart Seth, om Andrea möjligen kunde fylla vakansen. Det ville hon och kom därmed in på ett nytt spår i livet. 1981 fick hon DN/På stans Guldkängepris, 1991 S:t Eriksmedaljen. Dessa utmärkelser betydde mycket för henne. Jag blev otroligt glad. Det är jag fortfarande! Bland historiens hjältar hyser hon en skräckfylld kärlek till Birger Jarl, högaktuell i år. Men mest gillar hon staden själv, den 750-åriga unga Mälardrottningen. Henne blir jag aldrig trött på. Eller färdig med.

Martin Stugart@dn.se

Hittat på nätet

Det var så här det började

Den 24 november år 1900 blev garvaren Erik Åström, handlarna Leo Strandberg, N O Strandberg, Abel Strandberg, Paul Paulsson, direktören A J Kylén och sågverksägaren A W Brattberg, samtliga från Boden, invigda i Piteå Odd-Fellowloge nr 22. Dessa nämnda påbörjade omedelbart förverkligandet av tanken på en loge i Boden och bildade redan den 5 oktober 1901 en Odd-Fellowklubb som antog namnet Samuel Gustaf Hermelin efter den store industrielle banbrytaren i Norrbotten. Klubben vann kanske inte den stora tillslutning som de banbrytande bröderna gjort sig förhoppning om.

Logen Samuel Gustaf Hermelin

Det gick sakta men år 1903 den 1. augusti blev klubben instituerad som logen Samuel Gustaf Hermelin och erhöll ordningsnumret 31. Institueringen förrättades av dåvarande storsiren Wilhelm Laurentz åtföljd av den samtida storsekreteraren Fredrik Geijer. Samma dag logen instituerades mottogs och invigdes 19 bröder så att vid institueringsdagens slut ägde logen 26 medlemmar. Brödraskaran har under årens lopp vuxit.

97 år och 743 bröder

Redan vid logens 10-årsjubileum fanns 56 medlemmar för att vid 20-årsdagen ha nått upp till 136 bröder. Därefter blev medlemsutvecklingen långsammare. I dag har logen 140 medlemmar. I början av 60-talet hade logen sitt hittills högsta medlemsantal med 234 bröder. Totalt under de nittiosju åren har logen kunnat uppta och inviga inte mindre än 743 bröder medan 268 bröder avlidit och skiljts från brödrakedjan samt över 300 bröder avgått ur logen p.g.a avflyttning från logens verksamhetsområde. Härvid torde Boden som typisk genomgångsort för offentliga tjänstemän och som garnisonsort med ett omfattande passagesystem ha spelat en avgörande roll. Logen har under de nittiosju åren ledsagats av 33 övermästare varav för närvarande sju kvarstår i logen.



Lokalbekymmer

Under de första 25 åren var lokalfrågan ett ständigt bekymmer för logen. De tre första åren var logelokalen inrymd i broder Paul Paulssons fastighet vid Drottninggatan men flyttades den 1 oktober 1906 till Kungsgatan 10 där logen blev kvar ända till den 30 november 1926 - alltså i jämt 20 år. I och med logens tillväxt blev behovet av större och ändamålsenligare lokaler mer och mer trängande. Förslag om anskaffandet av en egen fastighet hade framförts flera gånger men måste avföras på grund av kostnadsskäl.

Byggnadsförening Hermelin u p a

Men för att kunna realisera planerna på det egna hemmet bildades ändå inom logen en byggnadsförening Hermelin u p a och som fick sina stadgar stadfästa den 9 september 1921. Byggnadsföreningens styrelse lade ned ett intensivt arbete på att fullfölja föreningens syfte att anskaffa en lämplig lokal. Slutligen yppade sig ett tillfälle att för överkomligt pris förvärva hörnfastigheten Kungsgatan 4 - Fabriksgatan 2. Logelokalens högtidliga invigning ägde rum den 24 november 1926 av dåvarande Storsiren B J:son Bergqvist med biträde av distriktsdeputerade Storsiren Fernlund och Stormarskalken Stötsberg. Byggnadsföreningens aktier ägdes till största delen av logen. Föreningens uppgift var att skaffa logen ändamålsenliga och trevliga lokaler till lägsta möjliga kostnad. Sammanfattningsvis torde kunna påstås att byggnadsföreningen så länge den bestod alltid framgångsrikt och förutseende lyckats i sin uppgift. När en förändrad skattelagstiftning för ideella organisationer möjliggjorde för logen att till lägre kostnad än genom sin byggnadsförening klara sin lokalfråga, kunde byggnadsföreningen Hermelin upplösas år 1979. Under årens lopp har fastigheten genomgått många renoverings- och reparationsåtgärder som gjort fastighetens tre våningsplan till angenäma lokaler för de verksamheter som äger rum i fastigheten.



Samuel Gustaf Hermelin

Hittat på nätet av Mauritz

Jubileum på Riddarhuset

Det låg ett bedrägligt lugn över Riddarhuset, denna råkalla och gråtrista novembereftermiddag. Snart skulle det dock bli ett helt annat ljud i skällan. Nästan på dagen 300 år hade förflutit sedan Olof den förste adlades. Sånt förpliktigar och vi i styrelsen hade många funderingar och bryderier hur vårt jubileum skulle firas. I spänd förväntan gick vi omkring och ordnade de sista detaljerna. Vid 17-tiden slogs så den mäktiga porten upp och snart



Johan, Lena, Katarina, Oskar och Maximilian

började Hermeliner strömma in i Riddarhuset i sina vackraste festblåsor. Återseendets glädje gick inte att ta miste på.

När alla väl hade räknats in började festligheterna med en samling i Riddarsalen, där Johan hälsade alla varmt välkomna. Vem var han egentligen, den förste Hermelinen, frågade Johan de närvarande. Därefter visade ett halvdussin yngre släktingar prov på eminenta insikter om Olof, hans liv och leverne.

En trevlig och lustig liten pjäs om Karl XII och 1700-talets Stockholm av och med Stina Haubo och Göran Alm följde sedan. Därefter tog profes-



Göran Alm och Stina Haubo

sor Hans Helander vid och höll ett lysande tal om Olof, där Helander bl.a. belyste Olofs litterära sida.



Ingegerd och Magnus

Efter den kulturella inledningen gick vi ner i entrén för en drink, innan det var dags att intaga middagen.



Ungdomsbord

Där bjöds på en fin traktering. Från riddarhustoast på kallrökt lax gick vi över till lammfilé med klyftpotatis och murkelsås för att avsluta med glass/sorbettårta.



Torbjörn (Bellman) Linde

Mellan tuggorna och skålandet underhölls vi av trubaduren Torbjörn Linde som i rollen som en rolig och förnumstig Bellman spelade ett urval av Bellmans epistlar.

Den stora



Släktens huvudmann Nils Magnus

Huvudmannen Nils-Magnus levererade mot middagens slut ett trevligt och inspirerat tacktal.



Bengt, Georg Lann & Gertrud

Kaffe och avec serverades i sällskapsrummen. Samtidigt började musikgruppen spela de första tonerna och snart tog dansen vid. Det dröjde förstås inte länge förrän golvet var fullt av släktingar som virvlade runt i en yr dans.

Som vanligt förlöpte kvällen snabbt, som det alltid gör när man har kul. För egen del blev det lite för mycket snack och lite verkstad (dans alltså), men så är det när man har så många trevliga släktingar. Man hinner ju inte alltid med så mycket när tiden blir knapp.

Allt kändes bra efteråt och det går inte att ta miste på den fina stämning och gemenskap som finns inom släkten, särskilt roligt är det att så många yngre kommer med. Det är det finaste vi har och låt oss föra det vidare, i åtminstone 300 år till....

Olof (den så oerhört mycket yngre) Hermelin



Glasskamp



- Mauritz och Elise fick all glass



- Vem bryr sig om glass, bara jag får sitta bredvid min brylling

glassjakten på riddarhuset



- Du kan väl sno lite glass från Elise



- Nu skall glassen dansas bort



- Visst var glassen utsökt god



- Det var juste mat, men lite mer glass hade inte skadat



300 år är inget att skratta åt



*-Govänner nu är glassen slut, gutår!
Baren ligger däråt*

Bland grenar och kvistar



Födda

Alice

Erik & Magdalena (Thorsvigrenen, Adolfs kvist) fick en liten dotter den 29 december 2002.



Diamantbröllop (60 år)

Den 12 oktober 1942 gifte sig Ingeborg och Stig Nyberg. Den 12 oktober 2002 firade de sin 60 (!) åriga bröllopsdag. Ingeborg är dotter till Stellan och Dagmar. Bröllopet stod i Skeppsholmskyrkan och festen avhölls i Officersmässen på Långa Raden. Lokaler som är väl kända för de släktingar som brukar möta upp på vårt s.k. Mellanmöte. Lite kuriosas med detta bröllop var att det ägde rum samma dag som Stellan firade sin 50 årsdag. Efter bröllopet så hölls mottagning på Långa Raden för Stellan och bröllopsgästerna blandade sig med gratulanterna. Men till middagen så stannade enbart bröllopsgästerna som säkert festade hela natten.

Fredrik I:son



Ingrid

* 17/9 1910

† 9/1 2003

Släktens näst äldsta medlem har gått bort. Ingrid var den yngsta av tre döttrar till bruksdisponenten på Pukebergs Glasbruk, ingenjör Eric Löthner och hans maka Martha.

Sedan fadern tragiskt avlidit 1929 gifte hon sig på sin 20-årsdag med den samma dag 33-åriga Carl Hermelin, i släkten känd som Glas-Carl. Han hade efterträtt Eric Löthner som disponent på Pukeberg. Hon fick omgående hantera situationen som värdinna för viktiga kunder vid bruket, en nog så krävande uppgift för en ung flicka. Hon visade också prov på konstnärliga talanger genom att bl.a. skapa en del glasmodeller. Tre barn, Erik, Lena och Christina, föddes innan familjen under krigsåren flyttade till Alsterfors Glasbruk mitt i skogen i mörkaste Småland för ett nytt uppdrag i samma stil. Efter kriget gick flytten till Hovmantorps Glasbruk där Carl under 15 år fortsatte som disponent med assistans av Ingrid.

1959 flyttade de till Växjö där Carl medverkade till att bygga upp Glasmuseet, medan Ingrid engagerade sig för Folkhögskolan på Kronoberg. Hon var även periodvis aktiv i Moderata Kvinnoförbundet som medlemsvärvare och valarbetare.

Efter pensionering flyttade de 1969 till Björnbo på Lidingö, dåvarande SPP:s version av äldreboende. Ingrids två systrar flyttade också dit med sina män. Sedan Carl och svågarna avlidit bodde de tre systerrarna vägg i vägg i många år. Alla blev över 90 år gamla, men Ingrid blev äldst.

Erik

Jubilarer under den närmaste tiden

Januari

den 3:e fyllde **Gertrud Gustafsson 60 år**
Skånings-Åsaka, Sånnatorp 532 96 SKARA
0511-291 61, familjen.gustafsson@zeta.telenordia.se

Mars

den 10:e fyller **Elena Hermelin 85 år**
Calle Bolivar 9-89 Trujillo
Edo Trujillo VENEZUELA

April

den 27:e fyller **Ingeborg Nyberg 85 år**
Sandfjärdsgatan 120, 12 tr 120 56 ÅRSTA
08-91 79 51, stig.r.nyberg@swipnet.se

den 27:e fyller **Jan Hermelin 50 år**
Blecktornsstigen 6 116 66 STOCKHOLM
08-644 36 38, 070-2864604, jan@hermelin.com

Juni

den 3:e fyller **Karin Hermelin 60 år**
Järnvägsgratan 15 245 32 STAFFANSTORP
046-25 45 61, jakobina@algonet.se

den 4:e fyller **Ingrid Hermelin 75 år**
Söverstad 610 33 VIKBOLANDET
0125-402 36

den 5:e fyller **Hugo von Sydow 75 år**
Björnbo 61 181 46 LIDINGÖ
08-767 00 51

Juli

den 2:a fyller **Ulla Hasselqvist 60 år**
Skepparevägen 26 614 30 SÖDERKÖPING
0121-214 60, hasselqvist11@telia.com

Augusti

den 10:e fyller **Mary Hermelin 60 år**
4501 E. Orangethorp Avenue CA 92807
Anaheim, California USA

den 11:e fyller **Ulf Hermelin 60 år**
Fallsbergs Gård 596 91 SKÄNNINGE
0142-412 42, ulf@hermelins.se

den 13:e fyller **Rose-Marie Hermelin 50 år**
Snickarvägen 2 830 15 DUVED
0647-262 45

den 15:e fyller **Honorine Uggla 50 år**
Ankargränd 5 111 29 STOCKHOLM
08-10 36 31

September

den 18:e fyller **Elise Arve 80 år**
Johannes plan 5 111 38 STOCKHOLM
08-411 18 62



Vi i styrelsen gratulerar Er
alla med detta fäng virtu-
ella sommarblomster



Saxat ur Hvar 8 dag av Johan

Kassaförvaltarens sida

Fonderna

Det blev som bekant inte bättre på börsen under hösten heller. Så rådet att lägga kapitalet i madrassen borde vi nog ha följt. Hoppet är ju dock det sista som överger människan och nu står hoppet till det nya året med den otroliga uppgång vi alla väntar på. I avvaktan därpå ser utgångsläget ut som följer.

Portföljvärden (Tkr) per utgången resp. år	2002	2001	2000	1999	1998	1997
Hermelinska släktföreningen	2.690	4.084	5.794	7.100	4.146	3.825
Victor Hermelins minne	3.632	5.722	7.411	8.459	5.760	6.020
Ebba Sophia Ribbings minnesfond	946	1.342	1.685	2.000	1.313	990
Totalt	7.268	11.148	14.890	17.559	11.219	10.835
Värdet förändring för perioden		-35%	-25%	-15%	+57%	+3,5%

Stipendier och understöd

Stipendier för höstterminen 2002 med vardera kr 7.000 har tilldelats fjorton ambitiösa ungdomar. Styrelsen har under det gångna året diskuterat och fastställt riktlinjer för utdelning av stipendier och understöd från föreningens fonder. Därav framgår bl.a. följande: Syftet med stipendierna är att uppmuntra och belöna studier på universitet och högskola. Undantag kan göras för annan utbildning om styrelsen finner särskilda skäl. Endast heltidsstudier beaktas och sökande som är 18-28 år betraktas som behöriga utan inkomst- eller förmögenhetsprövning. Stipendier ges för högst 5 år med möjlighet till förlängning för särskild studiegång som sträcker sig över längre tid. Mot denna bakgrund kan konstateras att tre av stipendierna ej är kvalificerade för ytterligare stipendier och ytterligare två endast kan få en gång till. Nya och gamla stipendiater är välkomna med ansökan till styrelsen, ordföranden eller skattmästaren, senast 1/3 för vårterminen och 1/10 för höstterminen. Till ansökan fogas studieintyg från vederbörande skola. Ansökan bör även innehålla uppgift om bank- eller postgirokonto dit utbetalning kan ske.

Medlemsavgifter 2003

Av bifogade följebrev framgår vilka medlemmar som enligt våra noteringar är bosatta på den adress dit tidningen skickas och som vi emotser en inbetald medlemsavgift ifrån. Inbetalning kan göras till Pg 51816-6. Meddela medlemsnummer, namn, adress och ev. e-mail på talongen eller i separat mail till mig.

Är adressen rätt ? Om inte, så ändra, tack. Och glöm inte berätta för oss om annat av intresse som händer i familjen. Speciellt gäller detta de medlemmar som egentligen inte tillhör den friherrliga ätten Hermelin enligt Riddarhusets regler. Vi kan nämligen inte få assistans från Riddarhuset avseende förändringar i dessa familjer.

Erik.Hermelin@wipnet.se



Wallsnäs som gården ser ut i dag

Det är vi som är de glada stipendiaterna

- Peter, son till Joakim & Michèle, Canada. Studier vid University of New Brunswick (½ stipendium = 3.500 kr.)
- Oscar, son till Niklas & Ebba, Danderyd. Studier vid Södertörns Högskola
- Anna Friberg, dotter till Ulrika, Vejbystrand. Studier vid Malmö Högskola
- Carl, son till Samuel & Christina, Stockholm. Studier vid Handelshögskolan, Sthlm
- Oscar Severin, son till Charlotte & Eric Severin, Djursholm. Studier vid Handelshögskolan, Sthlm
- Karin Röhsman, dotter till Margareta & Björn Röhsman. Studier vid Chalmers, Göteborg
- Maximilian, son till Johan & Elle, Sollentuna. Studier vid KTH, Sthlm
- Camilla, dotter till d:o. Studier vid Connecticut State University, USA
- Märta, dotter till Magnus & Britta, Vallsnäs. Studier vid Lunds Tekniska Högskola
- Kristina, d:o, Vallsnäs. Studier vid Lunds Universitet
- Charlotte, dotter till Dag & Margareta, Söderköping. Studier vid Uppsala Universitet
- Carl, son till Ulf & Gertrud, Fallsberg. Studier vid Universitetet i Lissabon
- Regina, dotter till Mauritz & Sanne, Stockholm. Studier vid Lunds Tekniska Högskola
- Gabriel, son till d:o, Studier vid Södertörns Högskola

Wallsnäs till salu

Ja men inte nu, utan för snart 200 år sen.

Magnus som bor på Wallsnäs har skickat detta tidningsurklipp till Nätverket samtidigt som han undrar om någon vet vem som är byggmästare till Wallsnäs. Ett förslag som Magnus fått från G:la Linköpings VD Gunnar Elvström är Johan Holmberg.

Linköpings Bladet den 1 februari 1815

Tisdagen den Tjugoförsta (21) nästkommande Martii, försäljas på stället, genom öppen friwillig Auction, Rusthållet Wallsnäs N:o 118, under Kongl. LifGrenadierRegementets Wifolka Compagnie, beläget bredwid stora Häradsvägen, uti Nykils Socken och Wifolka Härad, 2 och en half mil ifrån Staden Linköping och 2 mil ifrån Gästgifwaregården Bankeberg. Åbyggnaden på detta enstacka Hemman, hwars belägenhet onekligen är ibland de wackraste på Orten, är både uti Man- och Ladugården så försvarligt att det af StåndsPersoner kan bebos. Omkring Tretiotwå (32) Tunnelands öppen Åkerjord finnes, uti mäst stark lera, hwaraf hälften årligen besås, till större delen med Hwete och Råg: för 5 å 6 Hästar, 25 å 30 större och mindre

Fä kreatur, samt 30 Får, är tillräckligt Höfoder och Mulbete wid Gården: både på Barr- och Löfskog är öfwerflödigt tillgång för alla slags behofwe; och icke obetydligt Fiske finnes uti en Gården och Trädgården på 2:ne sidor omgränsande Sjö. På ägorna bo 5 Torpare; utom Lifgrendieren; och har AugumentsRäntan hittills öfwerskjutit årliga Rustningskostnaden. Med nästa Träde får Gården emottagas och tillflyttas den 14 Martii 1816, äfwenwäl kan utsådda Höstgrödan, samt rättigheten att beså den tillredda wårjorden genom särskild öfwerenskommele wid Auctionen ärhållas, om så åstundas. Om betallningswillkoren, som i möjligaste måtto skola lämpas efter köparens åstundan, betingas för Auctionen på stället, och kunna hugade Speculanter ärhålla närmare underrättelser, så om det ena som andra, då de behagade Correspondera antingen med Capitainen Jul Fr. Bergengren på Linköping och Åsarp, eller och med Adjutanten Göran Bl. Bergengren, på Linköping och Wallsnäs.

Vid 1996 års släktmöte berättade Sten om Wallsnäs och citerade ett gammalt tidningsurklipp med rubriken "Offerkällan vid Wallsnäs".

I Nykils sockens skogsbygd ligger vid den vackra sjön Bjärsen den natursköna och välbygda herrgården Wallsnäs. Den har inga gamla anor, ty före 1816 var det ett bondehemman, som då inköptes och sedan bebygdes av överstelöjtnanten Robert Karlsson Montgomery på Falsterbo bruk i Småland, söder om Ankarsrum.

Men Magnus undran är vem som byggde bondehemmanet? Är det manne någon läsare av Nätverket som vet?

Urklipp m m

Har du ett rum över?

Donald är 21 år och bor i Venezuela. Hans farfar Åke Hermelin (Åsbygrenen) flyttade från Sverige någon gång på 50-talet. Åke gifte sig först med Margarita och sedan med Elena. Åke och Elena fick två barn, Beatrice och Sandra. Beatrice gifte sig med Donald Meyerston och de fick tre barn. Den yngste sonen heter Donald

Nu vill Donald plugga svenska. Är det någon som kan ordna ett rum några månader. Donald är öppen för att bo var som helst i Sverige och eftersom han inte kan så mycket svenska blir studierna på ganska elementär nivå. Hör av er till Erik om ni kan hjälpa vår släkting från Venezuela.

Hermeliner

som lever i norra Europa blir vita på vintern så när som på svansspetsen som är svart. Några problem med att hitta mat har den inte; med sin perfekta kroppsform kan den jaga i de gångar som sorkarna gör under snön. I gamla tider var vinterpälsen mycket eftersökt och användes i kungarnas kröningsmantlar. För att det var dyrt och fint förstås men också för att det ansågs stå för renhet och rättvisa.

Saxat ut tidningen Land nr 52 / 02



Har du några intressanta tidningsurklipp. Skicka dom till Mauritz eller Johan. Du får urklippet i retur inom två veckor.

Hermelin hittades i toaletten

Pajala Rune Lassi i Narcken utanför Pajala satt i köket då han hörde liv från toaletten. Ljudet kom från toalettstolen, där en stor hermelin simmade omkring. (TT)

Djurbilder litograferade av Magnus Körner 1829-1835

Denna hermelin ingick i "Illuminerade Figurer till Skandinaviens Fauna", utgivna av zoologen Sven Nilsson. Planschen är handkolored.



Lättare att ändra adress

Vi har haft en del problem att hålla ordning på adressregistret de senaste 90 åren. De första 40 åren gick det bra eftersom det alltid fanns någon kusin (längre var inte släktavståndet) som visste vart de mest mobila hade flyttat. Åke (Åsbygrenen) flyttade till Venezuela för 50 år sedan och hans barnbarn var länge okända för släktföreningen. Nu vill ett av dom (Donald 21 år) plugga svenska! Vi kan tacka internet för att dessa släktrationer har återupprättats. Men fortfarande finns det många felaktiga adresser.

Nu tror vi oss ha hittat ett sätt att hålla registret aktuellt. Du svarar för att vi har rätt adress. Gå in på hemsidan och skriv in de rätta uppgifterna. Om du inte har internet, be någon av dina närmaste ordna det. Man kan nämligen ändra sina närmaste släktingars uppgifter också. När du har ändrat en uppgift blir den omedelbart tillgänglig för alla i släktföreningen. Tänk vad bra att ha när man är ute och reser och vill spara på hotellkostnader.

Vi har ändrat lite på rutinerna för inloggning på hemsidan. Du går som vanligt in på www.hermelin.net. Vi har kastat om ordningen så att man nu börjar logga in med medlemsnumret (utan nollor framför) och sedan förnamn. Medlemsnumret hittar du på inbetalningskortet eller du kan också kontakta någon i styrelsen.

Johan@Hermelin.com

Inte bara Olof hade en konstnärlig ådra

Sen många år tillbaka har vi hemma hos oss ett helt fantastiskt vackert litet bord, snidat av kunniga händer. Bordet är av körsbär från Thorsvi. Det är inte stort, bara 70 cm högt och den runda bordsskivan är ca 45 cm i diameter.



Bordet snidades av min farfar Robert i hans ungdom och var en present till hans älskade syster Brita.



Detalj av bordsskivan och det fina mönstret på benet

Jag är övertygad om att det finns många Hermeliner som fört vidare dessa konstnärliga talanger som våra förfäder besuttit. Så jag ser fram emot Era bidrag, var inte blyga utan låt oss alla se vad du, eller de dig närstående har för konstnärliga talanger.

Mauritz@Hermelin.com

Säljes

Olof Hermelin

funna hos Lilla Bukowskis

Eric Hermelins översättningar

Shaikh 'Attâr - Vännernas minne del I-IV.

Ouppskurna och i nyskick. Pris 3000 :-
Del I 1931, 454 sidor, upplaga 1000 ex
Del II 1932, 362 sidor, upplaga 1000 ex
Del III 1939, 402 sidor, upplaga 300 ex
Del I 1943, 416 sidor, upplaga 300 ex

”VID SÅNINGSTIDEN”.

Signerad O Hermelin.

Duk 29 x 55.

Utropspris: 12.000 - 15.000

Klubbat pris: 15.500

Kalilah del I-III. Del I är ouppskuren, de övriga uppskurna. I skick som nya. Pris 2000:-

Del I 1938, 494 sidor, upplaga 500 ex
Del II 1939, 474 sidor, upplaga 300 ex
Del III 1942, 426 sidor, upplaga 300 ex

Om du är intresserad kontakta

Rune Elmér
Södertorg 2G
621 57 Visby
0498-27 89 17



”SKÄRGÅRDSSKYMNING”.
Signerad O Hermelin. Duk 36 x 60.

Utropspris: 6.000

Klubbat pris: 9.000



Denna smala lilla vinterklädda hermelin hoppas liksom vi i styrelsen, på att våren och sommaren snart är här. Då tar vi ledigt. Men till hösten kan ni räkna med att ett nytt nummer av Nätverket helt plötsligt ligger i brevlådan.



Johan	Nytorpsvägen 30, 191 35 Sollentuna	35 01 56	johan@hermelin.com
Erik	Herrhagsvägen 16, 122 48 Enskede	648 08 19	erik.hermelin@swipnet.se
Jan	Blecktornsstigen 6, 116 66 Sthlm	644 36 38	jan@hermelin.com
Mauritz	Kungsholms Strand 109 6 tr, 112 33 Sthlm	761 11 07	mauritz@hermelin.com
Cecilia	Ribegatan 120, 164 41 Kista	750 51 21	hermelin.nilsson@swipnet.se
Fredrik	Åkervägen 16, 191 40 Sollentuna	92 77 37	f_h_hermelin@hotmail.com
Olof	Åsögatan 116, 116 24 Sthlm	640 79 22	hermelin@kapitalparken.se
Otto	Mosstorpsvägen 47, 181 56 Lidingö	765 13 73	otto.hermelin@geo.su.se