



Hermelinska nätverket

Prinsqvam saliri mori | Hellre döden än fläckas

#25 | December 2011



Så firas en 100-åring!

Åtta sidor om århundradets släktträff på Sundbyholm

sid 4-11

Att studera i Hongkong

Sebastian Hermelin har studerat och rest i Asien

sid 12-13

En envis släkting

Johan Hermelin har intervjuat Cecilia Delkvist

sid 14

Bland grenar, kvistar och blad

Händelser i den Hermelinska släkten

Födda

Den 5 juli föddes Ninja, dotter till Maximilian och Jenny (Thorsvigrenen, Roberts kvist, Nils blad)

Den 3 augusti föddes Victoria, dotter till Carl Maximilian och Christina (Thorsvigrenen, Roberts kvist, Lars blad)

Giftermål

Den 11 juni vigdes Märta Hermelin och Viktor Dahl (Thorsvigrenen, Roberts kvist, Lars blad)

Den 24 augusti vigdes Fredrik Söderling och Héléne Aminoff (Gripenbergsgrenen)

Födelsedagar första halvåret 2012

1 januari: Bo Gustafson, Saltsjöbaden, 50 år (Åsbygrenen, Edwards kvist, Folkes blad)

11 februari: Johan Fogelberg, Sandy Hook, USA, 50 år (Thorsvigrenen, Adolfs kvist, Carls blad)

8 mars: Birgitta Hermelin, Saltsjö-Boo, 80 år (Gripenbergsgrenen)

17 mars: Maria Hermelin, Österbymo, 50 år (Thorsvigrenen, Adolfs kvist,

Adolfs blad)

25 mars: Dina Hermelin, Björkvik, 50 år (Thorsvigrenen, Ernsts kvist, Olofs blad)

5 april: Margareta Jonson, Saltsjöbaden, 60 år (Thorsvigrenen, Adolfs kvist, Elises blad)



Ninja Emilia Elle Mini Hermelin i Chicago på Thanksgiving Day

9 april: Lena Hermelin, Sollentuna, 60 år (Thorsvigrenen, Roberts kvist, Nils blad)

10 april: Elsa Magnusson, Hässleholm, 60 år (Österbygrenen)

28 april: Dag Hermelin, Stockholm, 60 år (Thorsvigrenen, Adolfs kvist, Thors blad)

8 maj: Eberhard Hermelin, Le Beausset, Frankrike, 70 år (Österbygrenen)

16 maj: Elise von Sydow, Malmö, 50 år (Thorsvigrenen, Adolfs kvist, Britas blad)

6 juni, Sven-David Hermelin, Seevetal, Tyskland, 50 år (Åsbygrenen, Davids kvist, Davids blad)

6 juni, Michèle Hermelin, Fredericton, Kanada, 70 år (Åsbygrenen, Davids kvist, Svens blad)

13 juni, Kevin Seldon, Greely On, Kanada, 50 år (Åsbygrenen, Davids kvist, Svens blad)

27 juni, Hans Helander, Uppsala, 70 år (Hedersmedlem)

28 juni, Raoul Atmer, Jönåker, 60 år (Thorsvigrenen, Roberts kvist, Karls blad)

Avlidna

11 augusti: Olof Hermelin (Åsbygrenen, Edwards kvist, Folkes blad)



Den nya styrelsen

På släktemötet i Sundbyholm valdes en ny styrelse för släktföreningen. Johan, Fredrik I:son, Olof, Hanna Jessing och Jan blir kvar i styrelsen ytterligare en period. Jenny och Fredrik valdes in som nya ledamöter medan Mauritz och Victoria lämnade sina poster.

På nästa sida kan ni läsa mer om de nyvalda styrelseledamöterna och på bilden till vänster ser ni hur alla ser ut. På övre raden från vänster står Johan, Fredrik I:son och Olof, på den nedre står Fredrik, Hanna Jessing, Jenny och Jan.

Släktföreningens styrelse

Ordförande Johan Hermelin har gjort en fin tabell

	Johan	Fredrik I:son	Olof	Fredrik*	Hanna	Jenny	Jan
Gren, kvist och blad	Thorsvigrenen, Roberts kvist, Nils blad	Thorsvigrenen, Adolfs kvist, Stelans blad	Thorsvigrenen, Adolfs kvist, Adolfs blad	Huvudmannagrenen	Åsbygrenen, Davids kvist, Svens blad	Thorsvigrenen, Roberts kvist, Nils blad, Johans fiber :-)	Gripenbergsgrenen
Uppväxt ...	På Blixta utanför Söderköping	Göteborg	Thorsvi, Enköping		Stocksund	Boden	Stockholm
...tillsammans med	Pappa Nils, mamma Brita och syskonen Aino, Ulla och Gunnar	Mamma Annabrita och bror Johan	Pappa Adolf, mamma Elisabeth, bröderna Carl, Jan och Erik		Pappa Niklas, Mamma Ebba och bror Oscar	Mamma Ulla-Britt och pappa Kjell	Pappa Carl, mamma Borit och brorsan Peter
Familj	Gift med Lena, barnen Maximilian och Camilla, barnbarnen Tea, Tim och Ninja, bonusbarnen Oskar och Katarina	Gift med Heléne, har sonen Lukas från tidigare äktenskap och nu också barnbarnen Oliver, fem år, och Maja, två år	Sambo med Elisabeth Wolpert och dottern Alexandra		Gift med Claes Jessing, barnen Märta, Vendela och Edvard	Gift med Maximilian, magen på bilden blev lilla dottern Ninja	Sällskapar sedan många år med Inger
...och bor	I Sollentuna, i en alldeles för stor villa nu när alla barnen har flyttat ut	I Sollentuna, i ett alldeles lagom hus när inga barn bor hemma	Stockholms innerstad		Enebyberg, i villa med trädgård och många rabatter	På Kungsholmen i Stockholm	I en bostadsrätt i Sofia på Söder
Jobbar med	Managementkonsult vid Strategihuset AB	Auktoriserad skattekonsult på PwC i Stockholm	Ekonomichef på Renonorden AB		Bolagsjurist på Vasakronan AB	Pr-konsult på pr-byrå Westander	Att bakom bussratten se till att invånarna kommer dit de vill
Intressen	Barnbarnen, golf, vårt hus i Thailand, pyssla med datorn och att resa i världen. Båten har vi sålt och knäna gillar inte inlines och snowboards längre	Min kära hustru och den övriga familjen, dvs både min och Helénes med son, barnbarn och syskonbarn, systrar och bröder mm, resor, musik, historia, böcker	Familj, sport och friluftsliv (golf, innebandy mm) stugan på Thorsvi, resor, matlagning		Barnen, skidåkning (helst utför men också gärna på plattan), cykla, matlagning och trädgård	Vänner, familj, träning, mat, resor och böcker (de två sistnämnda oftast samtidigt)	Segling, att läsa (mest tidskrifter tyvärr) och att umgås med vännerna
När kom du med i släktstyrelsen?	1981	2001	1996	2011	2006	2011	1991
Roll i styrelsen	Ordförande och webmaster	Vice ordförande, arkiv, fester	Skattmästare	Klubbmästare	Sekreterare	Redaktör	Ledamot
Varför är du med i släktstyrelsen?	Jag har fått över 100 nya vänner, det är väl ett gott skäl!	Det är oerhört stimulerande att få träffa en massa släktingar där man inte bara vet om släktskapet utan också kan se det på utseendet. Det är fantastiskt att lära sig något nytt om sin härkomst varje gång vi arbetar tillsammans	För att jag blev invald en gång		Det är inspirerande och roligt att få förvalta vår gemensamma historia	För att lära känna så många trevliga släktingar som möjligt - och få information till Nätverket	För den trevliga kontakten man får med medlemmarna och våra trivsamma styrelsemöten
Vilka utmaningar ser du?	Att förvalta våra 15 miljoner kronor på bästa sätt och att göra all information (myriader) som vi har om släkten mer tillgänglig	Att fortsätta att sprida kunskap om släkten och öka intresset att vara med på våra släktemöten samt att inspirera till att medlemmarna bidrar med sina viktiga erfarenheter	Förvaltningen av fonderna. Få struktur och tillgänglighet på all information - brev, foton och mycket annat		Förvaltning av vår historia och vårt kapital! Att släkten upplever att vi gör nytta	Att fortsätta göra Nätverket till en ännu bättre och angelägnare tidning för hela släkten	Att få ut innehållet i samlingarna och all annan information vi sitter på

*När denna tabell sammanställdes befann sig Fredrik tyvärr på äventyrsresa, men styrelsen hoppas att släktingarna har gott minne och därmed anser sig känna Fredrik relativt väl efter intervjun i Nätverket #23.



Äntligen!

Mauritz Hermelin berättar om släktmötet den 17-19 juni 2011 på Sundbyholms slott

Äntligen! Den 18 juni var det dags att träffa alla släktingar igen. Innan lunch började de anlända. Bil efter bil svängde upp till receptionen för att tömmas på festsugna släktingar. På gårdsplanen framför slottet hälsades det hjärtligt, handslag och kramar utdelades, stämningen var hjärtlig och varm – och varmt var det. 135 glada och förvåntansfulla släktingars värme sköt undan alla moln och lät solens strålar skina ner över Sundbyholms slott.

Fantastiskt att så många i så olika åldrar och från när och fjärran ville samlas för att umgås en hel helg. Årets yngsta



Släktarkivet. Tomas Carlberg berättade om arkivet och i synnerhet om de många hyllmeter släktföreningen disponerar. Efter att ha fått bläddra i Samuel Gustafs fantastiska "Kartverk över Sverige och Finland" blev vi bjudna på kaffe. Sedan var det dags att öppna två sen länge öppnade och med lack plomberade kuvert för att avslöja vilka spännande budskap som fanns att läsa. Brevens har funnits i arkivet sedan 1950-talet med påskrift att de ej

deltagare var nog Ida, åtta månader, och äldst var Elisabeth Bengtsson, 94 år. 22 deltagare var under 15 år vilket bådär gott för framtiden. Från Spanien och Barcelona kom Donald med sin son Pau, första besöket i Sverige. Från USA kom en busslast släktingar med Aino och James Jonah i spetsen.

Golf och plomberade kuvert

Tuffare var det för ett tjugotal golfspejande medlemmar. Redan vid lunchtid fredagen den 17 hade de samlats för att delta i Släktmästerskapet i golf. Under Olofs ledning vandrade de ut i ett ihållande regn för att putta och slå på en stackars liten vit boll. Alla genomförde tappert tävlingen trots att de blev både våta och frusna.



Under tiden hade en skara släktingar ledda av Fredrik åkt in till centrala Eskilstuna för att se på några av de skatter som finns att beskåda i Hermelinska

får öppnas före 1990 års utgång. Fredrik fick äran att med en liten fickkniv



sprätta upp kuverten, som båda visade sig innehålla tidningsurklipp och brev-växlingar. Utan att avslöja för mycket handlade det ena brevet om en mindre förskingring och det andra om en

regnet.

Åter till lördagen och solen. Vid tolv-tiden hade de flesta anlänt, checkat in och hunnit inkvartera sig, så nu var det dags för lunch. Under ett nästintill



schism inom en syskonskara.

Väl tillbaka på slottet samlades såväl golfare som arkivbesökare till en trevlig och god middag. Olof delade ut fina priser till golfspelarna. Familjen Nilsson fick behålla vandringspriset men denna gång var det Göran Nilsson som lyckades träffa bollen bäst och därigenom samla på sig flest poäng. Hans dotter Charlotte fick snällt överlämna vandringspriset, den vinterklädda her-



melinen, till sin far. Samtliga golfare var överens om att förutsättningarna varit ytterst svåra på grund av det ihållande

öronbedövande sorl blev vi serverade gösfilé med romsås och färskpotatis.

Släktmötesförhandlingarna

Släktens huvudman Nils Magnus hälsade alla välkomna och öppnade Släktförningens tjugoförsta ordinarie släktmöte. Johan valdes till mötesordförande och Fredrik till sekreterare. Styrelsens femårsberättelse, som föredrogs av Johan, finns att läsa på sidan 8–9.

Johan Axelsson Hermelin berättade med en fantastisk inlevelse om sin gudfar Eric Hermelins familjeförhållanden, hans äventyrliga liv samt hans fantastiska gärning för svensk litteratur under sina 35 år på S:t Lars hospital. Johan avslutade sitt anförande med att berätta om Carl-Göran Ekerwald och vad han betytt för att sprida Erics översättningar till en bredare läsekrets. Carl-Göran Ekerwald valdes till hedersledamot i Hermelinska släktförningen med acklamation.

Kaffe med lek? Ja tack!

Efter att ordförande Johan förklarar mötet avslutat bjöds på kaffe med tilltugg i slottsparken. Återigen visade vi oss vara ett pratsamt släkte. Sorlet runt borden var inte öronbedövande men väl en bra bit upp på decibelskalan. När sedan jubileumsaktiviteterna för barn aviserades vändes allas blickar ner mot gräsmattorna. Under glada skratt och tillrop fick alla som ville och vågade, såväl barn som vuxna med barnasinnet kvar, prova på att leka så som man lekte förr – alltså innan dataspelen och tv:n fanns. Ebba hade fyllt bilen med rullband, dragkampslinor och styltor. Ett stor tack till henne och till Skansen som lånat ut alla leksaker!

Med en starkt skinande sol hade vår fotograf vissa svårigheter att finna rätt vinkel, antingen så strålade solen i kameranlinsen eller i alla släktmedlemmars ögon. Efter flera förflyttningar av den 135 personer stora skaran blev vår fotograf nöjd, och nöjda är vi med. För ett strålade vackert släktfotografi blev det, som kanske kommer att pryda nätverkets framsida i nummer 124 – ett nummer som bör vara klart på våren strax innan Släktföreningens 150-årsjubileum i juni år 2061.

Välkomstskål med salut

Klockan 19.00 samlades alla på slottsgården för att med lite bubbel i glaset mingla runt och hälsa på alla man inte tidigare hunnit hälsa på. Innan det var dags att bege sig till riddarsalen för middag avslutades minglet med en rungande trefaldig salut från slottets kanoner.

Menyn bestod av tre delikata kompositioner. Till förrätt åt vi en Skagencanapé med ett utsökt vitt vin. Huvudrätten bestod av hjortytterfilé med portvinnås och rosmarinpotatis och till det fick vi ett smakrikt och välbalanserat rödvin. Till efterrätt serverades vaniljglass med hjortron och mandelflarn.

Under middagen underhölls vi med

musik som framfördes av Gunnar Hermelin och hans band Snik Kvartetten. Hanna och Fredrik gav oss en liten återblick om var vi tidigare samlats för släkttöten och vilka gårdar vi besökt. Senare under middagen fick Olof och

Mauritz möjlig-

Johan till orda. Han berättade lite om sin syn på släktföreningens framtid, var finns vi och hur ser föreningen ut om 50 eller kanske 100 år.

Efter förflyttning av bord blev det kaffe och mingel, baren öppnades och allehanda goda drycker inköptes. Snik Kvartetten höjde volymen och dansen

fortsatte, lite spontandans pågick faktiskt redan innan glaset var uppåtten.

Under sena kvällen fick vi också samlas bordsvis för att lösa ett klurigt musikquiz med Her-

melinanknytning som Gunnar hade knäpat ihop. Korv och bröd stod fram vid ettiden. När klockan

närmade sig två hade de flesta lämnat slottet, men nog lyste det i några fönster, så lite här och var festades det nog lite till.

Söndagsregn, bra för seminarier

Söndagen bjöd på fulväder, regn och rusk. Bara våra jordbrukande släktingar gladda sig och såg fram emot ett fortsatt regnande, och se deras vilja och önskan vann. Det regnade hela söndagen.

Efter en god frukost fortsatte programmet med fyra seminarier. I det första fick vi lära känna Gustaf och Chris-

het att berätta lite om fonderna, när och av vem de bildats samt lite om vad föreningen utträttat, både stort och smått i såväl nu- som dåtid. Innan efterrätten stod på borden tog ordförande





tion, två bröder tillika börs-vd:ar. De berättade om sin bakgrund och varför de nu driver varsitt fastighetsbolag, olika i sin struktur men ändå så lika. Kan det bero på två sammansvetsade bröder och deras samsyn på hur ett fastighetsbolag kan nå framgång?

I det andra seminariet försökte Camilla få lite balans i våra liv. Hon har nyligen startat en egen firma som heter Karriärkonsulten och intog scenen med både engagemang och pondus. Vi fick flera frågeställningar att fundera över och några enkla men bra tips om hur man kan arbeta för att nå bättre balans i livet.



Efter en kort paus fick Otto berätta om sin och Martin Jakobssons nyligen utgivna bok "Azorerna, nio öar mitt i Atlanten" och om sin vilja att sprida lite kunskap om geologi inte bara till forskarkollegor utan även till den breda allmänheten. Inte så svårt när exempelvis kursen "De geologiska förutsättningar-

na för Skottlands whiskyindustri" avslutas med en exkursion till just Islay för att på ort och ställe både knacka berg, besöka destillerier och med alla sannolikhet även smaka på resultatet.

I det sista seminariet fick Fredrik alla församlade att bli väldigt res- och äventyrssugna. Fredrik driver tillsammans med sin fru Sini The Search Äventyr och Expeditioner. Fredrik berättade med inlevelse och glädje om några av de platser han besökt och om de människor han mött. Vi fick höra om veckolånga strapatsrika vandringar till Kilimanjaro topp och till Mount Everest basläger, om spännande och givande möten med människor i Peru, Nepal och Tanzania. Men det som gjort starkast intryck på Fredrik var nog mötet med bergsgorillorna i Ugandas och Kongos bergstrakter.

Hälsning till kommande generationer

Efter föredragen kom en mycket god idé från Oscar: "varför inte sända en hälsning i plomberat kuvert till släktmötet år 2111?". Sagt och gjort: på ett program skrev alla närvarande släktingar en hälsning till framtiden.

Bladet ska nu tillsammans med några fotografier från festen plomberas och läggas i släktföreningens arkiv med påskriften "Får inte öppnas förrän under släktmötet år 2111".



Avsked och hemfärd

Efter en avslutande lunch skingrades alla, många med löften om att ses snart. Sanne och jag fick med oss Donald och Pau i bilen hem till Bergholm, ett fantastiskt tillfälle att få ge lite av det vi har av släktgemenskap till våra på kartan avlägsna släktingar i Venezuela. Nu bor ju Donald i Barcelona men hans föräldrar och många andra släktingar finns där.

Jag längtar redan efter nästa släkträff. Tack alla för en oförglömlig fest!



Dokumentationen

Både verksamhetsberättelsen och protokollet finns även på hemsidan i mer lättläst format

Hermelinska släktföreningen

Berättelse till 2011 års släkstmöte

Styrelsens berättelse över verksamheten 2006-2010.

Släktbanden

Sammankomster

Släkstmöte
Släkstmötet 2006 genomfördes i för oss historiska trakter, nämligen Filipstad och Kopparberg. Det var inte mindre än drygt 100 medlemmar som njöt av det vackra värdet. Vi minns särskilt de tre hederseledamöterna som valdes in, barnen som plaskade i hemtjärnen, Karl XII:s entré i Bångbro och Ebba och Nicklas gästfrihet i deras stuga strax utanför Kopparberg.

För andra gången avhölls släkstmästerskap i golf där 16 personer deltog. Charlotte erövrade den vinterklädda hermelen från Olof.

Släkstmötet genomfördes helt enligt ordningen utan några större överraskningar.

Den mexikanska aloen
300-årsminnet av den mexikanska aloens blomning på Noor firades 2008 med ett 15-tal medlemmar och betydligt fler Knivstabor. Efter visningar bjöd konferenshotellets ägare Stina Lundgren oss medlemmar på en utsökt lunch. Närmare beskrivning av tillställningen gavs i Nätverket nr 20.

Mellanmöte
Mellanmötet 2009 ägde rum på Skansen med 86 deltagare. Utförlig rapport skrevs i Nätverket nr 20.

Uppväkningar
Styrelsen har uppmärksammat släktingars jämna födelsetider med hyllningskort samt avlidna släktingar med blommor eller gåva enligt den avlidnes önskemål.

De gula staplarna är förändringar sedan 2006

1 (7)
Hermelinska släktföreningen

Släktens medlemmar fortsätter att erövrta världen. Vi är representerade i 19 länder vilket är två fler än vid förra släkstmötet.

Avlidna
Sedan släkstmötet i Filipstad 2006 har 20 personer för alltid lämnat vår krets.

Åsbygrenen
William Hamilton, Eldsberga 2007
Mitra Sandin, Lund 2008
Louise, Krontorp 2010
Lill, Gamleby 2010
Ulla, Grebbestad 2010

Österbygrenen
Christina, Danderyd, 2007
Trygve, Borensberg 2009

Thorsvågsgrenen
Andreas Bengtsson, Gräna 2007
Christina Winter, Borensberg 2007
Lena, Säntia 2008
Sina, Söderköping 2008
Bengt Arve, Stockholm 2009
Clara, Huddinge 2009
Irma, Söderköping 2010
Dieter Winter, Borensberg 2010
Andrea, Stockholm 2011
Stig Nyberg, Stockholm 2011
Agnete, Nätraby 2011

Hedersmedlemmar
Sven Olsson, 2007
Per-Erik Lindahl, 2007

Vigda
Släkten har under perioden genom giftermål utökats med 13 personer:

Huvudmannagrenen
Fredrik & Sini Hämläinen 2010

Åsbygrenen
Eva & Bo Gustafsson 2006

Cecilia & Emil Delkvist 2009

Österbygrenen
Ulf & Louise Ribbing 2006
Carl & Sofia Svensson 2010
David & Claire Mitchell 2010

Thorsvågsgrenen
Olof & Magdalena Jansson 2007
Charlotte & Karl Svensson 2007
Camilla & Markus Grandell 2008
Dag & Eva Lapins 2008
Maximilian & Jenny Isaksson 2009
Madelen Hermelin Leidefors & Stefan Lindberg 2010
Jennie & Thor Fransson 2010

Födda
Släkten har under perioden genom födslar utökats med 31 barn.

Huvudmannagrenen
Oskar – Fredrik och Sini 2010

Åsbygrenen
Ellen – David & Lotta 2007
Edward – Hanna & Claes Jessing 2008
Erik – Peter & Jane 2008
Lovisa/Gustav – Stefan & Emma 2008/2011
Alexander – Therese & Kevin Seldon 2008

Österbygrenen
Annika – Robert & Jaratlak 2006
Emilia – Elsa & Peter Lindgren 2009
Peder – Ulf & Louise 2010
Tor – Anna & Martin Kennedy 2011

Thorsvågsgrenen
Clara – Erik & Magdalena 2006
Oliver/Maja – Lukas & Malin 2006/2009
Signe – Ulrika & Henrik Wilén 2006
Eleonor – Madelen & Stefan Lindberg 2006
Sonja/Sigvard – Olof & Magdalena 2007/2009
Isak/Ida – Gabriel & Karin Rönblom 2008/2010
Tea/Tim – Camilla & Markus Grandell, 2008/2010
Ronja – Clara 2008
Erik/Elisa – Marcus och Roxana 2008/2009
Maximilian/Emilia – Carl & Christina 2008/2010
Honorie – Dag & Eva 2008
Linnea – Rickard & Annelie 2009
Hedvig – Märta & Viktor Dahl 2010
Bianca – Regina & Ulf Svensson 2010

2 (7)
Hermelinska släktföreningen

Hermelinska Nätverket
Under perioden har åtta nummer av Hermelinska Nätverket utkommit. Tidningen skickas till alla medlemmar i ett exemplar per familjeadress både i Sverige och utomlands. Jenny ersatte Mauritz som redaktör för Nätverket från juni 2010.

Ambitionen har varit att skriva mer om aktuella händelser än historiska personer. Detta har kommit till uttryck i bl a intervjuer och speldokumentens artiklar. Tidningen har också fått en helt ny layout. Samtliga tidningar finns att tillgå på hemsidan.

Hemsidan
Släktföreningens hemsida gjordes om från grunden år 2009. Efter upphandling vann Hermelin IT-partner uppdraget att modernisera hemsidan och att införa hemsidan med styrelsens administration som medlemshantering, medlemsavgifter, massutskick, deltagarförteckningar, uppvakningar, statistik etc.

Hemsidan hålls aktuell av styrelsen och uppdateringar sker 1-2 gånger i månaden. Hemsidan har utökats med biografier. Inte bara stamfäderna utan även personer på gren-, kvist och bladnivå har förätrats i biografi. Biografierna skrivs kortfattade men med flera fördjupande länkar. Eric t ex har inte mindre än tolv länkar i sin biografi. På detta vis får läsaren en snabb överblick och samtidigt en möjlighet att studera personen lite närmare. Biografierna ersätter de nekrologer som tidigare skrevs och som förvarades i tidningsurklippssparmar någon generation. Biografierna på hemsidan är ett enkelt, beständigt och effektivt sätt att sprida kunkap om släktingar. Alla kan bidra med material.

Hemsidan får drygt 1 300 besök varje månad och varje besökare tittar i snitt på fyra sidor. Besökarna kommer från ett 40-tal länder varav USA, Ukraina, Kina, Tyskland och Finland är de fem vanligaste. Länder som Vitryssland, Kuwait och Filippinerna förekommer också.

Facebook
Under 2011 startade styrelsen en Facebook-grupp för att underlätta kontakten mellan medlemmar. För närvarande finns 55 medlemmar i gruppen. Styrelsen uppmanar alla som använder Facebook och som ännu inte är medlemmar i gruppen att kontakta ordföranden. Gruppen är sluten vilket innebär att endast personer som är medlemmar i släktföreningen bjuds in att läsa och skriva i denna grupp.

Släktträd
Sedan många år har Thorsvågsgrenen på grund av sin storlek delats upp i kvistar och blad. För att öka förståelsen för hur vi är släkt har motsvarande uppdelning gjorts i alla grenar.

På bilden nedan har stamfäderna markerats med grått och de fem grenarna har fått var sin färg.

3 (7)
Hermelinska släktföreningen

Släktminnena

Släktarkivet
Släktföreningen har sitt arkiv på Stadsarkivet i Eskilstuna. På släktföreningens hemsida kan man länka sig vidare till vårt arkiv. När man söker på Hermelin kommer det upp mer än 100 träffar i vilka man kan söka vidare. Någon digitalisering av texterna i det 25-30 meter långa släktarkivet är av naturliga skäl inte gjord.

I samband med hedersledamoten Per-Erik Lindahls bortgång 2007 övertog släktföreningen en ansenlig del av hans forskningsmaterial om Eric. Styrelsen rensade bland läderna och överlämnade två stora kartonger till släktarkivet efter att en del dokument och bilder scannats in och publicerats på hemsidan.

Olof
Professoren Tore Wretö, Bengt E. Thomsson och Hans Helanders översättning och kommentarer av Olof Hermelins latinska dikter om 100 svenska städer gavs ut 2010. Medlemmarna erbjöds att köpa boken till reducerat pris.

Eric
År 2010 var det 150 år sedan Eric föddes vilket har uppmärksamats i flera artiklar i Nätverket av Eric gudson Johan (Gripbergsgrenen). Elisabeth Moritz har genomfört en utställning på St Lars i Lund om Eric. Carl-Göran Ekerwald har gett ut Lustgården, en nutidig av Eric Hermelins översättning.

4 (7)
Hermelinska släktföreningen

Släktens självhjälp

Stipendier, understöd och uppmantran

Stipendier och understöd har tilldelats 26 (25) släktingar med sammanlagt 1 008 (635) tkr. Siffror inom parentes anger föregående femårsperiod.

Donationer

Lena lämnade i sitt testamente en donation till släktföreningen om ca två miljoner kronor efter skatt. Enligt testamentet ska fonden användas till uppmantran till sjuka, åldringar och ensamma inom släkten. Beloppet har tacksamt mottagits och styrelsen har bildat en fond vid namn Lena Robertsdotters fond. Under 2010 användes fonden vid två tillfällen.

Administration och ekonomi

Administration

Styrelsen har bestått av Johan, Fredrik, Olof, Victoria, Hanna Jessing, Mauritz och Jan. Från 2010 är Jenny adjungerad till styrelsen. Styrelsen har sammanträtt vid 16 tillfällen.

Erik och Johan har varit revisorer. Valberedning har utgjorts av Dag, Anne Wolff och Charlotte Wehn-Berger. Släkten representerades av Nils-Magnus vid öppnandet av 2007 och 2010 års adelsmöte.

Under perioden har viss bokföring skötts av en medarbetare till Olof. Under 2011 har hela bokföringen lagts ut på Lindqvist Accounting AB.

Fondförvaltning

Styrelsen har en policy för fondförvaltningen. Marknadsvärdet på portföljerna efter realiserade och latenta skatter har stigit från 14,7 mkr till 15,6 mkr. Under redovisningsperioden inträffade det stora börsfallet 2008.

Vissa intäktsposter¹

Utdelningar	2 398 000	(1 617 000)
Kapitalvinst	5 944 000	(1 485 000)
Medlemsavgifter	132 000	(104 000)
Deltagaravgifter	65 000	(79 000)

Vissa kostnadsposter

Skatter	2 099 000	(909 000)
Stipendier, understöd	1 008 000	(635 000)
Släktmöte (2006)	193 000	(168 000)
Hemsidan	236 000	(111 000)
Mellanmöte	67 000	(119 000)
Nätverket (8 nr)	130 000	(98 000)
Bank	7 000	(73 000)
Kontorsmaterial, porto	26 000	(20 000)
Släktarkivet	11 000	(12 000)
Uppväkningar	13 000	(9 000)
Styrelsen	7 000	(8 000)

¹ Föregående periods siffror inom parentes

5 (7)
Hermelinska släktföreningen

RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING 2006-2010					
	Viktor	Ebba	Lena	Släkt	Totalt
RESULTATRÄKNING					
Fondförvaltning					
INTÄKTER					
Utdelningar o räntor	1 166 584	258 386	143 117	830 607	2 398 694
Netto kapitalvinst aktier/andelar	2 115 674	528 038	1 541 108	1 759 825	5 944 645
Realisationsreserv ej skattepl./avdr.gill	-11 199	-5 620	15 887	104 989	103 857
SUMMA INTÄKTER	3 271 059	780 804	1 699 912	2 695 421	8 447 196
KOSTNADER					
Bankkostnader	24		7 069		7 093
Beräknad skatt, reares+utdr.rät	863 294	219 334	294 620	722 495	2 099 743
	863 318	219 334	294 620	729 564	2 106 836
ÅRETS FONDRESULTAT	2 407 741	561 470	1 405 292	1 965 857	6 340 360
Löpande verksamhet					
INTÄKTER					
Resultat fondförvaltning	2 407 741	561 470	1 260 113	1 965 857	6 195 181
Medlemsavgifter				132 550	132 550
Släktmötesavgifter				64 900	64 900
SUMMA INTÄKTER	2 407 741	561 470	1 260 113	2 163 307	6 382 631
KOSTNADER					
Släktmöten				259 575	259 575
Släktarkiv				11 240	11 240
Hermelinska Nätverket				130 641	130 641
Hemsida Internet				236 260	236 260
Ekonomi, redov.tjänster				40 063	40 063
Datautrustn o. program				69 512	69 512
Uppväkningar				13 270	13 270
Styrelsen				6 857	6 857
Kontorsmateriel				2 587	2 587
Porto				23 848	23 848
Övrigt				1 158	1 158
Stipendier	928 000	48 000			976 000
Understöd	16 000		15 790	60 000	91 790
Konstilarvoden			11 875	2 157	14 032
SUMMA KOSTNADER	944 000	48 000	27 665	857 188	1 876 833
ÅRETS RESULTAT	1 463 741	513 470	1 232 448	1 306 139	4 515 798
BALANSRÄKNING					
Värdepapper (Anskaffn.värden)	6 284 265	1 492 611	2 019 213	4 664 487	14 460 576
Likvida medel	459 966	225 024	247 020	296 657	1 228 667
Likvidfördran sålda aktier	317 010			236 532	555 542
But utt.kälekatt				2 071	2 071
SUMMA TILLGÅNGAR	7 061 241	1 717 635	2 266 233	5 201 747	16 246 856
Fondkapital	6 756 906	1 606 947	1 487 988	4 837 658	14 689 499
Årets resultat	232 678	80 101	328 723	251 921	893 423
Eget kapital	6 989 584	1 687 048	1 816 711	5 089 579	15 582 922
Skuldsed		30 587	449 522	87 168	567 277
Beräknad skatt för året	71 657				71 657
Leverantörsskulder			25 000		25 000
SUMMA SKULDER	7 061 241	1 717 635	2 266 233	5 201 747	16 246 856

6 (7)
Hermelinska släktföreningen

Stockholm juni 2011

Johan Hermelin

Fredrik Hermelin

Olof Hermelin

Victoria Hermelin
Victoria Hermelin

Hanna Jessing

Mauritz Hermelin

Jan Hermelin

7 (7)
Hermelinska släktföreningen

Hermelinska släktföreningen

PROTOKOLL FÖRT VID HERMELINSKA SLÄKTFÖRENINGENS TJUGOFÖRSTA ORDINARIE SLÄKTMÖTE DEN 18 JUNI 2011 PÅ SUNDBYHOLMS SLOTT, ESKILSTUNA.

1. Mötet öppnades av släktens huvudman Nils-Magnus öppnade det tjugoförsta släktmötet med ett tal om att detta var vårt hundra års jubileum genom att beskriva hur Hermelinskusinerna en dystyr höstkväll den 28 november 1910 lyste upp sin tillvaro genom att besluta att de tillsammans skulle bilda en släktförening för att bättre kunna hålla samman den allt växande skaran släktingar. Han berättade om den konstituerande föreningsstämman på Riddarhuset den 28 april 1911.

Efter Nils-Magnus tal överlämnade han till ordförande Johan som särskilt hälsade Donald Myerston och hans son Pau från Venezuela välkomna. Donald bor och arbetar i Barcelona sedan några år och kommer att bo någon vecka med Mauritz och Sanne i Mölnbo efter mötet.

Johan gick igenom vilka medlemmar som för alltid har lämnat oss och känner stor tacksamhet för dem som vi har förlorat. Johan bad alla deltagare hedra dessa med att stående ge en tyst minut och med glädje minnas den samvaro vi har haft.

Punkterna enligt dagordningen började avhandlas.

2. Val av ordförande och protokollförare. Till mötesordförande valdes Johan och till protokollförare valdes Fredrik.

3. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst. Mötet förklarades behörigen utlyst.

4. Justeringspersoner. Ulf på Fallsberg och Charlotte Wehn-Berger valdes jämte ordföranden att justera protokollet.

5. Röstlängd och beslutsamässighet. Efter kontroll av röstlängden beslutades att mötet var beslutsamässigt.

6. Styrelsens femårsberättelse. Mötesordföranden föredrog föreningens femårsberättelse och en översikt av räkenskaperna för den senaste femårsperioden. Han repeterade föreningens stadgade ändamål:

- släktbundens stärkande,
- släktminnas vård och
- släktens självhjälp.

Hermelinska släktföreningen

1(5)



Johan inledde med att visa bilder från mötet på Henniekehammars herrgård 2006 då vi valde fyra nya hedersmedlemmar: professorerna Tore Wretö, Bengt E Thomasson och Hans Helander och vår alldeles egen Andrea Hermelin. Vi har understött tryckningen av professorernas bearbetning av Olof Hermelins diktsamling "Hecatompolis Suinumum" – svenskarnas hundra städer med 50 000 kr.

Den 14 september 2008 så samlades några av oss på Noor för att fira 300 årsjubileet av Aloens blonning på slottet 1708. Johan berättade dessutom om brev som sannolikt tillhör släkten (huvudmannagrenen) och som hittades i ett hjälklag på slottet. Brevet har renoverats och lagts tillbaka i ett särskilt visningskåp på Noor.

Johan visade släktskapet mellan oss hermeliner genom en förträfflig "grenöversikt" och genom att gå från generation till generation och till kvistar och sedan blad visa hur vi har ett och samma ursprung genom Olof, statssekreteraren. Idén väcktes vid mötet att det är dags att fundera över hur vi skall börja benämna nästa generation efter "blad" och utmanade församlingen med att be alla tänka ut ett bra förslag. Någon fyndig person föreslog "bladlös" men vi får kanske börja om från början och gå från rot, stam, krona, grenar, kvistar, blad och kottar (eller varför inte knoppar – protokollföreläsarens kommentar).

Johan visade ett stolpdiagram som visar medlemsökningen per gren under de senaste fem åren, liksom ålderfördelningen samt spridning över världens länder. Idag befolkas hermeliner 19 länder på denna glob. Han spekulerade i förhoppningen över släkten vidarelevnad de kommande 100 åren. De senaste 5 åren så är nettoökningen i släkten 11 personer (20 avlidna och 31 födda).

Johan berättade att vi fortsatt skicka ut Gratulationskort till jämna födelsedagar från 50 år och varje 10-tal är upptat. Nätverket utkommer i 130 exemplar/gång och har utkommit med 8 nummer sedan förra mötet. Tidningen distribueras till 19 länder. Nätverket har under samma period fått en ny redaktör i Jenny som har skapat en ny layout. Alla stipendierna uppmannas att skicka in artiklar till Nätverket om sig själva och sina utbildningar.

Johan visade till församlingens förjussning Hermelins hemsida (www.hermelin.net) och gick systematiskt igenom de olika områden som alla internetbesökare kommer åt samt det spårade medlemsregistret som bara medlemmar kommer åt. I medlemsregistret, kan alla gå in och redigera sina adresser, telefonnummer, make/maka/sambo/barn etc.

Claes Jessing föreslog att man i Biografier skall kunna klicka sig vidare till var i släktträdet personen finns, vilket Johan tog till sig och styrelsen kommer att fundera på hur man skall kunna lösa detta. Johan uppmannade alla närvarande att skicka in bilder från tidigare släktemöten och visade samtidigt hur man idag kan hitta bilder från tidigare släktemöten på vår hemsida och med muspekaren få fram namnet på en person man pekar på.

Jenny uppmannade medlemmarna att skicka in artiklar, bilder, information om händelser m m till henne och Johan. Manushänvisningar finns på hemsidan.

Hermelinska släktföreningen
2(5)

Johan berättade att styrelsen har startat en Facebookgrupp för att underlätta kontakten mellan medlemmar. Vid mötets genomförande fanns det 55 Facebookmedlemmar. Johan marknadsförde dess förträfflighet och uppmanade alla som använder Facebook och som ännu inte är medlemmar i gruppen att kontakta ordföranden. Gruppen är sluten vilket innebär att endast personer som är medlemmar bjuds in att läsa och skriva i denna grupp.

Johan berättade om fondernas användande och påvisade att fonderna har fördelat 1 008 000 kr på fem år i stipendier och i understöd till släktingar. Donationer har skett i form av stiftelsen Lena Robertsdotters fond. Värdet efter skatt och dylikt var lite drygt 2 000 000 kr. Lenas fond skall användas för uppmuntran till gamla, sjuka eller ensamma släktingar. Medlemmarna är välkomna att skriva till styrelsen och föreslå till vem man anser att en uppmuntran skall riktas och vad uppmuntran skall bestå av.

Johan redogjorde för släktföreningens ekonomi, dess intäkter och utgifter under fem år och delgav mötesdeltagarna styrelsens beslut om att begära in offerter från olika fondförvaltare för hantering av föreningens stora aktieinnehav i framtiden. En skötsel som hittills i största utsträckning har skett genom Olof A:s sons försorg och med ett fantastiskt framgångsrikt resultat. Det är dock allas mening att det inte är rätt att en eller ett fåtal styrelsemedlemmar skall ansvara för en förvaltning av nästan 20 miljoner kronor. Förvaltningen har så här långt skötts utan ekonomisk ersättning, för att föreningen skall kunna ställa rimliga krav på skötsel och avkastning så skall hanteringen ske av ett professionellt företag.

7. Revisionsberättelse.

Erik framförde att revisorerna inte hade något att anföra angående skötseln av fonder, ekonomi m m och yrkade på ansvarsfrihet för styrelsen.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Ulf på Fallsberg begärde ordet och yrkade på att styrelsen skulle beviljas "full och tack-sam" ansvarsfrihet för femårsperioden, vilket också blev stämans beslutade.

9. Frågor som styrelsen har hänskjutit till mötet

Styrelsen har hänskjutit till föreningsstämman att besluta om föreslagna stadgar för Lena Robertssons fond. Dessa stadgar antogs av stämman.

10. Fråga om årsavgiftens storlek

Stämman beslutade att årsavgiften förblir oförändrad, d v s 100 kronor även för kommande period.

Hermelinska släktföreningen
3(5)

11. Val av styrelse

Stämman beslutade att för tiden 2011-2016 välja:

Ordförande	Johan, f 1947 (omval)
Styrelseledamöter	Fredrik, f 1954 (omval)
	Olof, f 1963 (omval)
	Jan, f 1953 (omval)
	Jenny, f 1977 (nyval)

12. Val av styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Styrelsesuppleanter, revisor och revisorssuppleanter för tiden 2011 - 2016 valdes enligt följande:

Styrelsesuppleanter	Hanna Jessing f 1971 (omval)
	Fredrik, f 1972 (nyval)
Revisorer	Olof, f 1972 (nyval)
	Göran Nilsson, f 1957 (nyval)
Revisorssuppleanter	Mauritz, f 1956 (nyval)
	Cecilia, f 1962 (omval)

13. Val av valberedning

Stämman beslutade att omvälja den sittande valberedningen för tiden 2011 - 2016:

Sammankallande	Anne Wollf (omval)
	Dag, sammankallande, (omval)
	Charlotte Welin-Berger (omval)

14. Ärenden som väckts vid mötet

Johan avtackade Mauritz för lång och trogen tjänst i styrelsearbetet. Mauritz valdes in vid släktemötet i Halmstad (Stjärnarp och Frölinge). Vid släktemötet 1991 fick Mauritz det hedervärda uppdraget att vara skattmästare och efter mötet 1996 i Skokloster och Thorsvi så tog han över Nätverket. Totalt antal år som Mauritz gav Hermelinska släktföreningen blev slutligen hela 25 år.

Johan avtackar också Victoria som dock ej var med på mötet och Fredrik I:son fick i uppgift att skicka henne styrelsens tack och en avgångsgåva från släktföreningen med post.

Johan sade några kloka ord och förärade Mauritz en välförtjänt avgångsgåva. Mauritz bjöd på ett tacktal och uppmanade alla närvarande att vara med i styrelsen. Det är en uppgift som alltid är rolig men också viktig.

Hermelinska släktföreningen
4(5)

15. Presentation av hedersmedlemmar

Johan lämnade över ordet till Johan (Gripenbergsgrenen) som fick äran att presentera släktföreningens nästa hedersmedlem som han själv har föreslagit styrelsen nämligen, Carl Göran Ekerwald.

Johan började sin fantastiska berättelse med att berätta om Eric, som var hans gudfar, med inlevelse och humor som lockade oss till skratt flera gånger. Johan övergick sen till att beskriva och förklara anledningen till att Carl Göran blev föreslagen hedersmedlem. Bland annat har Carl Göran Ekerwald skrivit tre antologier om Eric Hermelin:

- Sadis Lustgården 2010
- Persisk Balsam 2007
- Persiska antologin 1976

Johan höll hela talet på lite drygt 10 minuter utantill och utan manus. Bravo Johan!

Stämman fick förslaget att välja Carl Göran Ekerwald till hedersmedlem i föreningen och han valdes enhälligt med en kraftig applåd. Varp Carl Göran gav ett tacktal (87 år gammal) – ett mycket vitalt tacktal som var både friskt och roligt, vilket lockade många till flera skratt. Han sa bland annat om man lade hela nittonhundratalets samlade poetiska kraft mot Eric poetiska kraft i en vägsål så skulle Eric vägsål väga över.

Johan (Thorsvigrenen) tog sen till orda och avslutade Hermelinska släktföreningens tjugoförsta ordinarie släktemöte.

Sollentuna 2011-07-14

Vid protokollet


Fredrik Hermelin

(sekreterare)

Justeras


Johan Hermelin

(ordförande)


Ulf Hermelin


Charlotte Welin-Berger

Hermelinska släktföreningen
5(5)

Hur var det egentligen på festen?

Vendela Jessing, sju år, och Alexandra, sex år, berättar om hur de upplevde 100-årsfirandet

Vendela Jessing berättar att hon såg mycket fram emot 100-årsfesten. Det skulle bli roligt att åka och bo på ett slott. Mamma hade pratat massor om festen innan och så hade hon fått vara där och prova på maten och kakorna.

Vendela kom till festen tillsammans med mormor Ebba, morfar Niklas och storasyster Märta. De åkte bil. De kom fram till Sundbyholm precis innan lunch. Mamma Hanna och pappa Claes var redan där. Mamma sprang mest runt och ordnade saker. Det var så många människor och så var det varmt och skönt.

Alexandra åkte tåg med mamma Elisabeth Wolpert till Eskilstuna, där pappa Olof hämtade dem med bilen. De kom dit på kvällen.

Vendela tyckte inte att Sundbyholm var ett riktigt slott, inte ett sånt slott som hon hade tänkt sig i alla fall. Men det fanns massor av riddarrustningar och slottet verkade i alla fall vara gammalt. Vendela tyckte om alla fina hus och att det fanns en stor park. Och så kunde man bada i sjön. Källaren där

man åt frukost var också fin.

Alexandra tyckte det var jättestort med stora rum och mysig källare. Parken var också jättefin och där kunde man leka mycket.

varandra. Det är kul att ha en så stor släkt.

Alexandra kände mest sina närmaste: farbröder och kusiner, pappas kusiner och andra bekanta ansikten från Thorsvi.

Vendela tyckte att det var roligt att leka i parken med mormor Ebba, att klä sig i fin klänning, att äta middag i den stora salen och att bada. Maten var god. Festen var rolig, men hon blev trött när det blev sent.

Alexandra tyckte det var roligast att leka i parken med kusinerna Alice, Bea och Clara och andra barn. Middagen var också kul med god mat och bus efteråt.

Vendela säger att hon ska gå på nästa fest också, tror hon. Om 100 år kan hon inte gå,

men i alla fall kanske hon kan gå om 50 år.

Alexandra ska absolut gå på nästa fest!



Innan 100-årskalaset undrade Vendela om hon skulle känna någon annan än sin familj. Men hon kände i alla fall några stycken och så var ju alla släkt med

Hongkong – och mycket mer

Sebastian Hermelin berättar om sina utlandsstudier

Under min femte termin på KTH så fick jag beskedet att jag, en av alla de många sökande, skulle få åka till Hongkong på utbytesstudier. Glädjen var total. Jag såg framför mig ett halvår bestående av god mat, sol och livets glada dagar när jag dagen innan avresa packade motsvarande en weekendbag med sommarkläder och en necessär. Min tanke var att behöver man kläder så köper man det där. Asien ska ju vara billigt, eller hur?

Kallare än väntat

Vi landade på Hong Kong Airport och möttes av en kall vägg. Efter närmare 18 timmar på flygplan och flygplatser kändes det att stiga ut i 10-gradig värme (kyla...) Det gick snabbt upp för mig att mina tankar om Hongkong som ett soligt land var lite väl naiva. Dock uppfylldes min teori om att kläder var billigt i Asien och då även Hongkong. Första stoppet blev inhandling av varmare kläder.

Jag åkte till Hongkong med min studiekamrat Fredrik. Vi åkte dit i mitten på januari, en månad innan kursstart, för att upptäcka lite av Hongkong själva innan skolan satte fart. Sagt och gjort – vi tog in på ett billigt hostel. Boende i Hongkong är extremt dyrt och i en studentbudget ryms inte mycket mer än ett rum

och en toalett. Detta passade oss då vi tänkte tillbringa så lite tid som möjligt på rummet och så mycket tid som möjligt ute på äventyr. Det var precis så vi såg på det, ett äventyr, och ett äventyr blev det.

Hongkong är immunt mot tristess. Det finns alltid en uppsjö av intressanta aktiviteter som man kan ta sig för och människor är mycket positivt inställda till det mesta. Detta är den största skillnaden man slås av när man befinner sig i Asiens finansmetropol, förutom de absurd höga skyskraporna.

Oväntade vänner

Vi blev snabbt bra vänner med ett större sällskap bestående av främst fransmän och tyskar, men också schweizare, ryssar, italienare och holländare, i åldrarna 20 till 40 plus. Det känns över-

dies och schweizaren som var Vice President på riskavdelningen för en fransk bank till ryskan som levde loppa på skilsmässopengar och australiensaren som var DJ och samlade på Porschar.

Kort och gott så gjorde vi massvis med saker tillsammans och ingen vecka var den andra lik – eller jo, på en del punkter var den faktiskt det. På onsdagar var vi alla, alltid, i Happy Valley och tittade på hästkapplöpning. Varannan vecka hyrde vi en båt för 30-50 personer och åkte på dagskryssning till avskilda stränder i närområdet. Varje helg så var det självklart partaj i alla dess former, vilket i många fall inkluderade skönsång på något av de många karaokeställen som fanns downtown.

Världens högst belägna bar

För att återgå till skyskraporna så be-



Sebastian i den förbjudna staden

söka jag världens högst belägna bar (i en byggnad) som huserar på 118:e våningen i ICC Tower. Det var en bra utsikt kan jag lova, om än aningen för blåsig. Det är fantastiskt vad mycket nattklubbar, barer och lounges som finns belägna på tak och/eller på andra våningar än

den första. Det låter inte så mycket för världen när man skriver om det men har man en gång besökt någon av alla dessa så vet man att det bidrar till en häftig atmosfär.

lygt när man tänker tillbaka på det, att ett så pass differentierat umgänge vad gäller ålder och karriär kan fungera så pass bra ihop. Det var alltifrån de unga tyskarna som gjorde pre university stu-

den första. Det låter inte så mycket för världen när man skriver om det men har man en gång besökt någon av alla dessa så vet man att det bidrar till en häftig atmosfär.

Asiens bästa universitet

Universitetet som jag studerade vid heter HKUST – Hong Kong University of Science and Technology – och blev under vår tid där framröstat som Asiens främsta universitet. Universitetet är beläget på Kowloonsidans östkust och ligger i en sluttning ner mot havet. Vi bodde i så kallade ”dorms” på skolan. Kort sammanfattat var rummen lagom roliga att bo i, sängarna var för korta och det fanns ingen toalett. Univer-

sitet i övrigt vägde dock upp detta på ett fenomenalt sätt med roliga kurser och kursledare samt mängder av faciliteter på skolan som studenter kunde nyttja såsom pool (inomhus och utomhus), squashhall, tennisbana, fotbollsplan utomhus och gym. Jag och Fredrik spelar båda squash hemma i Sverige så en squashbana 100 meter från studentrummet var kanon, både för humöret och för hälsan.

Fördomar kom på skam

Kurserna i sig var relativt enkla och krävde inte särskilt mycket av studenterna vilket jag förvånades över. Min fördom, eller rädsla, var att asiater pluggar mycket och jag har dragit slutsatsen att detta är på grund av den press som skolan erbjuder. Jag märkte dock inte av detta och det gjorde inte heller särskilt

många av de andra utbytesstudenterna som jag träffade där. Vi kanske hade tur. Detta ledde i alla fall till möjligheten att resa under terminen och det passade vi på att göra.

I Kambodja besökte vi ett av världens sju underverk, Angkor Wat-templet, vilket var fantastiskt att se i soluppgången. I Laos körde vi en ”lugnare” version av river rafting, där man blev indragen

till olika barer när man åkte längs en flod, och i Singapore njöt vi av storstadslivet med allt vad det innebär.

Lika men ändå olika

Om man ska beskriva Hongkong och Singapore blir det lätt att man kallar dem storstäder, olika cent-

El Nido, Filippinerna

ra för det kommersi-

Många oförglömliga minnen

Under terminens gång besökte vi Singapore, Malaysia, Kambodja, Laos, Vietnam och Filippinerna. Oförglömliga upplevelser som resulterade i en uppsjö av fina minnen – och självklart även en del minnen man inte vill minnas. Det mesta finns med på bild så chansen att man glömmer är nog liten.

Vi åt fantastisk mat som fortfarande gör att det vattnas i munnen när man tänker på det, speciellt när vi besökte Filippinerna. Där serverades fisk som fångats fem minuter tidigare till priset av vad en färsk räka hade kostat i Sverige. Detta ledde oundvikligen till att tre mål mat om dagen inte räckte, det var inte ovanligt att man under en middag beställde in mellan tre och fem huvudrätter.

ella Asien, vilket är sant. Men det avspeglar inte skillnaden mellan städerna. Om man vill ha en genuin upplevelse där man känner historia och traditioner för varje steg man tar rekommenderar jag Hongkong. Vill man i stället få en titt på hur det framtida samhället kan komma att se ut rekommenderar jag Singapore. Båda städerna är fantastiska, dock är jag glad att det blev Hongkong för min del.

Jag kommer alltid att se tillbaka på Hongkong som ett äventyr och hoppas att jag får vara med om fler sådana i framtiden!



Min envishet drar iväg ibland

Cecilia från Åsbygrenen intervjuas av Johan Hermelin

Cecilia Delkvist bor i Grebbestad tillsammans med maken Emil och barnen Svante och Elsa. Släktträdet kan närmast beskrivas genom farfar Sven och farmor Alida, pappa Kristoffer och mamma Ulla. När jag pratar med Cecilia har hon just kommit hem från en skön semestervecka i Turkiet.

Cecilia är högstadielärare i svenska och specialpedagogik på en skola i Tanumshede. Mamma Ulla var också lärare så intresset för relationer och litteraturyrket har nog gått i arv. Pappa Kristoffer jobbade med ett engelskt företag så det var ganska naturligt att plugga språk något år i London.

– Jag brukar läsa Nätverket och de här intervjuerna så det känns kul att bli utvald, säger Cecilia innan vi börjar.

Vilken släkting skulle du vilja ta med dig till en öde ö?

Det blir faster Ulrika, hon är rak och tydlig. Det är fart i henne. Hon skulle berätta många intressanta historier.

Om du skulle göra en film om ditt liv, vem skulle spela din roll?

Anne Hathaway. Vi är lika utseendemässigt, korta och mörka. Hon verkar också vara eftertänksam och rakryggad, det gillar jag. Fast det kanske bara är i de roller jag sett.

Vad är det första du kollar när du tar in på ett hotell?

Var nödutgången ligger!

Du får 100 miljoner kronor i handen och måste placera dem direkt. Vad gör du?

Jag åker jorden runt med hela familjen: Emil, barnen, pappa Kristoffer, min bror David, svägerskan Lotta och deras dotter Ellen. Sedan köper jag en stuga i fjällen, i Lofsdalen, Riksgränsen eller Trysil.

Du ska skriva en kontaktannons. Hur beskriver du dig själv med fem ord?

Tålmodig, omtänksam, initiativrik, snäll och envis.

Om du skulle tvingas välja ett nytt yrke, vilket skulle det vara?

Då skulle jag bli bibliotekarie. Litteratur är mitt stora intresse.

Vilken har varit din djupaste kris?

När jag förlorade mamma för ett år sedan. Hon fick en hjärntumör, men läkarna lyckades inte ta bort hela tumören vid operationen eftersom den satt

så tydligt och användbart i mitt yrke: blickar, hållning, axlarna.

Vilken talang skulle du vilja ha?

Jag skulle vilja kunna sjunga. Det ser så skönt ut när de sjunger i körer. Jag spelar lite gitarr och piano, men framför allt lyssnar jag mycket på musik. Det blir mycket 60-tal, indiepop, John Denver, Johnny Cash, Beatles, Stones, Springsteen, Dolly Parton. Jag gillar att gå på konserter, senast var det Stones.

De verkade lite slitna...

När var du riktigt lycklig senast och varför?

Det var i förra veckan när jag satt på en varm strand och doppade tårna i vattnet. Barnen var glada och lekte vid stranden. Veckan innan så ställde tre av mina elever ut på bokmässan med en egen bok. De fick en t-shirt med "Författare" skrivet på ryggen. Det var också stort.

När grät du senast?

För två veckor sedan när jag tänkte på mamma.

Vilket tv-program skäms du lite för att du kollar på?

Grey's Anatomy. Inte särskilt djupsinnigt. Den utspelar sig på ett sjukhus, en helt annan miljö än jag är van vid. Det är skönt att koppla bort allting ibland.

Vilka uttryck använder du för ofta?

"Vänta lite". Mest använder jag det hemma.

När tycker du att folk är riktigt pinsamma?

När någon förlöjligar andra. Möhippor är inte min grej.

Vilken är din favoritpryl?

Min läsfätölj.

– Det var kul att få frågorna, avslutar Cecilia. Nu kommer jag att gå omkring på kvällen och fundera på om jag borde svara annorlunda.



Föreningens ekonomi

Skattmästare Olof Hermelin redogör för fondernas utveckling och utdelade stipendier

Fonderna

Förmögenhetsutvecklingen i släktföreningens fonder hittills under 2011 innebar en minskning efter avdrag för kostnader och skatter med 7 procent. Justerat för dessa kostnader och skatter har värde-minskningen varit cirka 4 procent under

året. Inte så rolig utveckling med andra ord. En klen tröst är att det kunde varit värre om man följt Stockholmsbörsens index. Förmögenhetsvärdena netto justerat för skatt var per utgången av respektive period följande:

Siffror i tusental kronor (tkr)	Okt 2011	2010	2009	2008	2007
Släktföreningen	5 129	5 672	5 347	4 268	6 283
Victor Hermelins minne	7 345	7 742	7 468	6 101	8 784
Ebba Sophia Ribbings minnesfond	1 754	1 822	1 699	1 353	2 006
Lena Robertsdotter's fond	2 460	2 743	2 374	1 740	-
Totalt	16 688	17 979	16 888	13 722	17 073
Värdeförändring för perioden	-7%	6%	23%	-20%	-6%

Stipendier

Antalet ansökningar uppgick denna termin till åtta personer, som alla har tilldelats 9 000 kronor vardera, således totalt 72 000 kronor. De är följande:

Alexandra Lee, dotter till Christina (Thorsvi, Ernst, Olof), Linköpings universitet

Charlotte Nilsson, dotter till Göran och Cecilia (Thorsvi, Ernst, Olof), Lunds universitet

Cornelia, dotter till Gunnar och Lena (Thorsvi, Robert, Nils), Berghs School of Communication

Daniel Lange, son till Christina och Dirk Lange (Åsby, David, David), Luleå tekniska universitet

Erik Palmcrantz, son till Isabella och Niklas Palmcrantz (Gripenberg, Josef, Moe), Umeå universitet

Fredrik, son till Carl och Margareta (Thorsvi, Adolf, Adolf), Uppsala universitet

Johanna Wadstein, dotter till Ebba och Magnus Wadstein (Thorsvi, Robert, Karl), Lunds universitet

Sebastian, son till Otto och Eva (Thorsvi, Robert, Jan), KTH

Vill du söka stipendium?

Är du mellan 18 och 28 år och bedriver akademiska studier kan du få stipendier från oss i upp till fem år. Med nuvarande beloppsnivå betyder det ett tillskott till studiekassan på upp till 90 000 kronor.

Nya och gamla stipendiater är välkomna med ansökan till styrelsens ordförande senast 1 mars för vårterminen och 1 oktober för höstterminen. Till ansökan ska fogas studieintyg från vederbörande skola. Ansökan bör även innehålla uppgift om bank- eller postgiro dit utbetalning kan ske samt e-postadress för vårt svar tillbaka.

Om Hermelinska Nätverket

Hermelinska Nätverket ges ut av Hermelinska släktföreningen. Tidningen kommer ut två gånger per år och skickas till alla aktiva medlemmar i Sverige och utomlands.

Redaktör

Jenny Hermelin
jenny@hermelin.com,
070-380 15 55

Tryck

Centraltryckeriet, Linköping

Släktföreningens styrelse

Johan Hermelin, ordförande
johan@hermelin.com,
070-699 14 10

Fredrik I:son Hermelin, vice ordförande, fredrik@hermelin.st,
070-471 46 65

Olof Hermelin, skattmästare
olof.hermelin@renonorden.se,
08-30 06 15

Hanna Jessing, sekreterare
hanna@jessing.nu,
08-755 05 33

Fredrik Hermelin, klubbmästare
fredrik@outdoortravel.se,
0708-56 18 38

Jenny Hermelin, redaktör
jenny@hermelin.com,
070-380 15 55

Jan Hermelin, ledamot
jan@hermelin.com,
08-644 36 38

Kontakt- och kontouppgifter

Adress: Nytorpsvägen 30,
191 35 Sollentuna
Plusgiro: 151816-6
Bankgiro: 5273-3789
Organisationsnummer:
802001-4265

