

#33 | Dec 2015



# Hermelinska nätverket

*Prinsqvam saliri mori | Hellre döden än fläckas*



## Det stora släktmötet 2016

Läs mer om årets händelse och varför just du ska komma dit

sid 4-5

## Syskonen från Degla

Max berättar om livet på Degla och i den stora världen

sid 6-7

## Släkting och släktforskningsexpert

Thomas har en minst sagt spännande livshistoria

sid 12-13



# Bland grenar, kvistar och blad

Händelser i den Hermelinska släkten



Karl Ewert Gervald, son till Jennelie och Max, 3 465 g tung och 52 cm lång



lans lillasyster Petra Margareta Elisabet, dotter till Johan och Kerstin

## Födda

Den 25 mars föddes Jakob, son till Paul (Österbyggenen) och Johanna Blom

Den 21 augusti föddes Petra, dotter till Johan (Thorsviggenen, Adolfs kvist, Adolfs blad) och Kerstin, se bild ovan

Den 6 november föddes Karl, son till Jennelie (Thorsvi, Thorsten) och Max Erksammar, se bild ovan

## Gifta

Den 22 september gifte sig Otto med sin Pia Gelhaar. Bilden intill sågs senast i Nätverket #27, när Otto hade utsetts till Årets geolog.



## Födelsedagar första halvåret 2016

10 januari: Margareta, 70 år, Söderköping (Thorsvi, Roberts kvist, Stens blad)

19 januari: Claes Jessing, 50 år, Enebyberg (Åsby, Davids kvist, Svens blad)

23 februari: Bengt Thomasson, 90 år, Göteborg (Hedersmedlem)

10 mars: Kristof Tamas, 50 år, Stocksund (Åsby, Davids kvist, Davids blad)

30 mars: Gunilla Botmark, 60 år, Österskär (Thorsvi, Ernsts kvist, Svens blad)

2 april: Eva Wigren, 70 år, Ulricehamn (Thorsvi, Adolfs kvist, Stellans blad)

9 april: Staffan Winter, 60 år, Stockholm (Thorsvi, Ernsts kvist, Elias blad)

10 april: Gustaf, 60 år, Björkvik (Thorsvi, Ernsts kvist, Olofs blad)

21 april: Erik Arve, 60 år, Norge (Thorsvi, Adolfs kvist, Elises blad)

1 maj: Pia Gelhaar, 60 år, Lidingö (Thorsvi, Roberts kvist, Jans blad)

12 maj: Petter von Sydow, 60 år, Thorsvi (Thorsvi, Adolfs kvist, Brittans blad)

21 maj: Marcelino Macias, 50 år, Las Vegas (Åsby, Davids kvist, Åkes blad)

20 juni: Guy Welin-Berger, 60 år, Salt-sjö-Boo (Gripenberg)

28 juni: Lennart, 80 år, Oskarshamn

(Thorsvi, Thorstens kvist)

4 juli: Lena Hellström-Arve, 60 år, Stockholm (Thorsvi, Adolfs kvist, Elises blad)

7 juli: Gabriel, 50 år, San Diego (Åsby, Davids kvist, Åkes blad)



**Vår huvudman har fyllt 80 år**

Den 2 november fyllde vår huvudman Nils Magnus 80 år och firades av familj, släkt och vänner hemma i Staffanstorp.



# Det stora släktmötet 2016

En liten aptitretare inför årets händelse den 17–19 juni på Hooks Herrgård

Styrelsen hälsar er varmt välkomna till 2016 års släktmöte, ett underbart tillfälle att återse kära släktingar och knyta nya kontakter.

Valet föll på Småland och anrika Hooks Herrgård, som har anor från 1300-talet och ligger i en enastående vacker natur ett par mil söder om Jönköping – inte långt från Degla, som ni kan läsa mer om i flera artiklar här i Nätverket.

## Fredagen den 17 juni

Vi startar enligt traditionen med släktmästerskap i golf på herrgårdens egen

tillsammans innan det är dags för släktemötesförhandlingarna, som börjar cirka 14.00.

För att alla släktingar, barn som vuxna, ska kunna njuta av varandras sällskap kommer kvällen börja tidigt med fotografering och en tre-rätters festmiddag.

## Söndagen den 19 juni

Efter en härlig frukost samlas vi åter för att lyssna till några spännande seminarier i regi bland annat av några av våra egna släktingar.

## Kostnader

Släktföreningen står för lördagens lunch, kaffe, middag, ev. underhållning, nattamat samt söndagens frukost och lunch. Släktemötesdeltagarna betalar endast logi till förmånligt nedsatta priser.

## Anmälan till släktmötet

Vi hoppas att få se riktigt många anmälda till släktemötet. Anmälan görs via Internet alternativt via telefon:

<http://Hermelinfest2016.com>  
08-429 22 62



Herrgårdsbyggnaden med flyglar sedd från framsidan

bana. Det blir också möjligt att åka på bussutflykt till Tage Andersens vackra trädgårdsrike Gunillaberg, som ligger cirka fem mil från Hooks Herrgård – cirka 40 minuters bussresa. Det arrangeras också gemensam lunch och middag på fredagen.

## Lördagen den 18 juni

Efter en härlig frukost samlar vi in alla ankommande släktingar till spännande aktiviteter på herrgården. Aktiviteterna är anpassade för både stora och små. Därefter avnjuter vi en smaklig lunch

## Rumskategorier

Merparten av rummen är dubbelrum, 53 stycken totalt i de olika byggnaderna. Många av dubbelrummen har dessutom bäddsoffa, vilket innebär att rummen kan ha fyra till sex bäddar och därmed passa bra för en barnfamilj.

Det finns 22 rum som är större än ett ordinärt dubbelrum. Dessa kallas för king size-rum.

Det finns också tre kombirum som har en enkelsäng och en bäddsoffa, och de återstående 22 rummen är enkelrum.

## Mer information och frågor

Frågor om släktemötet besvaras av Fredrik på telefon 0708-56 18 38.

Mer information och fullt program presenteras i ett separat utskick i början av 2016.

Den som vill läsa mer om Hooks Herrgård kan besöka deras hemsida på [www.hooksherrgard.se](http://www.hooksherrgard.se).

Styrelsen önskar er alla varmt välkomna till 2016 års släktemöte!

# Varför ska just jag gå?

Ordförande Johan argumenterar åt dig om varför du ska gå på släktmötet

Varför ska jag gå på släktmötet? Den som inte vill delta kan hitta många skäl:

- Jag är för liten
- Det är bara för den innersta kretsen
- Snobbfest!
- Jag känner ingen
- Hur roligt på en skala är det att lyssna på gaggiga gubbar?
- Jag har ingen slips
- Det funkar ju inte att ta med barnen
- Jag äter bara vegetariskt
- Bara massa skrikiga ungar
- Min smoking har krympt

ett demokratiskt fundament i alla medlemsstyrda föreningar. Därför ska du komma. För att ta ditt ansvar.

Frågor du kan granska är hur vi fördelat stipendier, förvaltat vårt kapital, ordnat bokföring, släktmöte, mellanmöte, Nätverket, släktarkivet, hemsidan, Facebook och medlemsregistret. Kort sagt om vi har jobbat enligt stadgarna. Du har god tid på dig att ta ställning eftersom verksamhetsberättelsen publiceras på hemsidan långt innan släktmötet.

med liksom på nåder. På Hook 2016 ordnar vi ”fritids” för barnen. I Karlstad var det smoking. Nu blir klädseln betydligt ledigare. Förr hade vi dans efter middagen, nu kör vi ”after ski” eller samlas vid pianot och sjunger. Nåja, försöker i alla fall, säger jag högt för mig själv och tänker på min totala tondövhet. Tala för dig själv Johan, hör jag från köket.

Och så kommer vi att göra saker tillsammans. Spela golf, lyssna på intressanta föredrag och göra en utflykt. Sist



Herrgårdsbyggnaden sedd från baksidan, med den inglasade restaurangen

- Jag hör så dåligt
- Jag är för gammal

Men faktum är att det finns ännu fler skäl att faktiskt delta. Jag fokuserar på de senare.

## Mötet (1-2 timmar)

Vi i styrelsen tycker det är roligt att sköta släktföreningen och vi ser gärna att ni granskar oss. Vi visar vad vi gjort, ni tycker till. Tummen upp eller ned. Om ingen granskar styrelsens arbete så finns risken att en styrelse gör något tokigt med pengarna. Granskningen är

Du kanske till och med har frågor eller förslag som du vill ta upp? Skicka dem till mig i så fall, senast den 1 maj!

## Festen (2-3 dagar)

Mitt första släktmöte var i Karlstad 1956. Då deltog 68 personer fördelat på medlemmar, omyndiga och övriga. Vad då övriga, undrar du kanske? Jo, det var de som inte tillhörde Ridarhuset.

Medlemsavgiften var 10 kronor, vilket motsvarar 134 kronor i dag. Dags att höja? Näe!

Det var lite striktare då. Barnen var

men inte minst så träffas vi för att prata, äta och dricka gott, nätverka, skratta och minnas. Det är därför du ska komma – för att ha kul. Om du inte tror mig så kolla gärna videon med bilder från tidigare släktmöten. Det finns länkar till den på hemsidan och i vår Facebook-grupp.

Och du, i stort sett är det bara golf och logi som kostar. Allt annat bjuder släktföreningen på.

Ja, det här var väl skäl nog varför du ska komma. Vi ses. Välkommen!



# Degla och den stora världen

Max delar med sig av sin och sina syskons spännande historia

Till och med november 1945 levde vi tryggt och bra med skolan hemma och gott om hjälp i huset. Måltiderna serverades i stora matsalen. Pappa Beo var för det mesta inkallad vid flottan. Mamma Elsa med

hjälp av rättare och många anställda skötte gården med allt vad det innebar. Förutom jordbruk med djurhållning hade vi också snickeri, bageri med mera.

Pappa strävade efter självhushåll på alla fronter och all odling skedde utan kemikalier eller konstgödsel. ”Frisk jord friska människor” var mottot och Mamma stödde detta trots att det var ekonomiskt påfrestande.

Även skolning, för de av oss som var gamla nog, skedde under denna tid på Degla med hjälp av guvernanter och med årliga examensförhör av Lommaryds präst och en del kommunpampar som hade med skolstyrelsen att göra. Allt gick bra och vi blev alla fyra, Märta, Susanne, Olof och jag, årligen godkända.

## Plötsligt förändrades allt

Den 7 november 1945 gick Mamma bort i samband med vår yngste bror Bengts födelse. I och med detta förändrades våra liv dramatiskt på Degla. Kriget hade dock avslutats våren 1945 vilket innebar att Pappa kommit hem från sin tjänstgöring vid flottan och nu fanns på Degla.

Kallt var det denna vinter och ekono-

min minst sagt svår. Bengt var nyfödd men stark och klarade sig bra med i huvudsak Märtas hjälp, hemgjord välling enligt Farmors recept plus ”råmjölk” från nykalvad ko. Att han mått bra av detta kan man konstatera i dag!



Gården Degla förr och nu

## Pappa och syskon fick klara sig själva

Mammas alltför tidiga bortgång var en oväntad katastrof och vi fick snabbt lära oss att leva under helt andra förutsättningar än tidigare. De flesta – om inte alla – anställda i hushållet, guvernanter med mera, lämnade nu Degla och vi fick klara oss själva. Vi turades om att hjälpa till med matlagning, tvätt, städning och allt annat praktiskt.

Åren som följde var för Pappa en ständig ekonomisk kamp för att klara räntor och amorteringar och vi barn hjälpte till så gott vi kunde med jordbruk, hästavel, snickeriet och allt annat som vi kunde göra.

Många olika försök till diversifierad verksamhet prövades på Degla under denna tid.

Pappa gifte senare om sig med Christina Hertell (d. 2007), och en dotter Thomasine föddes, (d. 2013). Så nu var vi tio barn jämnt.

## En brokig affärsverksamhet startade

Christina gjorde mycket för att få ordning på ekonomin och kontoret. Pappa kunde nu ägna sig mer åt affärssidan som verkligen blev brokig med olika projekt som import av avokado från Spanien, kanaltrafik i Frankrike, planer på flodtransporter i Ryssland, ny vägförbindelse mellan Liberia och Mali och mycket mera.

Det som slutligen lyckades bäst var en etablering i Liberia där familjeföretaget NESSTRA bildades

1959 av Pappa och mig. Jag fanns kvar i Liberia efter att ha tjänstgjort vid LAMCO/GRÄNGES-projektet. Företaget drevs i början av flera av oss syskon. Sedan 1976 har det ägts och drivits av Olof och Eberhard, men är sedan några tillbaka sålt till ett utomstående företag.

## Hur gick det för alla barnen?

Alla har vi blivit äldre och två syskon, Augusta och Thomasine har gått bort.

Vi övriga åtta mår trots vår relativt höga snittålder på nära 80 år relativt bra. Golf, resor och en del affärer bidrar säkert till detta. Ekonomiskt fick vi tidigt lära oss stå på egna ben och har klarat oss förhållandevis bra, tack vare entreprenörsanda och trots brist på högre examina.

Samuel var ett undantag som gick den akademiska banan och tog sin jur. kand. i Uppsala och avancerat inom detta område, och samtidigt också hunnit stödja mig med insatser i Saudiarabien, Storbritannien med mera.

## Spridda över världen

Pappas res- och äventyrlusta har vi nog alla ärvt och vi kom att arbeta och verka i ett stort antal länder. Degla har dock alltid varit ett slags knutpunkt och Carl, gift med Ulrike, som äger, bebor och förvaltar Degla har med sin enorma gästfrihet och generositet varit ett ankare. Degla är den plats där vi

regelbundet har kunnat träffas för jakt, kräftor och andra fester. På småländska finns ett uttryck, ”hemmaborta” om en

cess att avslutas, och en del av oss har flyttat tillbaka till Sverige. Minskat arbete har givit mer fritid med golf, jakt och andra intressen och hobbies.

Våra många barn och barnbarn med rötter från Degla är väl spridda i världen och fortsätter att sätta spår på olika platser. Nästa uppgift kunde vara att ta fram en namnlista med adresser till alla och en kort synopsis om deras verksamhet/status.

## Degla är alltid basen

70 år har nu gått sedan Mamma gick bort och våra liv så helt förändrades. Degla fortsätter dock att vara samlingspunkten för oss alla syskon. Verksamheten på Degla som sedan många diversifierats till att också inbegripa tillverkning av speciella maskiner fortsätter som tidigare och vi alla hoppas att Degla ska bestå även för kommande generationer, närmast genom Carl och Ulrikes söner, Paul



Fr. v. med födelseår: Bengt -45, Eberhard -42, Carl -40, Samuel -37, Maximilian -35, Olof -33, Susanne -30, Märta -29

sådan plats som känns som hemma fast man är borta.

Alltefter vår stigande ålder har våra verksamheter reducerats, företag sålts och engagemang avslutats eller är i pro-

och Samuel.

*Tips från redaktören: på nästa uppslag kan du läsa om en av alla Beos internationella ättlingar: Max barnbarn Alexandra Morehead.*



# Uppfinnaren Alexandra Morehead

I Nätverkets första (?) engelskspråkiga artikel berättar Max och Margarethas barnbarn om sin studietid

My name is Alexandra Morehead, daughter to Gabrielle and John Morehead, grandchild to Max and Margaretha Hermelin. I said I would take the following piece in English because otherwise you would be facing a very strange language my family likes to call Swenglish!

## Entering the final year

I am currently entering my final year in National College of Art and Design, studying Visual Communications (Graphic Design). I am enjoying every minute of my course. Stretching my abilities to new heights is a daily task which excites and fuels my creativity.

## An award-winning invention

Over the summer I and my team of four people had success with a project where we created a video of a product designed to enable individuals incapable of fastening buttons, to do so independently. We were delighted when our video was chosen as the winning 'Fix-perts' project at the 2015 Future Makers Awards in Ireland, and later going on to claim the winning title at the 2015 Helen Hamlyn Award in the Royal College of Art, London. The video can be found here: <https://vimeo.com/125396808>

## Internship at Instamedia

I have been spending my summer interning at a marketing & design firm in Cork, Instamedia, which was a truly

insightful and invaluable experience. I dealt with clients first hand, held meetings, and collaborated with the lead graphic designer at the company.

## Five weeks of sailing

After my term with Instamedia, I travelled to Blessington Lake Sailing Club,

I are both avid sailors, and for the past few years we have been members of the University College of Dublin's sailing team.

## Plans for the future

In the future I see myself furthering my education within the design and marketing

field. I wish to attend an Art directing course at Berghs school of Communication, Stockholm. My interest for editorial design and marketing has grown since my work experience with Instamedia, and as a result I have begun to dip into other areas of design which will enhance my skills as a designer. I am so excited to see where my life will

take me, and the new people I will meet because of it.

## Thank you!

Last but not least, I would like to thank Hermelinska släktföreningen for helping me through my University years. I am so grateful for my education and the possibilities it is presenting me with.



"The Button Fastener" in action



Redskapet i närbild

where I held the position of Head Kites and Wires instructor. My five weeks working in Blessington was enriching and most enjoyable. The area and atmosphere reminded me of "landet" in Björkö Arholma.

With sailing being a huge part of our family's life, it's always lovely being able to work in that domain. My sister and

*Not från redaktören: Den nyfikne kan med fördel kolla upp Alexandras profil på Instagram (sök på @allyart) och se både henne och hennes konst, som vi tidigare fått smakprov på. På vår hemsida finns även mer att läsa om Degla, Beo och hans tankar. Sök under biografier.*



# Fem år äldre än släktföreningen

Johan och Fredrik I:son har pratat med Lars Bjerrek, VD för Öhman Wealth Management

## Kan du berätta lite kort om Öhman?

Öhman är ett familjeföretag som grundades 1906 av Emric Öhman. 1934 köpte Max Dinkelspiel bolaget som sedan dess varit i familjen Dinkelspiels ägo. I dag är ägandet delat mellan familjerna Claes och Ulf Dinkelspiel.

Vi har i dag fått förtroende att förvalta 39 miljarder kronor genom direkta kunduppdrag och kapital i fonder. I slutet av augusti berättade vi att vi vill köpa DNB:s svenska fond- och kapitalförvaltning. Om förvärvet går igenom ökar det förvaltade kapitalet till cirka 80 miljarder kronor, vilket gör oss till en av de större fristående aktörerna på den svenska finansmarknaden.

I dag förvaltar vi cirka 325 kundportföljer samt 27 fonder, efter förvärvet blir det drygt 50 fonder och cirka 550 kundportföljer. Snittportföljen ligger på cirka 40 miljoner, men kundernas innehav varierar mellan 5 miljoner och närmare en miljard.

## Vad har ni för underlag för era placeringar?

I dag är vi drygt 70 personer varav cirka 25 arbetar med förvaltning. Majoriteten har mer än 15 års erfarenhet av kapitalmarknaden. Från DNB tillkommer ytterligare 30 varav 15 arbetar med förvaltning. Vi har ingen egen analysavdelning, utan samarbetar i stället med i stort sett samtliga banker och större kommissionärer i Sverige och ett 20-tal motparter globalt. Vi köper också in neutrala analyser från aktörer utan transaktionsintressen, främst från ett analysinstitut som heter ECRI. Dessutom har vi en egen investeringskommitté som bedömer var vi ska vara investerade och inom vilka tillgångsslag.

Traditionell ”stock-picking” är grunden i vår investeringsprocess, dvs vi köper bolag vi tror på och utgår inte från specifika branscher, sektorer eller index. Kandidater analyseras på basis av externt källmaterial från bolaget och



Lars Bjerrek, VD för Öhman Wealth Management

externa analysfirmor, och vi gör även företagsbesök. Att besöka företagen är viktigt för att kunna ta ställning till aktiens värdering i dag och över tid.

Ansvariga för den svenska aktieförvaltningen är Anders Avervik och Robin Sweger. Den sistnämnde är ansvarig för Hermelinska släktföreningens medel.

## Släktföreningens styrelse granskar ju era resultat. Har ni egen granskning som kan vara vår whistleblower?

Ja. Vi har en complianceavdelning och en riskavdelning som dagligen övervakar att kundernas portföljer är i överensstämmelse med förvaltningsavtalen. Båda rapporterar direkt till styrelsen, inte till företagsledningen. Företagsledningen gör en månatlig uppföljning med varje förvaltare avseende utvecklingen i kundernas portföljer.

## Hur hanterar ni den etiska aspekten?

Öhman ska agera som en ansvarstagande investerare och förespråka god miljömässig och social standard samt god etik i företagen som vi är investerade i. Vi har undertecknat och följer det FN-stödda initiativet Principles for Responsible Investment. Vi investerar inte i bolag som är involverade i inhumana vapen (klusterbomber, anti-personella landminor, kärnvapen). Vi påverkar de bolag vi är investerade i att följa UN Global Compacts 10 principer om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korrupktion genom att föra en dialog med bolagen. Vi var också bland de första aktörerna att anställa en egen hållbarhetschef vilket är drivet av våra kunders krav på transparens och att kunna investera

hållbart långsiktigt.

## Vad är den största risken vi tar genom en fondförvaltning?

Den största risken är marknadsrisken. En börsnedgång kan markant påverka förmögenheten, om t.ex. förvaltningen består enbart av aktier. Det är därför viktigt att man, som ni, tillåter flera tillgångsslag. Med detta som bas kan förvaltaren snabbt byta från aktier till de mer säkra räntebärande alternativen.

## Var tror ni att vi står finansiellt om fem år, med tanke på alla omvärldsproblem?

Det kan vi inte förutspå i dag. Det kommer också i framtiden gå att skapa avkastning till rimlig risk, däremot får vi nog leva ganska länge med låga räntor vilket innebär att alternativen för att skapa avkastning blir färre. Risken för finansiella ”bubblor” ökar. Därmed ökar kravet på att vara mer snabbfotad.

# Notiser

## Händelser och annat relaterat till den Hermelinska släkten

### Kort från styrelsens senaste möte

Det senaste styrelsemötet var den 13 oktober. Det var styrelsemöte nummer tio, innebärande det tionde genomförda styrelsemötet sedan släktmötet 2011. Vid mötet i oktober var styrelsen fulltalig.

Styrelsens arbete följer som vanligt den dagordning som Johan skickat ut inför mötet och det ekonomiska underlag för fondernas utveckling som vi får av Olof.

Vid mötet avhandlade vi det nytecknade avtalet avseende kommande kapitalförvaltning av släktfonderna (som du kan läsa mer om i intervjun på föregående sida), innehållet i kommande nummer av Nätverket och hemsidans moderniseringsbehov. Vi beslutade även som vanligt om utdelning av stipendier och understöd och konstaterade att vi denna gång hade flera nya studenter och stipendie-sökande.

Mötet kom därutöver till övervägande del att handla om planeringen inför det kommande släktmötet, som äger rum den 17-19 juni 2016 på Hooks Herrgård utanför Jönköping. Du kan läsa mer om släktmötet på sidorna 4 och 5.

Protokollet finns nu tillgängligt på vår hemsida. Alla personuppgifter rörande stipendier och understöd är dolda i själva protokollet, eftersom vi inte vill ha sådana uppgifter tillgängliga på nätet. Vilka som fått stipendier kan du i stället som vanligt läsa om på sidan 15.

Har du frågor angående styrelsearbetet eller om protokollet får du gärna kontakta mig som är sekreterare, eller någon annan av oss i styrelsen.

/Hanna Jessing

### För jordbävningsoffren i Nepal

I slutet på april och början av maj 2015 skakades Nepal av flera kraftiga jordbävningar. Fyra miljoner människor förlorade sina hem och över 8 500 personer miste livet. Sedan dess har jag till-

Vi fokuserade på tre områden:

1. Engagera skolan och säkerställa en bra miljö
2. Hälsa och hygien
3. Utveckling av ekoturism i området för att skapa en bättre ekonomi och framtid



Skolan i byn Saydul, hårt drabbad av jordbävningarna i våras

sammans med The Search Adventures och Silwal Foundation arbetat aktivt för att hjälpa Nepal tillbaka på fötter genom projektet Nepal Back On Track.

Via sociala medier och nätverk har vi samlat in över 90 000 kronor till förmån för barn och personer som fått sina hem förstörda. Tillsammans med bland andra organisationen SevenSummitsWomen har vi också kunnat få ut hjälpen på landsbygden.

Men vi ville göra mer än att bara skicka pengar, så vi startade ett volontärprojekt. Projektet blev en succé och den 30 oktober i år reste 20 personer från Sverige och Australien till Katmandu för att hjälpa till med att bygga upp Nepal igen.

Med Silwal Foundations hjälp valde vi byn Saydul som ligger långt ute på landet, mitt i Dahding-provinsen som var epicenter för jordbävningen i april. Här hade 340 barn och deras familjer drabbats hårt och inte mycket hjälp hade nått fram ännu. Det skulle bli ett känslolöst möte med byborna och framför all med alla barn.

Projektet blev lyckat och vi återvände hem från Nepal den 9 november med vetskapen att byn Saydul är på rätt väg, skolan är färdigbyggd och barn och vuxna har fått nytt hopp inför framtiden.

Nu börjar nästa projekt! För mer information, besök gärna vår hemsida: [www.saydul.com](http://www.saydul.com).

/Fredrik



Fredrik på plats i Nepal



## Harald von Koch har setts på Skansen

Med Alla Sinnen är en sedan tolv år tillbaka återkommande dag på Skansen. Den vänder sig till funktionshindrade barn och ungdomar i Stockholms stad. Inbjudan skickas till skolor och gruppboenden och Skansen samarbetar om detta med FUB, MTM, Studieförbundet vuxenskolan med flera.

Årets upplaga genomfördes i strålande väder med stor publik och tack vare alla entusiastiska ledare blev det ännu en lyckad programdag.

Programutbudet är stort och varierat med allt från gissa doften, känn i påse, tipspromenad och allsång till dans. Nyheten för i år var en mycket populär tennisskola. En av tennisleddarna var vår släkting Harald von Koch.

Vi enades om att bilden kunde vara något för Nätverket. Tyvärr har vi inte namn på den unge man som just fått en lektion av Harald.

/Ebba Hermelin



## Antikhandlaren som sparade

I våras blev jag kontaktad av Stig Nordqvist, vars far en gång hade en antikaffär. När det var dags för Stig att gå igenom det som hans far lämnat efter sig hittade han en bunt med gamla bilder och dokument som alla hade att göra med en Knut Hermelin.

Stig blev nyfiken och sökte på nätet och hittade till slut fram till Hermelinska släktföreningens hemsida. På hemsidan såg han att sekreteraren i föreningen, alltså understecknad, bodde i Enebyberg. Det visade sig att vi var nästintill grannar.

Stig kontaktade mig och kom förbi

en dag i april. Med sig hade han en kasse med gamla bilder och andra

På det senaste styrelsemötet gick vi igenom dokumenten Knut visade sig

vara närmast släkt med Fredrik, som ska gå igenom materialet tillsammans med sin pappa Nils Magnus.

Ett av dokumenten var från en skrivkurs som Knut deltog i under oktober 1879. På bilden intill kan ni (med god syn) se hur Knuts skrivstil utvecklats under kursen.

Tack Stig Nordqvist, och tack till din far! Vi uppskattar verkligen att ni sparade detta. Inget slit och släng här inte. Vi återkommer i ämnet i kommande nummer av Nätverket.



minnen, en liten minnesskatt som kan kopplas till Knut Hermelin.

/Hanna Jessing

# Kan allt om släktforskning

...men inte så mycket om släkten. Thomas berättar för Johan om sitt liv.

Min pappa Carl jobbade som försäljare på Nordiska Armaturfabriken. De tillverkade styrenheter, manöverdon och ventiler för pappers- och massaindustrin. Pappa träffade många viktiga kunder och på den tiden var det nästan ett krav att man skulle ha en fru som kunde svara för representation i hemmet. Så mamma Viola fyllde rollen som både hemmafru och värdinna.

## Försäljning, fartyg och flygresor

Senare fick pappa jobb som försäljningschef på Jönköpings Mekaniska Werkstad som tillverkade ångpannor, turbiner och råoljemotorer. Företaget byggde bland annat S/S Motala Express som sjösattes 1895. Hon har haft smeknamnet ”Vätterns fånge”, då hon med sin längd av 35,67 meter var för lång för slussarna på Göta kanal. År 2010 kapades en sex ton tung och 3,2 meter lång bit av fören tillfälligt och fartyget kunde lämna Vättern genom kanalen. Hon ligger nu vid Strandvägen i Stockholm.

Pappa reste över hela världen med alla möjliga olika flygbolag och samlade på märken från vartenda ett. Han blev diplomerad SAS-kund som det hette på den tiden. Numera får man Eurobonus-poäng i stället. Pappa lyckades sälja en ångpanna till ett företag i USA vilket störde jänkarna så mycket att de köpte upp företaget.

## Farfars far var konstnären Olof

Min farfar och farmor var Maximilian och Märta född Rääf i Småland som bodde på Österby. Farfars far var den berömde konstnären Olof. Han gjorde en tavla som föreställde pansarkryssaren Sverige. Olof var ju landskapsmålare och målade ogärna tekniska föremål, så efter att ha målat havet på en jättetavla överlät han pansarkryssaren till en god vän, vars namn jag har glömt. Denne avled innan kryssaren ens blev halvfärdig så tavlan ser lite udda ut. Ett enormt hav med en pytteliten båt. Min bror Tryggve hade tavlan en period men numera finns den hos Fredrik Hermelin på Gripenberg.

## Musik och uppror

Senare revolterade jag hemma och musiken kom att betyda mycket för mig. I början på 1970-talet spelade jag i olika band och hade även ett eget. Vi spelade mest rock, lite experimentell musik och jazzinspirerad blues. Jag spelade tillsammans med en amerikan. Han var mormon och jag tror också desertör. Jack Downing kallade han sig. Det blev lite folkmusik, åt New Orleans-hållet. Vi gjorde faktiskt en LP också.

Musiken blev för mig ett sätt att överleva. Jag hade inte – och ville inte ha – några planer. Inget sikte inställt. Den här perioden gav mig massa livserfarenhet, hur olika sociala grupper fungerar. Vi turnerade i Europa och träffade managers, musiker, missbrukare, människor med olika sexuella läggningar. Jag träffade på många av världens olikheter. Jag formades till en mer öppen person vilket har varit värdefull erfarenhet när min dotter gör sitt uppror – med min välsignelse.

## Första försöket att bli pilot

Jag har alltid varit intresserad av teknik och musik. När vi bodde i Linköping kunde jag ligga vid flygfältet och se planen landa och starta: Tunnan, Vampire och Hawker Hunter. Jag byggde maskin av modellflygplan. Senare i livet ville jag förstås bli pilot och lånade 6 000 kronor för att på tre månader ta mitt certifikat med sikte på att bli trafikflygare. 1974 började jag på Aero-skolan i Bromma. Det var den enda civila utbildningen för att bli trafikflygare. Då kom den första energikrisen, massor av piloter blev friställda, jag fick inget jobb och efter sex månader upphörde certifikatet eftersom jag inte fick flyga.

## Fick köra bilar i stället

I stället började jag köra limousine i Stockholm. En kille vid namn Per-Axel Arosenius lärde mig allt om Stockholm.

Han var skådespelare och medverkade i ett 80-tal filmer, bland annat Alfred Hitchcocks film Topaz. Arosenius hamnade i en långvarig tvist med myndigheterna. Strax före klockan tre på eftermiddagen den 21 mars 1981 utanför skattemyndighetens hus i Nacka hällde



han bensin över sig och tände på. Han avled i ambulansen på väg till sjukhuset. Två timmar tidigare hade han ringt och hotat med självmord om han inte fick uppskov med en restskatt på 7 000 kronor.

## Hamnade i Saudiarabien

I den vevan tog jag taxikort med syfte att ekonomiskt klara av att ta flygcertifikat igen. På lite konstiga vägar hamnade jag i Saudiarabien. Jag jobbade åt VBB som allt i allo, så kallad pinnboy, vilket huvudsakligen innebar mättnings- och utsättningsarbeten för vägar, vatten- och elledningar. En förutsättning



för att få jobbet var att jag kunde lova att skruva ihop trasiga bilar i öknen vid behov. Jag var där i flera olika omgångar mellan åren 1974-84 och hade en del mycket intressanta möten med den arabiska befolkningen och deras kultur.

Sedan var det dags att äntligen ta mitt

gick ihop ekonomiskt. Hur kunde de andra klara sig? Jo, de körde svart helt enkelt.

När jag tog upp detta i min taxiförening så blev det helt klart att svartåkandet var sanktionerat av föreningen. Jag vägrade och fick stöd av svenska taxiförbundet. Det var i den vevan som taxi avreglerades och historien i Duved var säkert en del i den förändringen. När jag skulle avveckla min taxirörelse så kunde länsstyrelsen inte göra det. Det fanns ingen blankett. Man avvecklade inte taxirörelser på den tiden! Ingen var så dum! Och då behövdes ju inga blanketter.

#### Datoriserade landets kyrkböcker

I den vevan blev jag arbetslös, körde lite taxi åt andra åkare och gick en utbildning genom AMS om programmering. Jag drev Utbildningscenter i Åre (Datorteket – en arbetsmarknadsaktivitet). Jag fick rykte om att kunna en del om datorer och fick kontakt med Solveig Wiksten, en släktforskare i Duved. Hon ville kunna överföra mikrofilm till datorer och 1992 började vi forma våra tankar kring detta. Vi turnerade runt halva Sverige och besökte släktforskarnas hus, olika landsarkiv, LM Ericsson Data, Telia Data, Samhall, och många andra tänkbara aktörer.

Till slut mejslades vår idé fram och vi startade företaget Genline AB. Det hör till saken att vid den tiden var Internet något okänt för de flesta – inklusive oss. Vi byggde en egen skanner eftersom de som fanns på marknaden inte var tillräckligt bra. I början blev filerna alldeles för stora. Det var först 2001 som de skannade kyrkböckerna kunde överföras till kunderna via Internet.

Åren 1995-99 var en period av experimentering och jag lämnade så småningom företaget. 2010 köptes Genline AB av Ancestry. Bolaget värderades då till 53 miljoner kronor.

#### Internationell expert

2003 fick jag anställning på Riksarkivets avdelning Mediakonverteringscentrum (MKC) i Fränsta främst för mina erfarenheter inom skanning av mikrofilm. Mitt officiella ansvarsområde var framför allt marknad och försäljning, men jag arbetade även praktiska frågor inom produktion och kvalitetskontroll. Ett uppdrag som MKC fick genom Lantmäteriet och SIDA var att upprätta två pilotanläggningar för digitalisering av kartor och tillhörande dokument i Kroatien. Jag fick uppdraget att tillsammans med ett par kollegor vara expert i projektet. Vi gladdes åt att Lantmäteriet och SIDA förklarade sig nöjda med resultatet.

Efter arbetet på Riksarkivet blev jag ombedd att hjälpa till med utvecklingen av företaget ArkivDigital. Deras idé är att fotografera – till skillnad från att skanna – kyrkböckerna digitalt, de hoppar helt enkelt över steget med mikrofilm. Det finns fortfarande mängder av dokument att fota och publicera digitalt. Företaget växer men är fortfarande ett ungt företag som kanske inte har mognat i takt med omsättningen och inte har den struktur som jag tycker behövs.

#### Håller fortfarande igång

Arbetet med att strukturera upp bolaget slet hårt på mig. Jag är strateg och vill ha mål, ordning och riktlinjer. Företagets hemvävda struktur passade inte mig. Det var lågt till tak och jag mätte inte bra. När jag fyllde 67 år slutade jag och med hjälp av ett grishjärta kunde läkarna fixa en klaff i mitt hjärta.

Nu mår jag väldigt bra, jag spelar inte så mycket musik men har nog bidragit till att skapa musikintresse hos barnen. Jag håller huvudet och kroppen igång på olika sätt. Importen av Morgan är ett kul inslag i mitt liv. Om Morgan-utställningen i Blenheim Palace (All Morgans Day) inte kolliderar med släktmötet i juni kommer jag gärna till Hook för att lära mig mer om slakten.



flygcertifikat igen. Men 1989 kom ytterligare en konjunkturnedgång så planerna på att flyga sprack ännu en gång. Det blev mitt sista försök att ta flygcertifikat.

#### Nästa steg: datorer

Genom olika taxikontakter hamnade jag i Duved. Jag köpte ett taxiföretag och lärde mig företagande på egen hand. Jag började intressera mig för datorer och programmerade i Basic. Jag gjorde ett program som stöd för min taxiverksamhet och sålde det till några vänner. Med hjälp av programmet kunde jag enkelt se att verksamheten inte

# Hur är vi släkt egentligen?

Här kan du se hur alla släktingar som förekommer i tidningen knyts samman





# Föreningens ekonomi

Skattmästare Olof Hermelin redogör för fondernas utveckling och utdelade stipendier

Siffror i tusental kronor	30 sept 2015	2014	2013	2012	2011
Släktföreningen	7 697	7 247	6 256	5 632	5 148
Victor Hermelins minne	10 740	10 469	9 309	8 010	7 355
Ebba Sophia Ribbings minnesfond	2 668	2 418	2 081	1 862	1 764
Lena Robertsdotters fond	3 714	3 693	3 254	2 710	2 438
<b>Totalt</b>	<b>24 819</b>	<b>23 827</b>	<b>20 900</b>	<b>18 214</b>	<b>16 705</b>
Värdetförändring för perioden	4%	14%	15%	9%	-7%

## Portföljens fördelning

Förmögenhetens fördelning på olika tillgångslag per den 30 september framgår av diagrammet intill



## Fonderna

Den samlade förmögenheten i släktföreningens fonder ökade under perioden jan-sep 2015 med 4% netto, dvs efter avdrag för kostnader och skatter. Den positiva utvecklingen har fortsatt under året, trots en nedgång på aktiemarknaderna under det tredje kvartalet. Öhman inträdde som förvaltare mot slutet av juni och har gjort en hel del omplaceringar sedan dess, bland annat har de dragit ner andelen aktier till runt 50% mot tidigare cirka 30-35% och placerat mellanskillnaden i svenska och utländska räntefonder. Utvecklingen sedan deras inträde ligger ungefär i linje med den svenska börsutvecklingen, dvs en nedgång med 8-9%.

## Stipendier

Antalet sökande uppgick till tio personer, som alla har tilldelats 10 000 kronor:

Charlotte Nilsson, dotter till Cecilia och Göran Nilsson, Lunds universitet (Thorsvi, Ernst, Olof)

Daniel, son till Jan och Maria, Linköpings universitet (Thorsvi, Adolf, Adolf)

Elin Welin-Berger, dotter till Guy och Charlotte Welin-Berger, Örebro universitet (Gripenberg, Josef, Gösta)

Emilia Hermelin, dotter till Thomas och Rosie, Birkbecks universitet, London (Österbyggenen)

Florian Lange, son Christina och Dirk Lange, Elmshorn, Tyskland (Åsby, David, David)

Jonas, son till Jan och Kicki, Media Design School, Nya Zeeland (Thorsvi, Thorsten)

Livia, dotter till Gustav och Dina, Ecole de Francais (Thorsvi, Ernst, Olof)

Petra, dotter till Cecilia och Göran Nilsson, Malmö högskola (Thorsvi, Ernst, Olof)

Samuel, son till Jan och Maria, KTH, Stockholm (Thorsvi, Adolf, Adolf)

Sophia, dotter till Otto och Pia, Linköpings universitet (Thorsvi, Robert, Jan)

## Om Hermelinska Nätverket

Hermelinska Nätverket ges ut av Hermelinska släktföreningen. Tidningen kommer ut två gånger per år och skickas till alla aktiva medlemmar i Sverige och utomlands.

### Redaktör

Jenny Hermelin, [jenny@hermelin.com](mailto:jenny@hermelin.com), 070-380 15 55

### Tryck

Alatryck, Vadstena

### Omslagsbild

Hooks Herrgård utanför Jönköping, där släkstmötet 2016 kommer äga rum

### Släktföreningens styrelse

Johan Hermelin, ordförande  
[johan@hermelin.com](mailto:johan@hermelin.com),  
070-699 14 10

Fredrik I:son Hermelin, vice ordförande, [fredrik@hermelin.st](mailto:fredrik@hermelin.st),  
070-471 46 65

Olof Hermelin, skattmästare  
[olof.hermelin@comhem.se](mailto:olof.hermelin@comhem.se),  
08-30 06 15

Hanna Jessing, sekreterare  
[hanna@jessing.nu](mailto:hanna@jessing.nu),  
08-755 05 33

Fredrik Hermelin, klubbmästare  
[fredrik@outdoortravel.se](mailto:fredrik@outdoortravel.se),  
0708-56 18 38

Jenny Hermelin, redaktör  
[jenny@hermelin.com](mailto:jenny@hermelin.com),  
070-380 15 55

Jan Hermelin, ledamot  
[jhermelin1@gmail.com](mailto:jhermelin1@gmail.com),  
08-644 36 38

### Kontakt- och kontouppgifter

Adress: Nytorpsvägen 30,  
191 35 Sollentuna  
Plusgiro: 151816-6  
Bankgiro: 5273-3789  
Organisationsnummer:  
802001-4265





#33 | Dec 2015

# Hermelinska nätverket

*Prinsqvam saliri mori | Hellre döden än fläckas*



## Det stora släktmötet 2016

Läs mer om årets händelse och varför just du ska komma dit

sid 4-5

## Syskonen från Degla

Max berättar om livet på Degla och i den stora världen

sid 6-7

## Släkting och släktforskningsexpert

Thomas har en minst sagt spännande livshistoria

sid 12-13