

Hermelinska Nätverket

Prusquam saliri mori
Hellre döden än fläckas



Nummer 12
December 2003

God jul och ett gott nytt år

För två år sedan tillbringade Lena & jag tiden kring jul i Vietnam, Laos och Kambodja. I Hanoi träffade vi Vuong. Han är 18 år och försörjer sig på att sälja vykort och kartor till turister. Han är en, i den stora flocken av pojkar, som försörjer sig så.

Eftersom vi tillbringade nästan en vecka i Hanoi träffade vi honom flera gånger. Först viftade vi bort honom som man lätt gör med prånglare. Vänligt fortsatte han att försöka sälja varje gång vi möttes. Till slut blev mötena en tävling att hitta nya sälj/neka köp argument. Varje möte blev en engelsklektion för försäljningen var hans viktigaste - och ekonomiskt enda möjliga - skolgång. Efter några möten kom vi att prata om andra saker och upptäckte den härliga människa han var.

Nu i december kommer turisterna till Hanoi. Jag hoppas



Vuong i Hanoi centrum

han kan sälja så bra att han kan finansiera den guideutbildning han så gärna vill gå. Han mailar regelbundet till oss från något av Hanois många internetcaféer och berättar om sitt liv.

I Kambodja träffade vi Sok Lak. Han bodde på ett hem för föräldralösa barn alldeles utanför Phnom Penh. Han

var den ende som talade engelska och han guidade oss runt hemmet. När vi vandrade omkring i de enkla men välskötta rummen frågade han om jag ville bli hans pappa! På min fråga "varför" svarade han att eftersom han inte hade någon pappa - det är ju ett naturligt förhållande på sådana hem - så skulle han gärna vilja ha



någon.

Lena tillsammans med Sok Lak och några andra barn på Orfean Center utanför Phnom Penh

I Soks rum som han delade med fyra andra pojkar fick vi se hans skolböcker. Trots ett hyfsat intresse för matematik lyckades jag ändå inte lösa hans integralekvationer. Det var ingen dum kille, den där Sok. Men han har haft lite otur i livet.

Ett år senare fick vi ett mail från Camroeun University. Sok hade kommit in på universitetet och läser poly-technology. Han mailar ibland och berättar hur studierna går.

Det är många människor jag tänker på när det lackar mot jul

God jul och ett gott nytt år

Johan

**Text till höger är hämtad ur
matrikel öfver Swea Rikes Ridderskap
och Adel utgiven 1781 och översatt
till nutidssvenska av Fredrik 2003**

**HERMELIN, Carl. År 1766 den 6 november
Friherre, 1766 introducerad.**

Var då Kongl. Maj:ts och Svea Rikes Råd, samt Kommendör av kongliga Nordstjerne Orden. Född 1707 den 6 november.

Sedan han, från 1713, vid Upsala Akademi förvärvat sig insikter uti allehanda nyttiga vetenskaper, blev han 1726 extraordinarie kanslist i Kongl. Maj:ts och Rikets Kansli samt Krigsexpeditionen. Sedan han därstädes varit kopist och kanslist, blev han 1742 registrator, samt har sistberörda år och 1743 dels fört protokollet i Råds-kammaren, dels varit behjälplig med angelägna expeditioner, i anseende till kriget med Ryssland. 1747 protokollsekreterare vid ovannämnda expedition, och vid slutet av samma år Krigsråd; åren 1747 och 1748 har han fört protokollen, och besörjt expeditionerna i de angelägna och ministeriella överläggningar, som Konungen, med några av Rikets Råd, då förehade; 1751, 1753 och 1754 var han förordnad till Kongl. Mönstringskommisarie; blev 1757 ledamot i den då varande Utredningskommissionen; 1760 Riddare av Kongl. Nordstjerne Orden, samt erhöll den 26 augusti 1761 Statssekreterarfullmakt med tjänst och lön. Kallades 1765 den 11 september att vara Kongl. Maj:ts och Svea Rikes Råd, samt blev den 22 november samma år utnämnd till Kommendör av förenämnda Orden, då han antog till valspråk: Beständig; 1767 den 30 april Kansler vid Åbo Akademi. Nedlade sedermera 1769 den 27 maj sina innehavda ämbeten; varefter han, så väl 1771 som 1772, på Rikets Ständers underdåniga anhållan, å nyo i nåder inkallades i Rådet; men har samma Kongl. Råd och Rikets Ständers förtroende sig bägge gånger undanbett. Under sin tjänstetid har han dessutom bestritt flera extra förrättningar, och vid Riksdagarna deltagit i de mest angelägna göromålen.

Gift 1733 med Hedvig Ulrica Benzeltjerna, född 1714, endottertill Assessoren Olof Benzeltjerna, född 1678, död 1726, samt af Anna Catharina Strömner, född 1681, död 1752, Bergsrådet Anders Strömners och Brita Grönlings dotter.

Son av statssekreteraren Olof Hermelin, en man av mycken lärdom och stora förtjänster, vilken nyttjades i konung Carl XII:s krig uti de hemligaste och viktigaste statsaffärer, och har, vid konferenserna, alltid avgivit de grundligaste samt till sin Konungs och Rikets fördel mest syftande förslag; född i Filipstad 1658, adlad 1703 (1) den 15 november, introducerad 1704 under nummer 1391, och omkom 1709 i slaget vid Poltava (2); samt av den senares fru Kongl. Sekreteraren Elias Obrechts änka, Margareta Åkerhjelm, född 1677, död 1717 den 18 maj, Statssekreterarens och Överpostdirektören Samuel Åkerhjelm samt Catharina Moltsdoffs dotter. Han ägde i förra giftet Helena Brehmschöld, Kamereraren Jonas Brehmschölds och Barbara Wagners dotter.

Familjen härstammar från Värmland.

72 HERMELIN, CARL. År 1766
d. 6 Nov. Friherre, 1776 intro-
ducerad.

Var då Kongl. Maj:ts och Svea Rikes Råd, samt
Commendeur af Kongl. Nordstjerne-Orden. Född
1707 d. 6 Nov.

Sedan han, från 1713, vid Upsala Academie för-
värfvat sig insikter uti allehanda nyttige wetskap-
er, blef han 1726 Extraord. Cancellist i Kongl. Maj:ts
och Rikets Cancellie samt Krigs-Expeditionen. Sedan
han derstädes varit Copist och Cancellist, blef han
1742 Registrator, samt har sistberörde år och 1743 dels
fört Protocollet i Råd-Kammaren, dels varit behjäl-
plig med angelägne expeditioner, i anseende till Kri-
get med Ryssland. 1747 Protocollis-Sekreterare wid of-
wannämnde Expedition, och wid slutet af samma år
Krigs-Råd; åren 1747 och 1748 har han fört Proto-
collen, och besörjt Expeditionerne i de angelägne och
ministerielle öfverläggningar, som Konungen, med nå-
gre af Rikets Råd, då förehade; 1751, 1753 och
1754 var han förordnad till Kongl. Mönstrings-Com-
missarius; blef 1757 Ledamot i den då warande Utred-
nings-Commission; 1760 Riddare af Kongl. Nord-
stjerne-Orden, samt erhöit d. 26 Aug. 1761 Stats-
sekreterare Fullmakt med tour och lön. Kallades 1765
d. 11 Sept. at wara Kongl. Maj:ts och Svea Rikes
Råd, samt blef d. 22 Nov. samma år utnämnd till
Commendeur af förenämnde Orden, då han antog till
valspråk: Beständig; 1767 d. 30 Apr. Cancellist wid
Åbo Academie. Nedlade sedermera 1769 d. 27 Maj
sine innehafwande Ämbeten; hwarefter han, så väl
1771 som 1772, på Rikets Ständers underdånig
anhållan, å nyo i nåder inkallades i Rådet, men har
samma Kongl. Råd och Rikets Ständers förtroende
sig bägge gånger undanbett. Under sin tjenstetid har
han dessutom bestritt flere extra förrättningar, och
wid Riksdagarna deltagit i de måst angelägne gö-
romålen.

Gift 1733 med Hedvig Ulrica Benzeltjerna, född
1714, en dotter af Assessoren Olof Benzeltjerna, f.
1678, † 1726, samt af Anna Catharina Strömner,
f. 1681, död 1752, Bergs-Rådet Anders Strömners
och Brita Grönlings dotter.

Son af Stats-Sekreteraren Olof Hermelin, en man af
mycken lärdom och stora förtjänster, hwilken nyttjades i
Konung CARL XII:s krig uti de hemligaste och wigtig-
ste Stats-affärer, och har, wid conferencerne, alltid af-
gifwit de grundeligaste samt till sin Konungs och Ri-
kets fördel måst syftande förslag; född i Philipstad
1658, adlad 1703 d. 15 Nov., introducerad 1704
under N:o 1391, och omkom 1709 i slaget wid Pol-
tawa (*); samt af dess sednare Fru, Kongl. Sekre-
terarens Elias Obrechts Enka, Margareta Åkerhjelm, f.
1677, † 1717 d. 18 Maj, Stats-Sekreterarens och Öf-
wer Post-Directorens Samuel Åkerhjelm samt Catha-
rina Moltsdoffs dotter. Han ägde i förra giftet He-
lena Brehmschöld, Kamererarens Jonas Brehmschölds och
Barbara Wagners dotter.

Familjen härstammar ifrån Wermeland.

(*) Hårom berättar lifwål Landshöfdingen och Com-
mendeuren Friherre Tilas i dess Genealogiske Samling,
sig hafwa af framledne Herr Riks-Rådet och Öfwer-
ste Marskalken Friherre Samuel Åkerhjelm fått följän-
de berättelse, näml. at Sekreteraren, sedermera Riks-
Rådet Friherre Josias Cederhjelm, då han, ej långt ef-
ter Pultawiska actionen, fått lof at på en kort tid re-
sa hem till Swerige, uti mycken tyfhet omstalt, det
Hermelin wid Pultawa blifwit fången, och at, när
rapport-listan med fångarnes namn kommit inför
Czaren, har han straxt befalt at Hermelin skulle föras
fram för honom, då Czaren med mycken bitterhet fö-
rebrådte honom hwad han skrifwit, och på stället låtet,
under Marquisen til sit eget Tält, nedersabla och malla-
craa honox. Czaren hade länge hotat, at, om han
någonfin singe honom i sina händer, skulle han wisere-
ligen löna honom. Såsom nog befinnerligt anmär-
kes desutom, at samma dag och innan actionen begynd-
tes, har Hermelin, hwilken annars alltid varit behjer-
stad och oförsagd, syntes ganska nedslagen och förvirrad,
lifasom han haft aning om hela Rikets och sin egen
olycka.

Tillbaka i skolbänken....

Till folkuniversitetet

(1) Adlades 1702.

(2) Härom berättar likväl Landshövdingen och Kommendören Friherre Tilas i dess genealogiska samling, sig hava av framlidna herr Riksrådet och Överste Marskalken Friherre Samuel Åkerhjelm fått följande berättelse, nämligen att sekreteraren, sedermera Riksrådet Friherre J Cederhjelm, då han, ej långt efter Poltavaaktionen, fått lov att på en kort tid resa hem till Sverige, uti mycken tysthet omtalt, det Hermelin vid Poltava blivit fången och att, när rapportlistan med fångarnas namn kommit inför Tsaren, har han strax befallt att Hermelin skulle föras fram för honom, då Tsaren med mycken bitterhet förebrått honom vad han skrivit, och på stället låtit, under markisen till sitt eget tält, nedsabla och massakrera honom. Tsaren hade länge hotat, att, om han någonsin finge honom i sina händer, skulle han visserligen löna (*) honom. Såsom nog besynnerligt anmärktes dessutom, att samma dag och innan aktionen begyntes, har Hermelin, vilken annars alltid varit behjärtad och oförsagd, synt ganska nedslagen och förvirrad, liksom han haft aning om hela Rikets och sin egen olycka.

(*) *vi βerligen löna = i sanning vedergälla*

IDIOM:

en katt bland Hermelinerna =
en uppkomling i societeten

Olof Hermelin

funna hos Lilla Bukowskis



VID SÅNINGSTIDEN.

Duk 29 x 55.

Utropspris: 12.000 - 15.000 Klubbpris: 15.500

I juni fann jag kurskatalogen från Folkuniversitetet bland övrig post, ögnade snabbt igenom katalogen och konstaterar för mig själv att Andrea även till hösten skall hålla i kursen om Stockholms bebyggelsehistoria. I våras hade ju jag och Sanne själva förmånen att under fyra tvåtimmarspass lyssna på- och lära av Andrea, som på ett inlevelsefullt och engagerande sätt berättade allt värt att veta om Stockholm. Från tidigt 1200-tal då Stockholm första gången omnämndes till dagens mångkulturella miljonstad.

Vi förvånades över att de två timmarna, som alltid blev två och en halv, gick så snabbt. Och trots hårda stolar var det inga som satt och skruvade på sig. Under pausen var det i stor sett ingen som ens vågade lämna lokalen, alla var vi väl oroliga att missa något.

Att vi i våras anmälde oss till kursen berodde på att vi visste alldeles för lite om den stad man bor och lever i. Varför revs gamla Klara, varför finns det en judisk kyrkogård, vad betyder gatunamnen, varför heter det kvarter jag bor i tegelprämen. Som stockholmare och innerstadsbo finns det tusentals frågor att ställa sig, Andrea hade svar på väldigt många.

Till slut vill jag ge er som får Folkuniversitetets katalog för vårens kurser ett litet tips, håller Andrea en kurs om Stockholms Bebyggelsehistoria, så anmäl er omgående, kursen är en av de som först blir fullbokad påpekade damen som tog emot min kursanmälan.

Andrea; tack för några underhållande vårkvällar .

På skolbänken satt Mauritz & Sanne



**Höstlöven faller vid strandpromenaden
utmed Barnbusviken**

Hittat på nätet

Det var så här det började

Den 24 november år 1900 blev garvaren Erik Åström, handlarna Leo Strandberg, N O Strandberg, Abel Strandberg, Paul Paulsson, direktören A J Kylén och sågverksägaren A W Brattberg, samtliga från Boden, invigda i Piteå Odd-Fellowloge nr 22. Dessa nämnda påbörjade omedelbart förverkligandet av tanken på en loge i Boden och bildade redan den 5 oktober 1901 en Odd-Fellowklubb som antog namnet Samuel Gustaf Hermelin efter den store industrielle banbrytaren i Norrbotten. Klubben vann kanske inte den stora tillslutning som de banbrytande bröderna gjort sig förhoppning om.

Logen Samuel Gustaf Hermelin

Det gick sakta men år 1903 den 1. augusti blev klubben instituerad som logen Samuel Gustaf Hermelin och erhöll ordningsnumret 31. Institueringen förrättades av dåvarande storsiren Wilhelm Laurentz åtföljd av den samtida storsekreteraren Fredrik Geijer. Samma dag logen instituerades mottogs och invigdes 19 bröder så att vid institueringsdagens slut ägde logen 26 medlemmar. Brödraskaran har under årens lopp vuxit.

97 år och 743 bröder

Redan vid logens 10-årsjubileum fanns 56 medlemmar för att vid 20-årsdagen ha nått upp till 136 bröder. Därefter blev medlemsutvecklingen långsammare. I dag har logen 140 medlemmar. I början av 60-talet hade logen sitt hittills högsta medlemsantal med 234 bröder. Totalt under de nittiosju åren har logen kunnat uppta och inviga inte mindre än 743 bröder medan 268 bröder avlidit och skiljts från brödrakedjan samt över 300 bröder avgått ur logen p.g.a avflyttning från logens verksamhetsområde. Härvid torde Boden som typisk genomgångsort för offentliga tjänstemän och som garnisonsort med ett omfattande passagesystem ha spelat en avgörande roll. Logen har under de nittiosju åren ledsagats av 33 övermästare varav för närvarande sju kvarstår i logen.



Samuel Gustaf Hermelin

Lokalbekymmer

Under de första 25 åren var lokalfrågan ett ständigt bekymmer för logen. De tre första åren var logelokalen inrymd i broder Paul Paulssons fastighet vid Drottninggatan men flyttades den 1 oktober 1906 till Kungsgatan 10 där logen blev kvar ända till den 30 november 1926 - alltså i jämt 20 år. I och med logens tillväxt blev behovet av större och ändamålsenligare lokaler mer och mer trängande. Förslag om anskaffandet av en egen fastighet hade framförts flera gånger men måste avföras på grund av kostnadsskäl.

Byggnadsförening Hermelin u p a

Men för att kunna realisera planerna på det egna hemmet bildades ändå inom logen en byggnadsförening Hermelin u p a och som fick sina stadgar stadfästa den 9 september 1921. Byggnadsföreningens styrelse lade ned ett intensivt arbete på att fullfölja föreningens syfte att anskaffa en lämplig lokal. Slutligen yppade sig ett tillfälle att för överkomligt pris förvärva hörnfastigheten Kungsgatan 4 - Fabriksgatan 2. Logelokalens högtidliga invigning ägde rum den 24 november 1926 av dåvarande Storsiren B J:son Bergqvist med biträde av distriktsdeputerade Storsiren Fernlund och Stormarskalken Stötsberg. Byggnadsföreningens aktier ägdes till största delen av logen. Föreningens uppgift var att skaffa logen ändamålsenliga och trevliga lokaler till lägsta möjliga kostnad. Sammanfattningsvis torde kunna påstås att byggnadsföreningen så länge den bestod alltid framgångsrikt och förutseende lyckats i sin uppgift. När en förändrad skattelagstiftning för ideella organisationer möjliggjorde för logen att till lägre kostnad än genom sin byggnadsförening klara sin lokalfråga, kunde byggnadsföreningen Hermelin upplösas år 1979. Under årens lopp har fastigheten genomgått många renoverings- och reparationsåtgärder som gjort fastighetens tre våningsplan till angenäma lokaler för de verksamheter som äger rum i fastigheten.

Hittat på nätet av Mauritz

Visste du att....

det inte var nog med att Samuel Gustaf fick en loge uppkallad efter sig

Under en period fram till mitten av 1930-talet var även en ångbåt uppkallad efter Samuel Gustaf, fartyget som ägdes av Sveabolaget trafikerade sträckan Luleå - Norrköping ända fram till 1930-talet.



Luleå, vy från hamnkontoret mot hamnpiren i slutet av 1930-talet. Vid kajen ligger Sveabolagets fartyg S/S Egil, tidigare under namnet Samuel Gustaf Hermelin.

Foto: Fotograf Gustaf Holmström, Luleå

Adeln mister gamla rätter

Riddarhuset klipper banden med staten. Efter tvåhundraåttio år har adeln inte längre några befogenheter. Men i praktiken har förändringen ingen större betydelse. Adeln mister rätten att resa utomlands, anlita hantverkare och mala mjöl i egen kvarn.

Riddarhuset i Gamla stan är den svenska adelns högborg. Genom en lag från 1723 har regeringen haft möjlighet att påverka riddarhusordningen, dvs den samling av regler som adeln följer.

Men sedan tvåkammarriksdagen infördes 1866 har regeringen inte brytt sig särskilt mycket om vad som försiggått i Riddarhuset. De befogenheter som försvinner är mer av kuriös natur. Det handlar om rätten att resa och bosätta sig utomlands, att ha hantverkare och att ha egen

kvarn.

Idag kan privilegierna verka mossiga, men när de infördes innebar de en frihet från kungens lagar som människor i allmänhet inte hade.

Ingrid Gyllenberg Larsén hör till dem som tycker att det finns mer gamla bestämmelser som borde rensas ut. Hennes dotter får inte del av Riddarhusets stipendiemiljoner eftersom Ingrid är gift med en man av folket.

- Det är också förlegat. Fullständigt barockt, säger Ingrid Gyllenberg Larsén.

Hon går uppför trappan till det ståtliga palatset i gamla stan och in genom den tunga träporten.

- Min farfar var huvudman i släkten i många år och vi har skickat in en massa pengar till Riddarhuset. Det känns helt snett att man inte ska kunna tillgodogöra sig någonting av det.

Om Ingrid Gyllenberg Larsén gift sig med en adelsman hade hennes dotter kunnat söka pengar för sin utbildning i industridesign i Madrid. Men eftersom Ingrids man inte är adlig går det inte.

Inne i den ståtliga Riddarhussalen förklarar riddarhussekreterare Henrik von Vegesack varför de 20-30 miljoner som betalas ut i stipendier bara fördelas i rakt nedstigande led från mannens sida.

- Varje donator har beskrivit hur han eller hon vill ha det. De flesta stiftelser är från 1600- och 1700-talen och vi har ingen möjlighet att rätta i efterhand och säga att man med ett modernt synsätt borde tänka annorlunda.

Ingrid Gyllenberg Larsén låter sig inte imponeras.

- Man har ju kunnat införa kvinnlig tronföljd i det här landet. Då måste väl stipendiereglerna kunna ändras.

Henrik von Vegesack skakar på huvudet. Ska det bli mer jämställt mellan könen får det ske på annat sätt. Möjligen kan han tänka sig att Adelsmötet, när det sammanträder i februari, kan besluta att kvinnor får träda in som ersättare om en man inte har möjlighet att delta. Idag är det bara män som får företräda sina släkter i adelns beslutande församling.

En sommarvind prasslar i träden utanför fönstren, men inne i Riddarhuset är luften stilla. Här finns annars en mycket fin akustik, skapad av de 2337 adliga sköldar som sitter längs väggarna.

En trappa ned hänger sammanlagt 58 porträtt på adliga farbröder. Räknar man in Arvid Bernhard Horn som hänger i halvtrappan ned från salen blir det ytterligare ett.

(Torbjörn Tenfelt, DN)

Fond-och kassaförvaltarnas sida

Fondernas utveckling

Aktiemarknadens mycket svängiga tendens har som bekant fortsatt under detta år. Efter en klart negativ inledning har börsen efter Irakkriget slut haft en stark, för att inte säga förvånansvärt stark utveckling. En nedåtgående räntetrend och bättre rapporter från bolagen har hjälpt till att lyfta börshumöret. Telekomsektorn är en viktig temperaturmätare på börsen och Ericsson har repat sig mycket som bekant, trots att det är mycket kvar att bevisa. Kanske har börsen generellt intecknat återhämtningen väl snabbt, då orosmoln fortfarande finns. Dollarns försvagning kommer få negativa effekter på svenska och europeiska exportföretag. Detta i ett läge där utvecklingen redan är svag på många håll i Europa och även Japan. Förväntningarna i kurserna måste infrias vid kommande kvartalsrapportering annars lär vi få se en "dip" igen.

Olaf

Medlemsregister

I våras infördes, som vi skrev om i förra numret av Nätverket, vårt nya medlemsregister placerat på vår hemsida, www.hermelin.net. Där kan var och en själv kontrollera och ändra uppgifter om adress, telefon m.m. för sig själv och de närmaste släktingarna, d.v.s. föräldrar, syskon och barn. Gör det, tack!

Inloggning på hemsidan görs med medlemsnummer som kod och förnamn som lösen. Har du inte tillgång till Internet skriv då gärna ett litet brev till mig, så lägger jag in det som behövs. Och glöm inte berätta för oss om annat av intresse som händer i familjen. Speciellt gäller detta de medlemmar som egentligen inte tillhör den friherrliga ätten Hermelin enligt Riddarhusets regler. Vi kan nämligen inte få assistans från Riddarhuset avseende förändringar i dessa familjer.

Portföljvärden (Tkr) per utgången resp. period	2003-10	2002	2001	2000	1999	1998		
Hermelinska släktföreningen	3444	2.662	4.084	5.794	7.100	4146		
Victor Hermelins minne	4717	3.589	5.722	7.411	8.459	5762		
Ebba Sophia Ribbings minnesfond	1052	929	1.342	1.685	2.000	1313		
Totalt	9213	7.180	11.148	14.890	17.559	11.221		
Värdeförändring för perioden				+28%	-35%	-25%	-15%	+57%

Stipendier och understöd

På grund av de senaste årens kraftiga minskning av värdet på våra stipendiefonder fann styrelsen i våras att det var nödvändigt att reducera de utgående stipendiebeloppen. Vi hoppas dock att dessa inom inte alltför avlägsen framtid ska kunna återställas. Stipendier för 2003 med vardera kr 5.000 per termin har tilldelats elva ambitiösa ungdomar.

Nya och gamla stipendiater är välkomna med ansökan till styrelsen, ordföranden eller skattmästaren, senast 1/3 för vårterminen och 1/10 för höstterminen. Till ansökan fogas studieintyg från vederbörande skola. Ansökan bör även innehålla uppgift om bank- eller postgirokonto dit utbetalning kan ske.

Medlemsavgifter 2004

Av bifogade följebrev/faktura framgår vilka medlemmar som enligt medlemsregistret är bosatta på den adress dit tidningen skickas. För dessa vill vi gärna före 31 januari 2004 ta emot en inbetalning av medlemsavgifter enligt inbetalningskortet. Som vanligt har vi inte debiterat någon avgift för de som bor utomlands. Det hindrar dock inte att de som har en enkel möjlighet och vill betala en frivillig medlemsavgift är mer än välkomna att göra så. Inbetalning kan göras till Pg 151816-6. Meddela medlemsnummer, namn, adress och ev. e-mail på talongen

Erik

Det är vi som under 2003 har fått stipendium ur Victor Hermelins minnesfond och ur Ebba Sophia Ribbings minnesfond.

Vår & Höst

X	X	Axel, son till Olof & Christina, Virkvarn. Studier vid Södertörns högskola
X	X	Carl Oredson, son till Gabrielle, Saltsjö-Boo. Studier i japanska vid Göteborgs Universitet
X		Oscar Severin, son till Charlotte & Eric Severin, Djursholm. Studier vid Handelshögskolan
X	X	Karin Röhsman, dotter till Margareta & Björn Röhsman. Studier vid Chalmers, Göteborg
X		Maximilian, son till Johan & Elle, Sollentuna. Studier vid KTH, Sthlm
X		Camilla, dotter till d:o. Studier vid Connecticut State University, USA
X		Märta, dotter till Magnus & Britta, Vallsnäs. Studier vid Lunds Tekniska Högskola
X		Kristina, d:o, Studier vid Lunds Universitet.
X	X	Charlotte, dotter till Dag & Margareta, Söderköping. Studier vid Uppsala Universitet
X	X	Regina, dotter till Mauritz & Sanne, Stockholm. Studier vid Lunds Tekniska Högskola
X	X	Gabriel, son till d:o, Studier vid Södertörns Högskola

Kosntgit!

Eilngt en uneörnskdning på ett engskelt uivtnieriset så seplar det inegn roll i vieklm odrnng bksotrñävea i ett ord står, det enda som är vtikigt är att fsötra och ssita bavstoken såtr på rtät patls. Rseetn kan stå hlelur om bluelr. Dttea broer på att vi itne leäsr vjrae bkosatv för sig, uatn odern som hlehet.

Skumt va? :)

Tack till Vattenfall....

Den första vinterdagen i Oktobet fick Jag och bror Otto tillträde till Vattenfalls huvudkontor, för att på plats och ställe få avfotografera de vattenfall målade av Olof Hermelin som de har i sin ägo. Avdelningsdirektör Lars Segerstolpe var mycket hjälpsam, han bar fram, vände och vred på tavlorna allt för att vi skulle få rätt belysning, kunna ta mått på dukarna samt se dateringen samt ev. noteringar på baksidan.



*Landskap med fors
olja på duk daterad 1902*

Utsikt mot Älvkarlebyfallen från Karl:XIII bro, till vänster ses storfallet och till höger mellanfallen.

Tavlan köptes in på auktion 1996 för 15.000:-.

Tavlan lär ha hängt på vägen i en Hermelinfamiljs barnkam-mare på 20 talet.



*Disig dag vid porjusfallen
olja på duk daterad 1911*

Följande text fanns att läsa på baksidan ”Till min dotterdotter Margit Berg att fritt disponera”

Bland grenar och kvistar



Ingrid Caroline, f Löthner, † 9 jan 2003.



Vigda

31 maj 2003
Hermelin, Thor Adolf Christian Thorsson, och
Anna Fredrika Lindsjö.

20 september 2003
Hermelin, Christina Helena Eriksdotter och
Kari Juhani Korkala.

Födda

Jeppes och Paola Friberg har fått en son.

Till vår glädje blev vi strax efter Jeppes 40 årsdag föräldrar och vi välsignades genom att få lilla Maximilan Theodore Morgan Friberg. Han har givit oss en lycka och glädje som vi aldrig kunde ha drömt om och han är familjens stora charmtroll.

Döptes 23 augusti 2003 i Vanstad kyrka.



Michelle Dollé fick den 31 juli en dotter, döpt till Lotte Michelle Patricia.

Jubilarer under den närmaste tiden

Först skall vi hurra för några redan avklarade jubilarer.

den 29:e oktober fyllde Gabrielle 60 år
Gabrielle Hermelin

Ängsbacken 19, 132 40 Saltsjö-Boo
08-747 07 05, gabrielle.hermelin@di.se

den 13:e november fyllde Olof 70 år
Olof Hermelin

Virkvarn Hill, 572 92 Oskarshamn
0491-641 45, hermelin.virkvarn@telia.com

den 29:e november fyllde Betty 70 år
Betty Hermelin

20925 Victor Street, Torrance CA 90503 USA
+1 310 542 5792

och här kommer de kommande jubilarerna.

den 19:e december fyller Kicki 50 år
Kicki Hermelin

Gudöterrassen, 135 53 Tyresö
08-798 31 61

den 1:a januari fyller Märta 75 år
Märta Bodilly

14, Whitelands Drive, North Ascot, Berks SL5 8LR
England +44-344-883800 mmvbodilly@aol.com

den 5:e februari fyller Ulrike 50 år
Ulrike Hermelin

Degla gård, 578 00 Aneby
0140 220 50

den 21:a februari fyller Inga 75 år
Inga Hermelin

Sörgårdsvägen 75, 184 35 Åkersberga
08-54021132

den 25:e mars fyller Carola 60 år

Carola Hermelin

Furusundsgatan 18 7 tr, 115 37 Stockholm

08-204114, carola.hermelin@svenskaakademien.se

den 5:e april fyller Christina 50 år

Christina Hermelin

Gotlandsgatan 47, 116 65 Stockholm

08-6402104

den 9:e april fyller Ebba 60 år

Ebba Hermelin

Mörbyhöjden 12, 182 32 Danderyd

08-7559403

den 10:e april fyller Eva 70 år

Eva Hamilton

Stjärnarps gods, 310 31 Eldsberga

035-42290

den 13:e maj fyller Elisabeth 75 år

Elisabeth Hermelin

Thorsvi gård, 745 99 Enköping

0171-83013 / 073-9050629

den 13:e maj fyller Gunilla 50 år

Gunilla Atmer

Svanslund, 610 50 Jönåker

0155-70608

den 25:e maj fyller Thorsten 75 år

Thorsten Hermelin

Kantarellvägen 28, 756 45 Uppsala

018-309461

den 1:a juni fyller Inger 75 år

Inger Hermelin

Bondegatan 7, 595 52 Mjölby

0142-12751

den 10:e juni fyller Matts 80 år

Matts Jungstedt

Brännkyrkagatan 19B, 118 20 Stockholm

08-841240

den 1:a juli fyller Margareta 60 år

Margareta Röhsmann

Furuliden 32, 433 64 Sävedalen

031-260628

den 19:e juli fyller Gertrud 60 år

Gertrud Hermelin

Fallsbergs Gård, 596 91 Skänninge

0142-41242

den 31:a juli fyller Carl 50 år

Carl Hermelin

Thorsvi Gård, 745 99 Enköping

0171-83200 thorsvi.gard@swipnet.se

Vi i styrelsen gratulerar
Er alla med detta färg
sommарblomster



HVAR 8 DAG
MAGASIN

SOMMARBILD VID WISKAM. — FOTO. A. BÄCKLUND, GÖTEBORG.

13^{DE} ARG. DEN 21 JULI 1912. NR 43.

SVEN HERMELIN.
CHEF FÖR STADION.

Öfversten, friherre S. D. A. Hermelin bekläder en af Olympiska Spelens i Stockhom viktigaste posterna, såsom chef för Stadion.

Härtill utsågs han redan i fjol samt invaldes då äfven i Olympiska Organ.-kommittén och i ett par af dess subkommittéer.

Frih. Hermelin har också stor erfarenhet inom dylikt värf, såsom en af den svenska idrottsrörelsens mest framskjutna och mest handlingskraftiga personligheter. Han var på sin tid chef för kapp-löpningsbanan på Lindarängen och för den gamla Idrottsparken samt deltog i anläggandet af Östermalms idrottsplats jämte andra sportetablissemang. Vi erinra äfven om frih. H. vid den svenska afdelningen på den stora sportutställningen i Berlin år 1909, där han var kommissarie och med stor framgång häfdade Sveriges intressen.

Det är främst frih. H:s kraftiga och kloka ledning och ingripande vi ha att tacka för Stadions gräsmattor, en för täflande och åskådare lika viktig detalj. Och de öfver allt beröm stående anordningar af vid de två glansfulla stadioninvigningarne voro utarbetade af frih. H. och leddes af honom med eminent förmåga.

Saxat ur Hvar 8 dag av Johan

Gripenberg - Sveriges största träslott

Saxat ur Kvällsposten 23/9 2003 av Lena i Sätilla

Sveriges framgångar under trettioåriga kriget skapade en ny, förmögen och självmedveten klass. En typisk representant för denna klass var fältmarskalken Carl Gustaf Wrangel (1613-1676). För att manifesteras sin enorma rikedom och makt satte han igång några av de ståtligaste slottsbyggena i Sverige, Skokloster i Uppland och Wrangelska palatset på Riddarholmen i Stockholm.

Inte nog med dessa två palats! Han skulle samtidigt ha ett rejält jaktlott förlagt till de rika jaktmarkerna som fanns i norra delen av Småland mot Holaveden. Här hade han 1648 fått ett flertal gårdar i Säby socken i förläning av drottning Kristina.



År 1663 kunde bygget påbörjas och 1667 var det färdigt, och om man bortser från den gulmålade brädfodringen, som tillkom 1780, fönsterfodrens utformning, några detaljer omkring tornens avslutning, det moderna koppartaket samt flygel- och gårdshusens förändringar, är slottet sig likt än i dag.

Invändigt har slottet däremot förändrats ordentligt gång på gång under de många ägarna. Den nuvarande inredningen belyser slottets historia och dess ägare ganska väl. Fältmarskalken Carl Gustaf Wrangel besökte sitt jaktlott bara en enda gång 1669, och efter hans död gick slottet ganska snart under reduktionstiden ur släkten.

I början av 1700-talet köpte generalen och landshövdingen i Kalmar, Reinholdt Reh binder, godset och flyttade 1706 dit tillsammans med sin nya hustru Magdalena Ranck, kallad Ranckesan, som med kraft tog över godset och dess skötsel 1709, då generalen hastigt gick bort.

Vid dödsbädden sörjde sonen i generalens första äktenskap överste Henrik, Johan och "generalskan, rak i ryggen som om hon sväljt en aln" men hon grät "torra

tårar" - hon grät inte alls. Detta skriver Olof Hermelin i sin bok, Från svenska bygder (1907).

Går vi framåt i tiden till 1798 så finner vi August Hermelin som ägare till godset. Han fann Gripenberg i stark vanvård och införde nya brukningsmetoder. Han satte igång en stor upprustning av både byggnader och jordbruk som efterföljande ägare också fick stor nytta av. Som exempel på hur gammalt och nytt kunde mötas under en brytningstid är en process om husaga på Gripenberg. Den unge nytillträdde August Hermelin hade ju funnit att arbetsmoralen på godset inte var den bästa. När så den nye rättsaren Sven Lindgren uttryckligen deklarerade att han inte tänkte använda stryk för att förbättra arbetsmoralen var måttet rågat för den unga fideikommissarien, uppfostrad i gammaldags patriarkalisk, aktionär anda, bestämde sig för att statuera exempel.



August

En dag i slutet av 1820 kallade han arbetarna - ett tjuvogtal - till stora salen på skottet. På ett bord låg lagboken och tjänstejonsstadgan. Med myndig ton läste godsägaren upp valda delar ur böckerna och med högtidlig stämning meddelade han de församlade att nu skulle rätt skipas och straff utmätas.

Så befalldes han rättsaren att lägga sig på en bänk som ställts fram och ta emot stryk. För detta hade två fingertjocka hasselkäppar skaffats fram. - Det gör jag icke, förrän jag blir dömd att det undergå, ropade Lindgren till svar. - Jag har lagen på min sida och du skall taga detta straff. - Jag vet mig icke hava bestulit eller föraktat herrskapet eller annars gjort något ont. - Du skall ha straff, ryter Hermelin och hugger tag i Lindgren och försöker lägga ner honom på bänken. Detta gick inte för Lindgren var den starkare. Hermelin grep då tag i håret på Lindgren, örfilade honom och under svordomar bad han de övriga hjälpa till. De vägrade men då de hotades med avsked, hjälpte de trots allt till att hålla fast Lindgren så att Hermelin kunde dra upp rocken och ned byxorna på Lindgren och dela ut bortåt åtta ordentliga rapp. Allt under det att Lindgren skrek: - Aj, aj, djävulen anfäktas, vad skall jag hava detta för? Släpp mig!

Lindgren begärde omgående sitt avsked och stämde Hermelin inför tinget för misshandel och krävde ett

rejält skadestånd. I den kommande rättegången framhöll Hermelin att han enligt lagen var i sin fulla rätt att utdela husaga och att Lindgren egentligen hade behövt mera aga. ”Må han då”, förklarade Hermelin, ”med sitt elaka anhang mot bättre vett, driva denna rättegång. Men må han bereda sig på att jag icke giver vika för förvillade idéer och att jag anser det som en plikt., om det ock stör bekvämligheten, att icke stillatigande se tjänstehjonsstadgan upprivas och ändras av någon annan än den som i nåder utgivit och förnyat.”

August Hermelin biträdades i rätten av sin jämnåriga svåger, vice häradshövdingen Per Arvid Ribbing. Trots att denne gick till hårt angrepp mot Lindgren, liksom mot rätten, som han ansåg hade för liten förståelse för den åtalade, och trots att Hermelin hade lyckats mobilisera många underlydande som mer eller mindre frivilligt stödde honom, fällde domstolen Hermelin för misshandel och för att ha missbrukat sin ställning. Han fick även betala rättegångskostnaderna liksom återstående årslön till Lindgren.

Ribbing fälldes för sitt vanvördiga skrivsätt mot domstolen och förklarades ovärdig att uppträda som ombud i rättegångsmål. Han blev dock senare domare i Tveta häradsrätt. Vem som hjälpt Lindgren att skriva hans skickliga inlagor vet man inte, men uppenbart var att det var en allmänt utbredd opinion för Lindgren.

För Hermelin måste motgången ha känts förödmjukande men han tog lärdom av rättegången och för det för Hermelin nya synsättet som den förmedlade. Hermelin bemödade sig i fortsättningen att på alla sätt vara en god husbonde och exemplen på hur han månade om sina anställda är otaliga.



Axel

”Det är ej nog att vara sträng mot andra, man måste vara sträng mot sig själv”, sade August och kom med åren att bli en mycket omtyckt husbonde av sina underlydande, som kallade honom -” vår milde fader.”

August Hermelin dog 1865 men redan 1841 hade han överlåtit skötseln av fideikommisset på sin äldste son Axel (1818-1915). Denne

var gift med Eugenia Fjellstedt, dotter till den kända väckelsepredikanten Peter Fjellstedt. Gripenberg blev nu upplåtet för väckelsemöten och från Gripenberg spred sig en religiös anda som väckte uppseende och gav en ny relief åt det gamla jaktstället från stormaktstiden.

Karl Eril Lewert



Tännforssen olja på duk odaterad

Även ovanstående tavla hänger i Vattenfall AB:s lokaler den köptes in på auktion i början av 90-talet för runt 15.000:-. På baksidan stod att läsa ”Till O Ahlin från vännen O.H”



Hermelins fall i Stora Sjöfallet. Frimärke utgivet 1974. Gravyr av Majvor Franzén Matthews efter ett fotografi av Stig T Karlsson.

Frimärket köpt av frimärkshandlare i Stockholm för hela 5 kr.



**TILLSAMMANS MED DENNA
FINA SNÖHERMELIN ÖNSKAR VI
I STYRELSEN ALLA LÄSARE
EN GOD JUL,
ETT GOTT SLUT OCH
ETT UNDERBART NYTT ÅR**

Olof tavlor Bukowskis internationella höstauktion 2-5 dec

Med utropspriser på mellan 25.000:- och 45.000:-



RASTANDE PAR VID VATTENDRAG.
Daterad 1879. Duk 42 x 61 cm.



KVINNA I SOMMARLANDSKAP.
Daterad 1909. Duk 78 x 52 cm



PARKINTERIEUR.
Daterad 14/9 1894. Duk 132 x 91 cm.



VÅRENS FÖRSTA DAG.
Daterad 1902. Duk 72,5 x 101 cm.

Johan	Nytorpsvägen 30, 191 35 Sollentuna	(0) 35 01 56	johan@hermelin.com
Erik	Herrhagsvägen 16, 122 48 Enskede	648 08 19	erik.hermelin@swipnet.se
Jan	Blecktornsstigen 6, 116 66 Sthlm	644 36 38	jan@hermelin.com
Mauritz	Kungsholms Strand 109 6 tr, 112 33 Sthlm	761 11 07	mauritz@hermelin.com
Cecilia	Ribegatan 120, 164 41 Kista	750 51 21	hermelin.nilsson@swipnet.se
Fredrik	Bävervägen 72, 191 39 Sollentuna	92 77 37	nfm.hermelin@swipnet.se
Olof	Åsögatan 116, 116 24 Sthlm	640 79 22	olof.hermelin@rekonstruktionskapital.se
Otto	Mosstorpsvägen 47, 181 56 Lidingö	765 13 73	otto.hermelin@geo.su.se