

Hermelinska Släktföreningens

STYRELSEBERÄTTELSE

för åren 1956 - 1960.

Uppläst vid föreningens elfte, ordinarie släktmöte den 17 juni 1961 i Stockholm.

Sedan förra Släktmötet den 16 juni 1956 i Karlstad har följande sex släktmedlemmar för alltid lämnat vår krets:

1956	7 juli	Ann-Mari Hermelin f. Sourander	52 år
1956	30 augusti	Eva v. Schantz f. Hermelin	86 år
1958	29 mars	Robert Hermelin	83 år
1958	28 september	Carin Törnblom f. Hermelin	59 år
1960	18 november	Lotten Hermelin f. Brummer	81 år
1961	30 april	Mirtha Hermelin	95 år

Dessutom har en av föreningens hedersledamöter Professor Rolf Lagerborg avlidit i Borgå den 26 oktober 1959 i en ålder av 95 år.

Inför dessa våra kära fränders minne vilja vi nu samla våra tankar i tacksamhet för vad de betytt för sina närmaste och för sin omgivning i trängre eller vidare kretsar.

-----  
Under den nu förflutna femårsperioden har inom släkten 22 barn blivit födda - 10 pojkar och 12 flickor - varjämte 5 kvinnliga medlemmar tillförts släkten genom gifte.

Totala antalet medlemmar av Hermelinska släkten är nu 213 varav 93 män och 120 kvinnor (72 födda Hermelin och 43 ingifta). Antalet myndiga släktmedlemmar är 153 varav 57 män och 96 kvinnor. Utomlands bosatta är 7 män och 2 kvinnor.

Föreningens styrelse har utgjorts av:

Ordförande: David

v. Ordförande: Alf

Sekreterare: Elias

Skattmästare: Carl Ylson

samt: Ingeborg,

Revisorer: Bengt-Olof och Carl-Magnus.

Revisorsuppleanter: Sven A och Olof Ylson.

Styrelsen har hållit två sammanträden under vart och ett av de fem åren, vanligen under mars och september genom cirkulärskrivelser. Släktföreningens ekonomiska ställning framgår av särskild rapport, tidigare utsländ till medlemmarna. Därav framgår att styrelsen, med anledning av diskussioner vid tidigare släktmöten, låtit omplacera fondernas obligationer i aktier, vilket genomfördes i början av år 1959 med den öfver bistånd av Skandinavbankens Notariatavdelning i Stockholm, som handhav

fondernas förvaltning. Därigenom blev visserligen det sammanlagda bokföringsvärdet på de tre fondernas värdepapper något minskat - från 137.234 kr vid 1957 års slut till 127.337 kr vid 1958 års slut - men sedan dess har aktiernas verkliga, taxerade värde stigit avsevärt, så att det vid 1960 års slut utgjorde sammanlagt 255.674 kr.

Fondernas sammanlagda avkastning har ökat från 6.339 kr/år före omplaceringen till 8.406 kr/år efter densamma (båda summorna utgörande treförmedeltal).

De båda understödsfonderna, d.v.s. "Ebba Sophia Ribbings Minnesfond" och "Fonden Victor Hermelins Minne", har tidigare varit skattefria, men på grund av den skärpta skattepolitiken har de numera beskattats. Sammanlagda skattoutgiften under år 1960 var 2.100 kr för alla tre fonderna. Detta förhållande begränsar givetvis möjligheterna för tilldelning av understöd och stipendier. Under de senaste fem åren har dock för nämnda ändamål utbetalats i medeltal 3.170 kr/år.

Vid släktmötet i Karlstad 1956 fick styrelsen i uppdrag att tillse uppsättandet av en tavla i Sankta Maria kyrka med inskription angivande platsen för det Strömnerska och Hermelinska gravkorot. Denna tavla är nu uppsatt på församlingens bekostnad. Vid ett tidigare släktmöte anmodades styrelsen att söka utröna vilka personer, som äro begravda i detta gravkor. Anteckningar därom saknas i kyrkböckerna, men med ledning av vissa uppgifter bl.a. i ättartavlorna, har sekreteraren gjort en utredning, varav ett antal exemplar finnes för intresserade.

Sålunda vilar där Bergerädet Anders Strömner och hans maka Brita född Grönlind samt av deras tolv barn de sex som avled år 1705 eller senare jämte mågarna Olof Benzeltierna, Tomas Wadestierna och Anders Tungolfelt.

Av Hermelinska släkten har begravts Riksrådet Carl Hermelin och hans maka född Hedvig Ulrica Benzeltierna samt av deras åtta barn, troligen de fyra som dött efter 1755 nämligen Ulrica, Carl, Anna Margareta samt Samuel Gustaf jämte hans två fruar 1:o f. Sandels och 2:o f. af Söderling.

Bland släktminnen, som anskaffats av sekreteraren, må nämnas ett exemplar av: "C.J.F. Plagemanns resor i Norrland 1833 - 1856" med teckningar och med text av Carl Johan Lamm, innehållande många bilder och fakta av stort värde för kännedomen om S.G. Hermelins verksamhet i Norrbotten.

Ett häfte med geologiska specialkartor över vissa delar av Sverige utgivna av S.G. Hermelin år 1804 har även förvärfvats och studeras för närvarande av Professor Nils Magnusson i samband med utarbetandet av en historik över den geologiska forskningen i Sverige.

I våras hade Stora Kopparbergs Bergslags AB anordnat en minnesutställning på Bergslagsmuséet i Falun, benämnd "I Bergslagsets tjänst". Till denna hade på begäran utlånats ett porträtt (oljemålning) av S.G. Hermelin, med anledning av



hans stora insatser för koppartillverkningen och rödfärgsverket i Falun.

Nyligen har för släktförningens räkning inköpts ett 30-tal brev, skrivna av konstnären Olof Hermelin till vännen Severin Nilsson under åren 1876 - 1905. Dessa kan utgöra en komplettering av den samling Olof Hermelin-papper, som innehas av Carl Y:son Hermelin.

Tidningsurklipp om släkten samlas alltjämt av sekreteraren och klistras i klippböcker. För släktmatrikelns komplettering kommer blanketter att utsändas till vissa släktmedlemmar. En stamtavla över släkten har tidigare upprättats av sekreteraren, men den fordrar ytterligare komplettering, kontroll och översyn innan den kan anses färdig för duplicering och utsändning.

Stockholm i juni 1961.



David Hermelin  
Ordf.



Alf Hermelin  
v. Ordf.



Carl Y:son Hermelin  
Skattmästare



Ingeborg Hermelin



Elias Hermelin  
Sekreterare