

Från avgående ordföranden i Hermelinska släktföreningen.

Kära släktingar och vänner !

Då jag nu på grund av sjukdom ej kan vara närvarande vid detta släktmöte, som jag hela tiden hade hoppats, vill jag på detta sätt framföra mina varmaste hälsningar till Er alla, och tacka för år som gått med god samhörighet och stort intresse för släktföreningen.

Alldeles särskilt vill jag tacka mina kunniga medarbetare, Carl Y:son, som i många år skött finanserna med den äran, Ingeborg som handhaft klipparkivet och sist, men icke minst, föreningens nuvarande energiska och effektiva sekreterare Måns.

Emedan jag verkat inom föreningens styrelse i 30 år, först som sekreterare och skattemästare, sedan som enbart sekreterare och slutligen som ordförande, kan jag se tillbaka på många, trevliga släkträffar. Jag tänker då särskilt på 1947 års möte i Eskilstuna, då vi hade glädjen att ta emot 65 Hermeliner i vårt hem vid Gevärsfaktoriet. Då var många av den äldre generationen närvarande såsom Tant Anna-Sven, Faster Eva, Faster Brita, Farbror Knut, Farbror Yngve och Faster Anna, mina egna föräldrar, Farbror Robert och Faster Gunni m.fl. Vår frände från Borgå, professor Rolf Lagerborg, höll ett oförgätligt tal vid "gardenpartyt" i faktoriparken.

Jag minns mötet i Uppsala 1951 och i Karlstad 1956 då vi företog en strålände färd genom det sommarfagra Värmland, avslutad med lunch hos våra släktingar Pahlsons på Rottneros.

Arbetet har varit intressant och stimulerande, och i den mån jag kan, skall jag även i fortsättningen verka till föreningens bästa.

Beträffande arkiveringen av släkthandlingar i Eskilstuna stadsarkiv må framhållas, att det började med Åsby gårdsarkiv, som på grund av bristande utrymme i Gripenbergs arkiv, där det tidigare förvarats, ansågs passa bäst i Eskilstunaarkivet, då ju Åsby ligger inom Eskilstuna kommun. Även Österby, varifrån Farbror Olofs arkivalier härstammar, ligger numera i Eskilstuna kommun.

Sedan jag kopierat samtliga tal som Samuel Gustaf Hermelin publicerat i Kungl. Vetenskaps Akademiens Handlingar, har även dessa införlivats med arkivet.

Ett av hans tal har förvärvats i originaltryck, nämligen inträdestalet i Vetenskaps Akademien: "Om de i hushållningen nyttige svenska stenarter", hållet den 19 juni 1771, sålunda i dag för jämt 200 år sedan. Han var då 27 år gammal.

Arbetet med stantavlan fortsätter enligt medsänt koncept, och sedan detta av representanter för de olika ättegrenarna kompletterats och korrigerats, skall den kunna tryckas.

Blad av Hermelinska kartverket började jag samla för mer än 50 år sedan, och nu har jag skänkt dem till föreningen.

Fotografier av släktmedlemmar och släktgårdar finnes nu till ett antal av ca 200, insatta i pärmar med plastfickor, men samlingen behöver givetvis kompletteras.

Nu vill jag till sist önska föreningen lycka och framgång i fortsättningen och hoppas att de unga, som tar över arvet från den äldre generationen, alltid skall hålla släktens fana högt.

Min maka och jag vill nu sända våra hjärtligaste hälsningar och en varm önskan att detta släktmöte 1971 måtte gå i glädjens och samhörighetens tecken.

Eskilstuna den 19 juni 1971.

Allas Er varmt tillgivne

*Alf Hermelin,*