

Arne Ugгла

Före detta FN-sambandsofficeren Arne Ugгла, Saltsjöbaden, har avlidit 88 år gammal. Hans närmaste är hustrun Gunilla, född Hermelin, och barnen Carl-Reinhold, Jeanette och Honorine med familjer.

Arne Ugгла föddes i Linköping. Efter handelsstudentexamen i Norrköping påbörjade han sin militärutbildning och blev 1936 reservofficer vid Livgrenadjärregementet (14). Han övergick till aktiv stat 1941.

Redan som kadett deltog han i den svenska bataljon som ingick i en internationell styrka som övervakade folkomröstningen i Saar 1935.

Vid finska vinterkrigets utbrott 1939 anmälde han sig som frivillig och tjänstgjorde som plutonchef samt tidvis som kompanichef vid Svenska frivilligkåren.

När fortsättningskriget utbröt 1941 anmälde sig Arne Ugгла återigen som frivillig. När fortsättningskriget utbröt 1941 anmälde sig Arne Ugгла återigen som frivillig. Han tjänstgjorde under offensivskedet som kompanichef vid det svensktalande JR 24 och deltog i striderna på Karelska näset och i Fjärrkarelen.

Väl hemkommen och efter en tids tjänstgöring vid regementet sändes han som Röda Kors-delegat till Ruhr, där han var med och organiserade utspisning av den svältande befolkningen, främst barn.

Där träffade han sin blivande hustru, som också deltog i Röda Kors-arbetet.

Under en följd av år gjorde Arne Ugгла sedan FN-tjänstgöring. Han var med i FN:s övervakningskommission i Korea 1953 och FN-observatör i Jordanien, Syrien, Libanon och Gaza. 1960 blev han sambandsofficer till FN-högkvarteret i Leopoldville.

Han avgick från aktiv stat 1962, då som chef för Transair i Kongo. En allvarlig matförgiftning gjorde att han tvingades sluta där i förtid.

Under återstoden av sin tid fram till pensionsåldern tjänstgjorde han som avdelningschef vid Atlas-Copco. Där fick han främst ta hand om utländska gäster, för vilket hans goda språkkunskaper och urbana sätt gjorde honom särskilt lämplig.

Under hela sitt militära liv sökte sig Arne Ugгла till krishärdar där han kunde göra en humanitär insats. Särskilt engagerad var han för Finlands sak.

Trots sin på senare år bräckliga hälsa ställde han alltid upp när JR 24:s Minnesförening kallade. Han var vänfast och omtänksam, utrustad med ett osedvanligt gott minne och en drastisk humor kryddade oftast hans berättelser.

Melcher Lagerfelt
Lage Wernstedt