

Gustaf Pauli Hermelin.

Om honom skriver hans moder Friherrinnan Gunni å Wallsnäs:

Vår lille gosse, Gustav Pauli Hermelin, var född den 2 dec. 1915. Han var alltid ett friskt och gladt barn, inte särskilt stor, men sund och spänstig. Vid 11 månaders ålder gick han och när han var årsgammal sprang han omkring och läkte med syskonen. Aldrig glömmer jag hans lilla strålande ansikte med de klara blå ögonen och det ljusa håret, som stod som en sky omkring honom. Han brukade skjuta upp dörren från barnkammaren och sticka ut sitt lilla huvud för att se om mamma var i andra rummet, och var jag där, tog han ett stadigt steg över den höga tröskeln och sprang fram och gömde huvudet i mitt knä.

När Gustaf var 14 månader fingo två av bröderna scharlakansfeber och fördes in till epidemisjukhuset. Tre veckor efteråt, trots all desinficering sjuknade också lille Gustaf och vi fingo föra honom samma väg. Men han kom aldrig åter till hemmet. Den 25 Febr. 1917 insomnade han stilla på sjukhuset och 3 dagar senare begrovo vi honom i det soligaste hörnet av Nykils kyrkogård. På kullen växa Wallsnäs små stjärnblommor, klara och blå som vår lille gosses ögon.

----- 0 -----

Förutom dessa till den närmare släkten hörande vill styrelsen också med några ord frammana minnet av en avlägsen anförvant som under detta år gått ut tiden.

Elma Josefina Löhman En dotterdotters dotter till Samuel Gustaf Hermelin avled den 14 sistl. april i Stockholm vid 80 års ålder. På av oss torde ha reda på denna släktgren och dock hade denna gamla Fröken Löhman kanske mer reda på Samuel Gustaf och hans samtida än någon av oss.

Samuel Gustaf Hermelin^g och Maria Elisabeth Sandels enda barn Hedvig Elisabeth, blev gift med sedermera blivande Kanslirådet Bernh. Berndtson och en deras dotter blev gift med Kontraktprosten Löhman. Fröken Löhman var en ^{fin} fri, älsklig och släktkär gammal dam. Sina sista år tillbrakte hon på "Pauvres Hoynteux" i Stockholm där hon i sitt lilla rum samlat omkring sig från gamla tider stammande möbler och småsaker, om vilka hon kunde berätta många goda ting. Så utgjorde t.ex. en vacker Gustafiansk soffa, vilken och tjänstgjorde som hennes säng, och några stolar en del av Fältmarskalken Greve Johan August Sandels och Ulrika Elisabeth Hermelins sängkammarmöbel, andra bord chatull etc. att förtiga.