



# Hermelinska nätverket



## Skogsägare på distans

Carl, Ulf och Gertrud har skapat ett hållbart familjeskogsbruk

sid 8-15

## Vad gjorde Samuel Gustaf i USA?

Olof har gjort en djupdykning i en spännande del av historien

sid 4-7

## Fyra fantastiska år i Lund

Therese berättar om sin tid i den stora studentstaden

sid 16-17

# Bland grenar, kvistar och blad

Händelser i den Hermelinska släkten sedan föregående nummer

## Födelsedagar andra halvåret 2022

23 jul: Angus Henderson, 50 år, Texas, USA

28 jul: Lou, 70 år, Malaga, Spanien

24 sep: Margaret Payne-Hermelin, 60 år, Kalifornien, USA

19 okt: Cecilia, 60 år, Kista

2 dec: Jaratlak, 60 år, Bangkok, Thailand

## Nu blev det så där tomt och tråkigt igen

Under vinjetten Bland grenar, kvistar och blad samlar vi allt som har med släkten att göra. Nyfödda bebisar, giftermål, födelsedagskalas, flera generationer-foton, minnesrunor och liknande. Det vet säkert de flesta.

Men förutom jämna födelsedagar som vi får från medlemssystemet är vi helt beroende av att ni släktingar kontaktar oss och skickar bilder och texter för att det ska bli något innehåll här. Det finns inga automatiska kanaler som informerar oss om födda, gifta och avlidna släktingar och inte heller om andra roliga släktnyheter. Till det här numret fick vi bara in en enda text (se här intill) så därför är det ganska tomt här. Detsamma gäller Notiser, där vi nu bara har en text om styrelsens senaste möten.

Så om du har roliga planer eller vet att det har hänt något kul som vi har missat, mejla redaktör Jenny på [jenny@hermelin.com](mailto:jenny@hermelin.com) eller slå en signal till 070-380 15 55 så tar vi in det i nästa nummer!

## En hälsning från Johan och Agneta

*I slutet av maj kom ett mejl från Agneta med tråkiga nyheter:*

Vi (Johan och Agneta) anmälde oss till släkstmötet sista möjliga veckan i maj. Ordförande Johan bekräftade anmälan och tyckte det var roligt att vi kommer vilket vi såg fram emot.

Dessvärre tillstötte komplikationer i Agnetas cancerdiagnos vilket resulterade i akut transport 21 maj till Huddinge Universitetssjukhus pga gulsot som följd av höga bilirubin- och levervärden. Efter datortomografi upptäcktes en 5 cm stor lymfkörtel-metastastumör som blockerat gallgången vilket åtgärdades genom en

operation (ERCP) under narkos.

I samband med anmälan och samtal med styrelsens Cornelia påpekade vi att det är dagsformen som gäller för att vi med behållning ska kunna klara av festligheterna. Av förklarliga skäl kom vi inte till årets släkstmöte.

Härmed låter vi hälsa till alla vänliga och rara släktingar som bryr sig och tar del av detta vårt alltid välkomna Hermelinska Nätverket med ett foto från Johan 83-årsdag vilken firades med prinsessstårta som sig bör i vår vackra trädgård i hjärtat av Stockholm. Den 7 juli är det dags att åter fira Johans födelsedag, i år aktningsvärda 85 år.

*//Johan och Agneta*



# Morgan är ett kulturminne

Ordförande Johan möter Thomas

*Eftersom det blev knapert med material till gren och kvist-andelningen i detta nummer har vi grävt djupt i datormapparna och hittat en hittills opublicerad intervju med Thomas, som vi tidigare mött i Nätverket #33. Intervjun gjordes för några år sen som en del i Johans intervjuserie och innehållet är därmed något daterat. Men det är i alla fall nytt för tidningens läsare!*



Vår släkting Thomas är nyligen pensionerad efter en yrkesbana inom musik, taxi, data och digitalisering av kyrkböcker. Han har jobbat i Saudiarabien och drivit digitaliseringsprojekt i flera europeiska länder. Han startade Geline AB tillsammans med Solveig Wiksten, har jobbat på SIDA och senast på Arkivdigital.

Thomas är gift med Rose-Marie och tillsammans har de dottern Emilia. Med giftet följde också bonusbarnen Christoffer och Sebastian. Familjen bor i Östersund.

Thomas familj tillhör Österbygrenen. Hans föräldrar var Carl, försäljningschef på Jönköpings mekaniska verkstad, och hemmafrun Viola. Thomas farfar och farmor var Maximilian och Märta, godsägare på Österby. Farfarsfar var den kände målaren Olof.

Ett grishjärta har fått släppa till en hjärta så att Thomas hjärta nu slår som det ska, vilket osökt leder oss till första frågan.

**Vilken släkting skulle du vilja ta med dig till en öde ö?**

Carl på Degla. Honom känner jag väldigt bra. Han driver jordbruket på ett sätt som jag beundrar. Han är en anspråkslös person som jag känner väldigt respekt för.

**Du ska skriva en kontaktanns. Hur beskriver du dig själv?**

Humanist, känslös. Gillar musik, att resa och att träffa människor.

**När är du som mest försvarslös?**

När jag inte når fram med mitt budskap. När jag inte blir förstådd.

**Vilken har varit din djupaste kris?**

Det var mitt sista år på företaget Geline. Då nådde jag inte fram med mina tankar. Jag tänkte på företagets bästa, men jag fick bara skit tillbaka. Det var frustrerande. Då gick jag i väggen.

**Vad gör dig ursinnig?**

Fräckhet och översitteri.

**Vilken är din största extravagans?**

Det är min bil. Alltså min Morgan 44 årsmodell -99. Du ska veta Johan att den modellen började byggas 1936 och den ser likadan ut i dag. Fast 1956 bytte de grill. Morgan är ett kulturminne.

**I vilka situationer ljuger du?**

Vita lögnen kan jag dra till med ibland. Det kan ju vara ett sätt att förhindra någon att må dåligt utan att för den skull undanhålla något viktigt. "Vita lögnen är en förutsättning för den civiliserade människans utveckling", var det någon känd person som sa. Jag minns inte vem.

**Vad är du stoltast över?**

Det är nog min förmåga att driva projekt. Att ta mitt ansvar.

**Vilken talang skulle du vilja ha?**

Jag skulle vilja vara mer balanserad. Kunna kliva åt sidan ibland. Mer faktaorienterad, inte låta känslorna ta över. Lite lugnare, lite sakligare.

**Vilken är den finaste komplimang du har fått?**

Det var när min dotter Emilia efter en kris i skolan sa att hon säger sig sedd och förstörd av mig. Det var stort, riktigt stort.

**Vilka uttryck använder du för ofta?**

Jag vet inte, hittar inga särskilda ord som jag överanvänder. (Och det gör inte intervjuare Johan heller.)

**När tycker du att folk är riktigt pinsamma?**

När de inte förstår i vilken situation de befinner sig i och därför betar sig opassande. De feltolkar läget och gör galna saker.

**Vad gör dig lycklig?**

Vänlighet och medmänsklighet.

**Du måste tatuera dig. Vad väljer du för motiv?**

Jag turnerade med en kompis i Paris i början av 1970-talet. Vi spelade musik och han var också duktig på att rita och måla. En kväll efter några öl lät vi tatuera oss. Min kompis hade ritat en flower power-influerad blomformad figur. Den blev tatuerad högt upp på våra högerarmar. Det är bara vi två som har den tatueringen och vi är fortfarande goda vänner.

**Du har en måltid kvar i livet. Vad står på menyn?**

Det blir en medium to rare argentinsk högkvalitativ tournedos.

**Vilket är ditt sämsta köp?**

Det var när jag köpte min första bil för 175 kr. En DKW 750 junior. Det var ingen särskilt dålig bilmodell, men den var i väldigt dåligt skick.

**Vilken är din främsta levnadsregel?**

Ärlighet. Det är viktigt som sjutton.

**Till sist, vad gjorde du i helgen, Thomas?**

Ja, det var inte så roligt. Jag var sjuk i influensa. Egentligen hade jag tänkt åka ned till Ödeshög och värdera en lokal där jag tänker sälja Morgan-bilar. Men det får bli lite senare, avslutar Thomas.

# Samuel Gustaf, Franklin och Rambo

Olof, museichef på Östergötlands museum, breddar bilden av vår bereste släkting

I brevlådan hos min bror Fredrik på Mariebergs gård i Sörmland dimper en dag ett brev från Dalarna ned i brevlådan. Brevet är tjockt och innehåller en samling bestående av 17 dokument från 1600-talets mitt till 1800-talets andra hälft med koppling till familjen Hermelin och gården Noor.

Givaren av alla dokument är en person i Rättvik som köpt grindar av Erme AB som drivs av Fredrik och hans dotter Louise. Enligt givaren hamnade breven i hans ägo genom arv, men hur de hamnat i hans släkts ägo är osäkert. Givarens teori är att släktingen han ärvde dokumenten av hörde till kretsen som ägde byggföretaget Bröderna Mattsson AB och att de kan ha hittats i samband med renovering eller köp av fastigheter.

I de 17 dokumenten finns det många spännande gåtor.

## American Philosophical Society

Ett dokument som sticker ut lite mer än de andra är ett medlemsbevis för Baron Samuel Gustaf Hermelin i The American Philosophical Society. Han valdes in i sällskapet den 21 januari 1785. Medlemsbeviset är undertecknat av B(enjamin) Franklin (ordförande), John Ewing, W(illiam) White, Sam(uel) Vaughan samt Samuel Magaw och Robert Patterson. Till medlemsbeviset finns ett vidhängande sigill.

American Philosophical Society grundades 1743 av Benjamin Franklin i Philadelphia och var en utveckling av Junto, ett sällskap som han också grundade 1727 för att debattera moral och politik.

Benjamin Franklin (1706-1790) var författare, uppfinnare (av bland annat åskledaren), filosof och politiker. Han

räknas som en av USA:s grundlagsfäder. 1776 utsågs han till sändebud för



Samuel Gustaf Hermelin.

USA i Frankrike där han stannade till 1785 och räknas som den som skapade alliansen mellan fristaterna och Frankrike 1778. Benjamin Franklin är den ende person som har sin namnteckning på alla dokument som ledde fram till självständigheten; amerikanska självständighetsdeklarationen (1776), Parisstraktatet (1783) och konstitutionen (1783).

I American Philosophical Society samlade Benjamin Franklin tidigt medlemmar som räknas som nyckelpersoner i amerikansk historia såsom George Washington, John Adams, Thomas Jefferson och andra kända 1700-talspersonligheter. Sällskapet fick en tuff start genom de stridigheter som var innan och under kolonialkrigen. Efter oroligheterna och en pausad verksamhet

valdes Benjamin Franklin 1769 till dess ordförande.

Det var brukligt för vetenskapliga sällskap att välja in internationellt kända personer för att ge legitimitet och förutsättningar för internationella utbyten. I American Philosophical Society invaldes exempelvis Alexander von Humboldt, Marquis de Lafayette och vår släkting Samuel Gustaf Hermelin.

I dag har American Philosophical Society cirka 1 000 invalda medlemmar och är en välkänd akademi i USA, inte minst för att den precis som Svenska Akademien delar ut priser. Huvudsäte för American Philosophical Society är Philosophical Hall i Philadelphia som byggdes år 1785-89 och ritades av Samuel Vaughan (1720-1802), en av de personer som signerat Samuel Gustafs medlemskap.

## Vad gjorde Samuel Gustaf i Amerika?

För att förstå det behöver man förstå den dåvarande politiska och ekonomiska situationen. Under stora delar av 1700-talet var det krig mellan framför allt Frankrike och Storbritannien om herraväldet över hav och land i de så kallade kolonialkrigen.

Kraven på självständighet från Storbritannien började resas efter Frankrikes förlust i det sjuåriga kriget i Europa 1763. Frankrike gav då upp Kanada och andra kolonier, och även drömmen om att bygga ett franskt imperium i Nordamerika.

Frihetskampen tog fart på allvar 1773 efter "tebjudningen i Boston" (Boston Tea Party) då en grupp upproriska kolonister, utklädda till mohawker, vräkte telasten på tre engelska fartyg överbord i Bostons hamn. När regeringen i London svarade med repressalier bildade

kolonierna en gemensam armé under ledning av plantageägaren George Washington från Virginia. Samtidigt organiserade de om sina förvaltningssystem och utsåg egna regeringar. Den 4 juli 1776 fastställde upprorsmakarna en gemensam självständighetsförklaring i Philadelphia och utropade Amerikas förenta stater.

I kriget fick fristaterna aktivt militärt stöd av Frankrike och till slut förlorade engelsmännen kampen och fred kunde slutas den 3 september 1783. Under frihetskriget byggdes starka band med Frankrike som aktivt ställde sig på de tretton fristaternas sida som allierad och i princip var det enda land som hade diplomatiskt utbyte med den nybildade republiken.

Benjamin Franklin som var USA:s ambassadör i Paris hade fått uppdraget att skapa internationella kontakter, bland annat att teckna ett vänskaps- och handelsavtal med Sverige. Sveriges förhandlingspart var Sveriges ambassadör i Paris, Gustaf Philip Creutz, som vid ett flertal tillfällen träffade Benjamin Franklin.

Flera svenska officerare i kretsen kring Gustaf Philip Creutz hade deltagit i striderna på koloniernas sida. Där fanns den högadlige Axel von Fersen som en tid varit tolk mellan George Washington, som inte kunde franska, och den franske överbefälhavaren som inte kunde engelska. Frihetskriget väckte naturligtvis inte bara de svenska officerarnas intresse utan fascinerade även kung Gustaf III.

## En man på plats

För att Sverige skulle kunna föra en direkt dialog med de tretton fristaterna behövdes en man på plats och detta resulterade i att Samuel Gustaf sändes till Nordamerika på uppdrag av Gustaf III och på initiativ av ambassadören Gustaf Philip Creutz. Resan finansierades av 3 000 riksdaler från Licentiatfonden som förvaltades av Jernkontoret.

Officiellt var Samuel Gustafs uppdrag att studera geologi och metallförädling, men av instruktionen framgår att det framför allt gällde att tillvarata Sveriges handelsintressen i de före detta engelska kolonierna och bygga upp diplo-



Samuel Gustavs medlemsbevis i American Philosophical Society

matiska relationer. Med andra ord ett känsligt diplomatiskt uppdrag där han hade en fullmakt från det i frihetskriget neutrala Sverige som ackrediterade honom som minister i det nya landet, som beskrivs som "fristaterna".

Samuel Gustaf hade också med sig ett introduktionsbrev från Benjamin Franklin till Robert R. Livingstone,

ordförande för Kongressen, vilket finns bevarat National Archives i USA: *Passy, Nov. 7. 1782*

*Sir*  
*The Baron de Kermelin, a Swedish Gentleman of Distinction, recommended strongly to me by his Excellency the Ambassador of that Nation to this Court, as a Person highly esteemed in his own, purposes a Journey thro' North America, to view its natural Productions, acquaint himself with its Commerce, and acquire such Information as may be useful to his Country, in the Communication and Connection of Interests that seems to be growing and possibly may soon become considerable between the two Nations. I therefore beg*

*leave to introduce him to you, and request that you would present him to the President of Congress, and to such other Persons as you shall think may be useful to him in his Views; and I recommend him earnestly to those Civilities which you have a Pleasure in showing to Strangers of Merit.*

*With great Esteem I have the honour to be Sir, Your most obedient & most humble Servant*  
B FRANKLIN

Lite roligt är det att Benjamin Franklin stavat Hermelin fel ("Kermelin"), men det var ett viktigt introduktionsbrev för Samuel Gustafs efterforskningar.

## Resan till Amerika

Vi vet relativt mycket om Samuel Gustafs resa och vistelse genom hans brev till Gustaf Philip Creutz som sammanställts av Bernhard Taube 1894 i "Berättelse om Nordamerikas förenta stater 1784" samt genom Elias Hermelin som skrivit en artikel om "Bergshandlingen i Nordamerikas förenta stater

för 200 år sedan”.

Första stoppet var Paris där Samuel Gustaf stannade för att träffa Gustaf Philip Creutz och även gjorde ett försök att träffa Benjamin Franklin, men misslyckades enligt notering på ett brev som finns bevarat i National Archives. Benjamin Franklin skriver ”Herr Franklin är mycket ledsen över att vara tvungen att på morgonen åka till Paris i affärer – han har äran att önska M. le Baron en god resa”. I källorna finns inte vad jag kan se något bevis för att Samuel Gustaf träffade Benjamin Franklin, men med tanke på det uppdrag Samuel Gustaf tilldelats är det sannolikt.

Färden över Atlanten gick från Rochefort till North Carolinas kust och var äventyrlig eftersom skeppet under en period jagades av kapare.

I Samuel Gustafs återrapportering till Gustaf Philip Creutz, som avancerat till Kanslipresident, finns beskrivningar av George Washingtons, Benjamin Franklins, John Adams och Thomas Jeffersons arbete med att skapa traktat och förbund med europeiska länder samt beskrivningar av besparingar såsom indragande av Presidentens ”tractamentespennningar” och det råder ingen tvekan om att frihetskriget skapat stora hål i kassan för det nya landet.

Samuel Gustaf reste i de 13 staterna och lämnade en reseberättelse som

präglas av beskrivningar av naturresurser, geografisk information, människor (indianer, färgade, olika befolkningsgrupper som emigrerat till det nya landet), folkmängd, försvar, tullavgifter,



Benjamin Franklin

ekonomi samt information om det politiska systemet både på delstatsnivå och central nivå, fredstraktat med mera. Beskrivningen präglas av Samuel Gustafs intressen som främst är handel och information hur landet styrs. Förutom detta beskriver Samuel Gustaf bergsbruket i rapporter till Bergskollegium. Han skriver även privatbrev till kommerserådet Patrick Ahlströmer 30 maj 1783, ett brev som innehöll frön från en ettårig bomullsbuske som han trodde kunde odlas i Skåne. Under hela vis-

telsen är Philadelphia den fasta punkten för hans resor.

Gustaf Philip Creutz undertecknade den 3 april 1783 tillsammans med Benjamin Franklin de svensk-amerikanska vänskaps- och handelstraktaten som Samuel Gustaf lagt grunden för under sin vistelse i Amerika. Genom de svensk-amerikanska vänskaps- och handelstraktaten blev Sverige det första land som erkände och upprättade diplomatiska förbindelser med Amerikas förenta stater, utöver de stater som varit direkt inblandade i det amerikanska frihetskriget och det allierade Frankrike. Det svenska traktatet kom också att lägga grunden för USA:s förhandlingar om vänskaps- och handelstraktat med Danmark.

#### Viljan att resa hem

Samuel Gustafs uppdrag att skapa handel och diplomatiska förbindelser var till stor del avslutat genom de svensk-amerikanska vänskaps- och handelstraktaten och i hans återrapportering till Gustaf Philip Creutz finns starka önskemål om att få återvända till Sverige. Den 19 juni 1784 skriver Samuel Gustaf:

”För den nåd, Eders Excellencie behagat mig visa, kan jag ej nog samt betygga min aldrig ödmjukaste vördnad, och utbeder på högsta att uti Eders Excellences grace få vara innesluten. Om Eders Excecellece ej befaller, att min vistade härstädes skall blifva längre tid, anhåller jag i största ödmjukhet om Eders Excecelles bi-

fall till min återresa. Dyrheten at lefva i detta landet vid anständig lefnadsätt, dock med hushållning, är så anseelig, at omkostnaden vida öfverstiger tillgång av resmedel och min förmåga. Det lärer svårigen kunna förmodas, at här är mycket dyrare för en fremmande, än alla Europeiske länder, och klimatet har större delen af tiden försatt mig uti sjukligt tillstånd.

Sedan nu alla Congressens göromål uphört, ämnar jag göra en resa at erhålla vidare underrettelse om handels och bergsverken, dock är vid Philadelphia busfudstället, till dess efter aldrig ödmjukaste anhållan, jag får lämna denna verldsdel.

Med djupaste etc.

Sam. Gust. Hermelin”

Att Samuel Gustafs ekonomi var ansträngd framkommer i brev till Kanslipresidenten där han berättar att hans resa kostat 7-8 000 riksdaler, vilket ska jämföras med de 3 000 riksdaler han fick i stipendium för resan. Det framkommer också i ett brev från Greve Gustaf Philip Creutz till kung Gustaf III.

”Jag tror som ni, att baron Hermelins återkomst är nödvändig för hans egna affärer. Rosenstein har sagt mig, att han ej tror det man från Amerika skulle skicka någon Minister och då behöfves ej beller det någon ifrån Sverige, vore verkligen eljest ett godt val”.

Creutz ger också andra förklaringar till Samuel Gustafs ekonomi:

”Baron Hermelin har förlorat allt genom fränfallet af Sandels, som skötte hans affärer under hans fränvards, och det Af omöjligt, att han hädanefter kan besörja Ers Majestäts angelägenheter i Amerika”.

#### Släkt med Rambo

Samuel Gustafs etablering i Philadelphia i Pennsylvania är naturlig ur det ekonomisk-politiska perspektivet men det kan också finnas släkt och vänskapsband som underlättat detta.

Bergsrådet Samuel Sandels (1724-

1784) var far till Samuel Gustafs första hustru Maria Elisabeth Sandels (1755-1779). Samuel Sandels var bergsråd, vilket gjorde honom till en perfekt kassaförvaltare åt Samuel Gustaf under den tid han vistades i Amerika.

Samuel Sandels far, Anders Sandel, åkte efter studier i Uppsala till Philadelphia, där han tjänstgjorde som kyrkoherde i ”Gloria Dei” (Old Swedes) kyrka. Under tjänstgöringen i Philadelphia träffade han sin hustru Maria



Äppelsorten ”Summer Rambo”

Dalbo, vars mor tillhörde släkten Rambo, kända svenskättade plantageägare i Pennsylvania. Efter några år i Amerika återvände Anders med sin familj till Sverige där han tog tjänst som kyrkoherde i Hedemora.

För alla som sett filmerna om Rambo kan det vara intressant att veta att John

James Rambo är en fiktiv karaktär i David Morrells novell ”First Blood” som den första filmen om Rambo bygger sin berättelse på. Namnet valdes enligt författaren från äppelsorten ”Summer Rambo”, uppkallad av plantageägar-släkten Rambo. Äpplet liksom släkten Rambo kommer ursprungligen från Ramsberget på Hisingen i Göteborg.

Samuel Gustaf återvände till Sverige 1784. Även resan hem blev händelserik och gick på grund av oväder över London, där han mer eller mindre fick tigga till sig hemresan eftersom hans pengar var slut.

I dag räknas Samuel Gustaf som Sveriges första ambassadör i USA och i American Philosophical Society är han den första svenska medlemmen. Under sin vistelse i USA blev han även invald som utländsk hedersmedlem i The American Academy of Arts and Science år 1784.

Det finns naturligtvis mycket mer att berätta om Samuel Gustaf Hermelin och dessutom säkert mer om hans resa till Amerika. Ett historiskt dokument som ett medlemsbevis väcker nyfikenhet och frågor och jag har försökt besvara mina frågor och min nyfikenhet.

Alla dokument som skickats till min bror Fredrik är genomgångna. Jag kommer återkomma till något av de andra 16 dokumenten med ytterligare artiklar och har dessutom tillskrivit The American Philosophical Society för att se om det finns mer information om Samuel Gustafs medlemskap.

Om du äger dokument som kan vara intressanta för släktens historia är det bra att ta fram en plan för hur dessa ska förvaras och om du har svårt att tolka innehållet, ta hjälp. Det allra bästa är att förvara värdefulla historiska dokument om släkten i släktarkivet i Eskilstuna.

# Med skogen i blodet

Carl delar med sig av en intressant artikel från tidningen Aktivt skogsbruk

Vad vill du med din skog? →

Hermelins tänker hållbart

## ”Vi vill skapa ett familjeskogsbruk i balans”

Text Amelie Bergman / Foto Richard Lindor, Duo Studio

Ibland kan det behövas 20 år utomlands för att se skogen med nya ögon. När Carl Hermelin tog över familjskog i Östergötland valde han med både hjärta och hjärna. Hans mål är att bevisa att det går att driva ett hållbart familjeskogsbruk som är lönsamt – och miljövänligt. Tricket är inte att göra antingen eller. Det är att göra både och.

**I**nbäddad i en ekbacke, med hänförelse utsikt över sjön Bjärsen ligger Carlsberg. Ett rött hus, timrat på virke från den egna skogen. Huset är Carl Hermelins pied-à-terre, hans ”fot på jorden”, och numera hans andra hem.

– Vi byggde det när jag tog över, för att jag och familjen skulle ha någonstans att landa när vi är här, berättar Carl.

Carl Hermelin är östgöte i själ och hjärta. Här i Nykils socken har familjen verkat i generationer. Tvärs över sjön ligger släktgården Wallsnäs som har varit i Hermelins ägo sedan mitten av 1800-talet.

Carls föräldrar, Gertrud och Ulf, har drivit jordbruk på gården Fallsberg utanför Skänninge. De har även förvaltat två skogsfastigheter som ligger gränne med Wallsnäs. När det var dags att generationsskifta till Carl och hans bror Olof skedde det efter noggrann planering. Olof tog över lantbruket på Fallsberg och Carl tog över skogen.

### En tydlig strategi

Den första juli 2015 blev Carl ägare till Dockebo och Björkhult. Som ny skogsägare formulerade

han en trestegsplan för hur han skulle ta sig an uppdraget.

– Jag är uppväxt med skog. Men jag kunde inte skog. Så mitt första mål var att lära mig skog på ett korrekt sätt. Den där magkänslan som man har när man har jobbat med skogen i hela sitt liv, den som mina föräldrar har, är svår att lära ut. Så jag tog den akademiska vägen istället.

Efter att ha gått utbildningen i hållbart familjeskogsbruk vid Linnéuniversitetet i Växjö var det dags att realisera nästa steg i planen: Mer skog.

– Jag fick förmånen att ta över två obelånade fastigheter. Mitt mål är att driva skogen som ett företag och då är det inte optimalt att sitta på en obelånad fastighet. Det har varit så låga räntor de senaste 20 åren. Tar jag inte ett lån och köper mer så utnyttjar jag helt enkelt inte kapitalet i verksamheten, säger Carl som betonar att han har full respekt för dem som väljer att gå en annan väg.

Sagt, men inte lika lätt gjort. Som alla vet växer inte skogsfastigheter på träd i södra Sverige, och projektet krävde både tid och beslutsamhet. >

Den flera hektar stora mossen är en av Carl Hermelins favoritplatser. Inte alls lämpad för produktivt skogsbruk men självklar att värda för sina naturvärden. ”Jag håller ett öga på den så att den inte torkar ut på grund av klimatförändringarna. Det vore väldigt synd.”



### CARLSBERG

**Ägare:** Carl Hermelin med familj. Hela familjen med fru Cristina och barnen Maximilian, Emilia och Victoria är bosatt i Portugal.

**Omfattning:** Total areal 830 ha varav produktiv skog cirka 725 ha.

**Skogens karaktär:** Cirka 50% gran, 40% tall samt 10% löv och ädelölv. Växlande boniteter, från medel till höga. Vissa större impediment i form av mossar.

**Sydvedare:** Magnus Mattsson.

**Entreprenörer:** SB Skogsfrakt i Ulrika, Fredrikssons Skogstjänst och Staafs Skogsvård.





Fastigheten ligger vackert med utsikt över sjön Bjärsen.



Att lämna skogarna helt orörda och bli jättemiljöduktig är inte svårt. Att bara fokusera på produktion är inte svårt det heller. Tricket är att hitta en balans.

– Jag hittade tio, tolv olika fastigheter som jag var intresserad av. Men kapplöpningen var tuff och jag förlorade flera budgivning på slutet. Men så dök det upp en mindre granngård på marknaden, Smedstorp, som jag köpte 2017.

Bara ett år senare blev skogsgården Krankebo till salu. Den större fastigheten band ihop Carls innehav på ett bra sätt. Med Krankebo är han uppe i ett markinnehav på 830 hektar – som han dessutom driver på distans.

#### Familjeliv i Portugal

Carl är civilekonom och systemvetare och har jobbat utomlands de senaste 20 åren. I dag är han Sourcing Manager för IKEA i Portugal där han är bosatt tillsammans med sin fru Cristina och deras tre barn: Maximilian 13, Emilia 11 och Victoria 10. Familjen bor i Vila Moreira strax norr om Lissabon och besöker Carlsberg två gånger om året, alltid på sommaren och ibland till jul.

– För barnen är Sverige skogen, vi är alltid ute och fiskar, plockar svamp och bär eller jagar. Alla barnen har fått en skogsväg uppkallad efter

sig och har även varsin plantering från det år de föddes, berättar Carl som åker hem ytterligare några gånger per år för att jobba med skogen. Däremellan tar han hjälp med förvaltningen av Sydveds Magnus Mattsson och hans team.

#### Arbetskamrater med ansvar

Samarbetet bygger på ett fysiskt möte per kvartal, kompletterat med videomöten.

– När vi träffas har vi alltid haft ett förmöte så att vi vet vilka avdelningar som vi ska besöka och fatta beslut på utifrån en årlig actionlista, berättar Magnus som jobbar med ett tätt sammanvävt team.

Skördarförare Thomas Bergkvist och skotarförare Bengt Lilja på SB Skogsfrakt har jobbat på fastigheten i 25 år och känner både skogen och familjen Hermelin väl. För skogsvården ansvarar Johan Fredriksson som röjer, och Patrik Staaf som hjälper till med föryngringarna.

– Vi är arbetskamrater med en väldigt bra ansvarsfördelning. Alla känner till Carls strategi och hans önskemål om hur fastigheten ska skötas. Det personliga engagemanget är jätte- >





”Det bästa med Magnus och gänget är att de verkligen levererar det de har lovat inom ramarna för uppdraget.”



Gänget som har koll: Sydvedare Magnus Mattsson och entreprenörerna Thomas Bergkvist och Bengt Lilja håller Carl uppdaterad. ”De skickar bilder hela tiden – det känns nästan som att man får vykort hemifrån.”

viktigt när man ska hjälpa en skogsägare på distans. Vi är ju Carls ögon och öron i skogen, och måste ta initiativ om vi ser att något behöver göras, säger Magnus:

– För mig är det detta som är själen och hjärtat i Sydved. Att vi jobbar så nära våra entreprenörer för skogsägarens bästa.

#### ”En hygienfaktor”

Att det blev just Sydved och Magnus som fick förtroendet är kopplat till Carls plan. Efter fastighetsförvärvet var det nämligen dags för det tredje steget: hållbarhetsarbetet. Samtliga fastigheter skulle dubbelcertifieras enligt FSC® och PEFC™.

– Att bedriva ett hållbart skogsbruk är en självklarhet för mig, och certifiering är en hygienfaktor. Med min bakgrund i den internationella möbelbranschen så vet jag ju hur kravställningen på råvaran ser ut, säger Carl som bestämde sig för att upphandla en skoglig samarbetspartner för ändamålet.

– Vi kom fram till att Sydved och Magnus var bäst lämpade att hjälpa oss i den här processen. För mig var det viktigt att hitta en modell där mångfald och naturhänsyn kan kombineras med ett produktivt och lönsamt skogsbruk, förklarar Carl som är frustrerad över den pågående polariseringen i skogsdebatten.

– Jag tycker att debatten är snedvriden, skogen håller på att bli den nya vargfrågan. Vi måste börja prata med varandra och jobba utifrån insikten att det inte är antingen eller. Att lämna skogarna helt orörda och bli jättemiljöduktig är inte svårt. Att bara fokusera på produktion är inte svårt heller. Tricket är att hitta en balans mellan miljöhänsyn och produktion och att jobba mot målen tillsammans. Det är den stora utmaningen som jag tycker att vi har framför oss i det svenska skogsbruket.

#### Ståndortsanpassar alltid

I arbetet med att förena produktion och naturhänsyn förlitar sig Carl på sin nya skogsbruksplan som togs fram för certifieringen.

– Mitt mål är att min skog ska vara ett bra exempel på hur man kan kombinera produktion med biologisk mångfald. I mångt och mycket handlar det om ståndortsanpassning. Att välja rätt trädslag för rätt marker och att sköta de delar som har höga naturvärden på rätt sätt. På vissa platser är den bästa skötseln att lämna orört.

Sådana marker finns det gott om i Carls skog. Vidsträckt myrmarker som får fortsätta att leva sitt eget liv, vackra ädellövsbestånd som förvaltas med kärlek och impediment som lämnas orörda. Om allt går enligt >



Högetubbar är en relativt ny syn i Hermelins skogar. När Carl tog över valde han att dubbelcertifiera alla fastigheterna. ”Det är en hygienfaktor.”



”  
Att plantera det som betalar bäst  
för stunden är inte särskilt hållbart.  
Vi har ju faktiskt ingen aning om  
hur priserna ser ut om tio år.

Mamma Gertrud och pappa Ulf engagerar sig fortfarande i skogsbruket och håller ett vakande öga på fastigheten. Westien Penny, 12 veckor, hjälper till. Vindskyddet är timrat av barkborretimmer och en omtyckt samlingsplats i samband med jakt och skogsarbete.

Vad vill du med din skog?

”Vi lägger stort  
fokus på föryngringar  
och skogsskötsel.  
Just nu är det  
viktigare för mig att  
så än att skörda.”

Carls plan, ska ett område återställas till den naturliga våtmark som den en gång var, fylld av myllrande liv. Men de högproduktiva markerna som lämpar sig för gran förblir granskog, om än med inslag av tall och löv där naturen har bestämt att det passar.

– Att plantera det som betalar bäst för stunden är inte särskilt hållbart. Vi har ju faktiskt ingen aning om hur priserna ser ut om tio år.

#### Taggträd och gemenskap

Och Sydved i all ära, men det finns två förvaltare som slår till och med Magnus Mattsson på fingrarna. Mamma och pappa. Gertrud och Ulf tittar upp till Carlsberg flera gånger i veckan, kollar värme och vatten och att allt är i sin ordning. En del skogsjobb blir det också.

– Jag har fortfarande ansvaret för skogsbilvägarna och håller kontakten med de hyresgäster som vi har på de olika fastigheterna. Vi bor nere i Vädstena och tycker att det är väldigt roligt att komma upp hit och följa Carls projekt, säger Ulf och berättar stolt om hur huset på Carlsberg har byggts av eget virke med hjälp av lokala husbyggaren Eka-skog.

Möjligheten att få komma ut i skogen och aktivera sig har varit extra välkommen i samband med pandemin.

– Jag tror faktiskt att Carl har haft en del nytta av oss också. Vi har städad och rullat taggträd på de nya fastigheterna. Och ni anar inte hur mycket taggträd det handlar om! Jag tror faktiskt att vi har vägt in två ton på tippen, skrattar Gertrud som får en varm blick av sin son. Det är uppenbart att familjen Hermelin har hittat ett hållbart sätt att förvalta sin skog för framtiden.

– Det är klart att ett heltidsjobb i Portugal och 830 hektar att ta hand om här hemma inte är en optimal situation, erkänner Carl.

– Mitt mål är att kunna få så pass bra lönsamhet på fastigheterna att jag kan släppa mitt dagsjobb och kunna ägna mig åt att utveckla fastigheterna på heltid. Det vore fantastiskt. ♦



Ståndortssanpassning är A och O i Carls skogsbruk. Tall och löv får plats att konkurrera med granen på de marker där det passar.



Carlsberg är timrat med timmer från den egna skogen.



# En härlig tid i Lund

Therese berättar om sina studier i strategisk kommunikation

Nu är jag tillbaka igen med en ny artikel, denna gång från min studietid i Lund. Förra gången jag skrev en artikel till släkttidningen hade jag precis kommit hem från ett äventyrligt år på den svenska skolan i Kenya. Sedan dess har jag hunnit ta studenten, jobba ett halvår och resa ett halvår innan jag bestämde mig för att packa mina väskor och lämna Stockholm ett tag. Denna gång flyttade jag inte lika långt som till Afrika, utan till studentstaden Lund. Ett av mitt livs bästa beslut hittills!

## Från Stockholm till Skåne

Mitt beslut att studera vid Lunds universitet grundades i den utbildning jag ville läsa. Det var under min resa i Asien, Australien och Nya Zeeland efter studenten som jag började längta till att studera på universitet. När jag sökte runt på olika utbildningar hittade jag till slut ett program som lät oerhört intressant och som passade mig som person och mina intressen väldigt bra, nämligen strategisk kommunikation.

Programmet erbjöds på två universitet i Sverige; Lund och Umeå. Mina föräldrar som båda studerade i Umeå pratade väldigt gott om staden, men som så många andra gånger i mitt liv valde jag att gå min egen väg och litade på min magkänsla att Lund var staden för mig. Jag sökte till båda universiteten och kom in på mitt förstahandsval.

I augusti 2018, dagen innan skolan började, flyttade jag och en kompis tillsammans ner till Lund i hans lilla bil. Jag som aldrig varit i Lund hade ingen aning om vad jag gett mig in på. Jag

flyttade då in på Malmö nation i en korridor som blev mitt hem de kommande sex månaderna.

De första två veckorna i skolan bestod av en väldigt intensiv och oförglömlig

Min utbildning gavs via campus Helsingborg vilket innebar att jag och majoriteten av mina klasskompisar pendlade varje dag från Lund.

Under min studietid fick jag även möjligheten att praktisera på kommunikationsbyrån DNAB i Stockholm i tre månader. Där fick jag prova att applicera all den kunskap jag lärt mig i praktiken, vilket jag fann oerhört roligt och lärorikt.

Strategisk kommunikation var det perfekta programmet för mig som ville läsa ekonomi men inte är så förtjust i siffror utan mer intresserad av kommunikation, media och marknadsföring. Under min utbildning fick jag möjligheten att utveckla mitt intresse för att skriva och kommunicera, men nu med fokus på företag. Jag blev även mer och mer intresserad av en framtida karriär inom marknadsföring.

## Pandemi och master

Efter min kandidatexamen i juni 2021 kände jag för att stanna kvar i Lund och uppleva lite mer studentliv, eftersom

nästan halva min studenttid var under en pandemi. Därför beslutade jag mig för att söka till en ettårig mastersutbildning på ekonomihögskolan i Lund. Jag började i augusti 2021 och tar min examen nu i juni.

Mastern heter International Marketing and Brand Management och är ett perfekt komplement till min kandidatexamen enligt min mening. Utbildningen är fortfarande inriktad på kommunikation men nu ännu mer på varumärkesbyggande och marknadsföring. Det bästa med min master, som



Therese med vän på Kvalborg på Västgöta och Hallands nation

nollning där jag tillsammans med mina blivande klasskamrater och flertalet faddrar deltog i tävlingar, sittningar, fester, utflykter till Danmark och mycket annat. Det var den perfekta starten på min studietid.

## Tre år i Helsingborg

Efter nollningen var det dags att börja universitetet på riktigt. Under tre års tid läste jag en kandidatutbildning i strategisk kommunikation som består av organisationskommunikation, internkommunikation och public relations.

skiljer sig från min kandidat, är att utbildningen är internationell vilket innebär att jag får möjligheten att lära känna människor från många olika delar av världen.

Tiden på min master har hittills varit fylld av sittningar, nationsliv och allt som hör studentlivet i Lund till. Något jag är oerhört tacksam att ha fått uppleva efter att Lund under en lång period näst intill var nedstängt.

## Examen

Den 7 juni i år tar jag min examen från ekonomihögskolan i Lund efter att ha lämnat in masteruppsatsen. I skrivande stund sitter jag med tre klasskompisar på ett bibliotek och varvar mellan att läsa kurslitteratur, skriva uppsats, intervjua företag och dricka stora mängder kaffe och energidryck. Vi skriver vår uppsats tillsammans med tre stora företag i Sverige om storytelling och företagsidentitet vilket är otroligt intressant och lärorikt. Vi brukar alltid mötas upp ett gäng klasskompisar och sitta och skriva tillsammans vilket gör att uppsatsskrivandet blir väldigt roligt trots att det är mycket.

Utöver att jag nu skriver min uppsats väntar även många roliga händelser innan det är dags för examen. Närmast väntar en helg full av valborgsfirande, något en lundastudent inte vill missa. I slutet av maj är det dags för en väldigt efterlängtat Lundakarneval som hålls var fjärde år, vilket betyder att det blir min första karneval under min studietid. Karnevalen är en anledning till att jag valde att studera vidare i Lund efter

min kandidat, då majoriteten jag pratat med sagt att den är något jag inte vill missa. Utöver Valborg och karnevalen väntar även en bal, en examenssittning med klassen och slutligen examensdagen vilken jag verkligen ser fram emot.



Therese med pojkvännen Erik utanför Grand Hotel där de firade sin kandidatexamen

## Livet i Lund

Jag flyttade till Lund utan att egentligen veta något om staden jag skulle spendera mina kommande fyra år i, men med tanke på allt bra jag hört om Lund var mina förväntningar väldigt höga.

Lund är känt för sina många caféer och cyklistar, Valborg i stadsparken, Lundakarnevalen och såklart sitt stora universitet. Min första tid var väldigt intensiv med att kombinera fester på nationer, sittningar, två nollningar och

att lära känna massa nya människor – samtidigt som vi alla var här för att plugga och ta vår examen. Efter första terminen började det lugna ner sig lite och jag kom bättre in i rutiner. Samtidigt lämnade jag även min korridor och flyttade in i en lägenhet tillsammans

med min pojkvän där vi bor än i dag.

Förutom allt som har hänt i Lund har jag även utnyttjat att jag bor så nära Malmö och Köpenhamn, en perfekt tillflyktsort när jag och mina kompisar har behövt komma iväg från Lund en stund.

Min tid som student blev något helt annat än någon föreställde sig. Med pandemin blev utbildningen genast digital vilket höll i sig i över ett och ett halvt år. Det resulterade i att jag hade praktik på distans, inställda utbyten, en digital examen för min kandidat, inställda baler och andra evenemang. Men trots det är jag oerhört glad över min studietid och ser tillbaka på de senaste fyra åren med glädje. Jag har trots allt haft turen att träffa otroligt många härliga människor som förgyllt min studietid.

## Framtiden

Vad jag ska göra efter min utbildning återstår att se, men i dagsläget håller jag parallellt med uppsatsskrivandet på att söka jobb till hösten. Jag söker jobb inom kommunikation och marknadsföring på olika företag både i Stockholm och utomlands och kommer förhoppningsvis börja jobba på något roligt företag i slutet av sommaren. Men först ska jag njuta av en lång, ledig sommar!

# Notiser

Här skriver vi om stort och smått som har koppling till släkten. Tipsa oss på [jenny@hermelin.com](mailto:jenny@hermelin.com)!

## Kort från styrelsens senaste möte

Styrelsen har träffats två gånger denna vår.

I mars träffades vi för styrelsemöte nummer 15 sedan släkstmötet 2016, återigen i Maximilians fina lokaler på Kungsgatan i Stockholm.

På mötet följde vi den dagordning som Johan skickat ut inför mötet. Vi avhandlade vår ekonomi och fondernas utveckling och innehållet i kommande nummer av Nätverket.

Under Övrigt hade vi fler punkter än vanligt och fick information om

- en ny karta från Olof
- upphittade dokument om SGH från Olof (Marieberg)
- att Ingrid Froste kontaktat oss om föremål från Eric
- och ett spännande förslag till plats för kommande mellanmöte

Vi hade också glädjen att få besluta

om utdelning av stipendier, och trots det rådande läget kunna besluta att stipendier skulle utfalla. Vilka som fick stipendier kan du läsa mer om på sidan 19 i detta nummer av Nätverket.

Mötets stora fråga var dock planering inför vårt kommande släkstmöte. Där gick vi igenom förslag till budget och hade livliga diskussioner om vad mötet skulle innehålla, klädsel, mat, roligheter men också förslag till motioner för släkstmötet. För att kunna göra ett så bra möte som möjligt för våra släktingar beslutade vi oss för att träffas en gång till för planering.

I maj hade vi således styrelsemöte nummer 16 sedan släkstmötet 2016 i vår nya möteslokal hos Hermelin & Friends.

Denna gång fick styrelsen besök av Ulf Hermelin som var med för att sätta sig in i hur arbetet går till.

Vi följde ordförandens förslag till dagordning där huvudpunkterna var

genomgång och planering inför det kommande släkstmötet.

Utöver släkstmötet fick vi även anledning att lägga lite ytterligare tid på Nätverket. Jenny gör ett fantastiskt jobb med att varje halvår leda oss mot ett nytt rykande färskt nummer av vår släkttidning.

Det blev ett givande och långt möte där frågorna inför släkstmötet spände mellan deltagarantal, menyval, lekar och roligheter och planering av söndagens föreläsningar. Det var med spänd förväntan vi avslutade mötet, men vi kunde enas om att vi alla är redo för släkstmötet 2022. När du läser detta hoppas vi att vårt arbete har lönat sig.

Protokollen från styrelsens möten hittar du som vanligt på vår hemsida. Har du frågor styrelsearbetet eller om protokollsnoteringarna får du gärna kontakta mig som är sekreterare, eller någon annan av oss i styrelsen.

//Hanna Jessing



Styrelsen 2016-2022: Ordförande Johan, Cornelia, Olof, Hanna Jessing, Fredrik I:son, Jenny och Fredrik

# Föreningens ekonomi

Olof Hermelin redogör för fondernas utveckling och utdelade stipendier

Siffror i tusental kronor	Mar 2022	2021	2020	2019	2018
Släktföreningen	9 867	10 858	9 292	8 733	8 050
Victor Hermelins minne	13 756	15 185	13 047	12 294	11 374
Ebba Sophia Ribbings minnesfond	3 656	4 012	3 424	3 192	2 878
Lena Robertsdotters fond	5 498	6 037	5 122	4 795	4 311
<b>Totalt</b>	<b>32 777</b>	<b>36 092</b>	<b>30 855</b>	<b>29 014</b>	<b>26 613</b>
Värdeförändring för perioden	-6,6%	16,9%	6,4%	9,0%	-3,1%

## Portföljens fördelning

Förmögenhetens fördelning bland värdepapper per den 31 mars 2022 framgår av diagrammet intill.



## Fondernas utveckling

Utvecklingen under 2021 var mycket stark och innebar en nettouppgång på hela 16,9%. Justerat för kostnader, stipendier med mera i fonderna var den totala utvecklingen brutto 19,8%. Kriget i Ukraina, inflationsoro, höjda räntor och pandemisituationen i Kina har hittills under 2022 inneburit en påtagligt negativ utveckling på världens börser. Fondförmögenhetens utveckling begränsades under första kvartalet med -6,6% till följd av en lite ökad andel räntebärande papper än som varit normalt de senaste 1,5 åren.

## Stipendier

Är du 18-28 år och bedriver akademiska studier? Fyll i formuläret på hemsidan och sök stipendium! Sista ansökningsdag för vårterminen är 28 februari och för höstterminen 30 september. Denna termin sökte och fick sex släktingar 10 000 kronor vardera:

**Eric**, son till Joachim och Mia Göthe, Lunds Universitet (Gripenberg, Josef, Axel)

**Filippa Henderson**, dotter till Ebba och Angus Henderson, University of Arkansas (Thorsvi, Robert, Sten)

**Maika Leroy**, dotter till Louise och Jacques Leroy, University of Amsterdam (Åsby, Sven, Sven Samuel)

**Mikael**, son till Jan och Maria, KTH (Thorsvi, Adolf, Adolf)

**Rickard Hermelin Engberg**, son till Brita, Göteborgs Universitet (Thorsvi, Thorsten, Sven, Thorsten)

**Therese**, dotter till Christian och Maria, Lunds universitet (Thorsvi, Ernst, Olof)

## Om Hermelinska Nätverket

Hermelinska Nätverket ges ut av Hermelinska släktföreningen. Tidningen kommer ut två gånger per år och skickas till alla aktiva medlemmar i Sverige och utomlands.

### Redaktör

Jenny Hermelin (se kontaktinfo nedan)

### Tryck

Alatryck, Vadstena

### Omslagsbild

Karta över Villa Askes närområde från kartboken "ATLAS ÖVER SVERIGE OCH FINLAND (3) HERMELIN, SAMUEL GUSTAV"

### Släktföreningens styrelse

Johan Hermelin, ordförande  
[johan@hermelin.com](mailto:johan@hermelin.com),  
070-699 14 10

Fredrik Hermelin, vice ordförande  
[fredrik@outdoortravel.se](mailto:fredrik@outdoortravel.se),  
0708-56 18 38

Hanna Jessing, ledamot  
[hanna@jessing.nu](mailto:hanna@jessing.nu),  
070-968 15 55

Fredrik I:son Hermelin, ledamot  
[fredrik@hermelin.st](mailto:fredrik@hermelin.st),  
0709-29 32 61

Olof Hermelin, ledamot  
[olof.hermelin@outlook.com](mailto:olof.hermelin@outlook.com),  
070-789 81 77

Jenny Hermelin, ledamot och redaktör för Nätverket  
[jenny@hermelin.com](mailto:jenny@hermelin.com),  
070-380 15 55

Cornelia Hermelin, ledamot  
[cornelia.hermelin@gmail.com](mailto:cornelia.hermelin@gmail.com),  
076-184 19 80

### Kontakt- och kontouppgifter

Adress: Nytorpsvägen 30,  
191 35 Sollentuna  
IBAN: SE195000000058111001746  
Bankgiro: 5273-3789



# Hermelinska nätverket



Detta nummers omslag är ett fotografi som vi fått av Thomas Carlberg, arkivarie på Eskilstuna stadsarkiv där vårt släktarkiv finns. Det visar området där 2022 års släktmöte ska hållas, strax nordöst om Bålsta, Håbo-Tibble, och är hämtat ur ett kartverk som vår släkting Samuel Gustaf sett till att ta fram: *ATLAS ÖVER SVERIGE OCH FINLAND (3). Geographiske chartor öfver Sverige. Afd. I-III. 1796-1811.*

Som ni säkert förstår gjorde Samuel Gustaf inte hela kartboken över Sverige och Finland ensam utan anlidade många kunniga personer att åka iväg och inventera, beskriva och rita kartor över olika delar av länderna som sammanställdes mellan 1797 och 1818. Kartverket som omslagsbilden kommer från ansågs vara det bästa och mest fullständiga som producerats under lång tid efter dess publikation. Atlasen förblev ensam i sitt slag fram till Generalstabens översigtskarta 194-14-1927.

**Skogsägare på distans**

Carl, Ulf och Gertrud har skapat ett hållbart familjeskogsbruk  
sid 8-15

**Vad gjorde Samuel Gustaf i USA?**

Olof har gjort en djupdykning i en spännande del av historien  
sid 4-7

**Fyra fantastiska år i Lund**

Therese berättar om sin tid i den stora studentstaden  
sid 16-17